



**Uluslararası Uyuřturucu
Politikaları ve Halk Saęlıęı
Sempozyumu**

**International Symposium
On Drug Policy And
Public Health**

İSTANBUL
26-27 KASIM NOVEMBER

2018

ÖZETLER
ABSTRACTS





İSTANBUL
26-27 KASIM | NOVEMBER
2018

**ÖZETLER
ABSTRACTS**

Başkanın Mesajı

Madde bağımlılığı dünyada ve ülkemizde toplumların ve bireylerin sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar bu tehlikeyi doğrulamakta ve dünyada madde kullanımında dramatik bir şekilde artış görüldüğünü gözeler önüne sermektedir. Yılda 207 bin insan uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla hayatını kaybetmesi bu korkunç gerçeğin en acı göstergesidir.

Bugün toplumlar ve bireyler üzerinde yıkıcı tahribatlara yol açan madde kullanımı ve buna zemin hazırlayan uyuşturucu bağımlılığı sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen global bir sorundur. Bu sorunun çözümü için de yine global önlemlere ve çözümlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden Yeşilay'ın öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu bu anlamda mevcut uygulamaların tartışılması, yeni uygulamaların konuşulması ve de politika yapıcılara içerik oluşturulması anlamında önem kazanmaktadır.

Sempozyumda, madde bağımlılığıyla mücadelede bilimsel kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde çalışan bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örnekleri tartışılacak, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacaktır. Birincil önleme, tedavi, rehabilitasyon modelleri ve yöntemleri ana temasıyla yeni arayışların ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesine imkan sağlayacaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı

President's Message



Drug addiction continues to pose a great danger both on individuals and on public health worldwide. Scientific research on the matter proves mentioned danger and also points out that there is an incremental growth in the use of drugs. The fact that drugs is mortis causa of 207 thousand people each year illustrates the ugly truth.

Today, use of drugs, which has destructive effects on the society, and its trade became global issues. These global issues necessitate global solutions and precautions. Therefore, the 2nd International Symposium on Drug Policy and Public Health, which is organized by Turkish Green Crescent is significant for the discussion of current practices, claiming emerging implementations, and providing content for decision-makers.

The symposium aims to provide a forum for the exchange of policy and practice ideas and experiences, and for the establishment of local, regional and global collaborations in the area of substance use. The local, regional and global academicians, NGO representatives, decision makers and practitioners, who work for the prevention and control of substance use are invited. The event enables new quests and alternative approaches with main topics of prevention, treatment, and rehabilitation models.

Yours sincerely,

Prof. Mücahit Öztürk
President
Turkish Green Crescent Society



Sempozyum Danışma Kurulu

Doç. Dr. A. Nilgün CANEL

Eğitim

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

Medya - İletişim

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR

Halk Sağlığı

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL

Psikiyatri

Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

Adli Tıp

Prof. Dr. Ali AYTEN

Din

Doç. Dr. Ömer Miraç YAMAN

Sosyal Hizmet

Dr. Sertaç POLAT

Tıp

Uzm. Psikolog Melike ŞİMŞEK

Psikoloji

Dr. Murat ŞENTÜRK

Sosyoloji

Dr. Tuba TOPÇUOĞLU

Hukuk

Ömer ULU

Kriminoloji: Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi
Toplama Dairesi Başkanı

PROGRAM

26 Kasım 2018 Pazartesi

10.30-11.00 Bilimsel Açılış Konuşması

Dr. Gilberto Gerra, UNODC

Uyuşturucu Kullanımına Kompleks Nörobiyolojik Yatkınlık:
Önleme ve Tedavi İçin Önemli Fakat Araştırılmamış Bir Alan

11.00-12.00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı

Dr. Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

12.00-13.00 Öğle Arası

13.00-14.30 Oturum 1 - SALON A

UYUŞTURUCU KULLANIMINDA KÜRESEL VE ULUSAL DURUMLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Akdağ

Doç. Dr. Toker Ergüder, DSÖ Türkiye Ofisi

Dünya'da uyuşturucu sorununu çözüme DSÖ'nün halk sağlığı alanındaki faaliyetleri

Kamran Niaz, UNODC

Madde Kullanımında Küresel Durum ve Değişimlere Bir Bakış

Dr. Jane Mounteney, EMCDDA

Avrupa Perspektifinden Küresel ve Yerel Değişimler

Dr. Sertaç Polat, Sağlık Bakanlığı

Türkiye'de Uyuşturucu İle Mücadelede Mevcut Durum

14.30-15.00 Kahve Arası

PROGRAMME

26 November 2018 Monday

10.30-11.00 Keynote

Dr. Gilberto Gerra, UNODC

The Complex Neurobiological Vulnerability for Drug Use Disorders: An Unexplored Territory Essential for Prevention and Treatment

11.00-12.00 Opening Remarks

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Turkish Green Crescent Society

Dr. Fahrettin Koca, Minister of Health, Turkey

Recep Tayyip Erdoğan, President of Turkey

12.00-13.00 Lunch Break

13.00-14.30 Session 1 - HALL A

GLOBAL AND LOCAL PERSPECTIVES ON DRUG USE

Chair: Prof. Dr. Recep Akdağ

Assoc. Prof. Dr. Toker Ergüder, WHO Turkey

WHO activities for addressing public health dimensions of the world drug problem

Kamran Niaz, UNODC

Overview of The Global Drug Use Situation and Emerging Trends

Dr. Jane Mounteney, EMCDDA

Global and Local Trends- A European Perspective

Dr. Sertaç Polat, Ministry of Health

Current Situation in Control of Drug Use in Turkey

14.30-15.00 Coffee Break

PROGRAM

15.00-16.30 Paralel Oturum 2 - SALON A

KÜRESEL UYUŞTURUCU POLİTİKALARI VE STANDARTLAR

Oturum Başkanı: Dr. Gilberto Gerra

Kevin Sabet

Smart Approaches to Marijuana (SAM) Uyuşturucu Politikalarında Zorluklar - Video Sunum

Stig Erik Sørheim, EURAD

Küresel Uyuşturucu Politikaları

Monica Barzanti, San Patrignano

İyileşme Odaklı Politikalar

Dag Endal

Uyuşturucuya Karşı Başarılı Ulusal Eylem İçin 10 Adım

Annette Dale-Perera UNODC/WHO

Uyuşturucu Kullanıcılarının Tedavisinde UNODC/DSÖ Uluslararası Kalite Standartları ve Mekanizmaları

15.00-16.30 Paralel Oturum 2 - SALON B

UYUŞTURUCU VERİLERİNİ TOPLAMANIN ÖNEMİ VE ZORLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Jane Mounteney

Andre Noor, EMCDDA

Avrupa'da İzleme Amaçlı ve Destekleyici Diğer Verilerin Toplanması

Andrew Jones

Madde Kötüye Kullanımı: Prevalans, Gereksinimler ve Tedavi Sürveyansı

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi

PROGRAMME

15.00-16.30 Parallel Session 2 - HALL A

GLOBAL DRUG CONTROL POLICIES AND STANDARDS

Chair: Dr. Gilberto Gerra

Kevin Sabet

Smart Approaches To Marijuana (SAM) Challenges With Drug Policies - Video Presentation

Stig Erik Sørheim, EURAD

Global Drug Policies

Monica Barzanti, San Patrignano

Recovery Oriented Policies

Dag Endal

Ten Steps for Successful National Action Against Drugs

Annette Dale-Perera UNODC/WHO

International Quality Standards and Quality Assurance Mechanisms for the Treatment of Drug Use Disorders

15.00-16.30 Parallel Session 2 - HALL B

COLLECTING DATA ON DRUG USE: IMPORTANCE, METHODS AND CHALLENGES

Chair: Dr. Jane Mounteney

Andre Noor, EMCDDA

Core Monitoring And Complementary Data Collections at The EU Level

Andrew Jones

Substance Misuse: Prevalence, Need and Treatment Surveillance

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

A Study on Monitoring Psychoactive Drug Use Through Wastewater Analysis

PROGRAM

Valerio Bispuri

Uyuřturucu Kullanıcılarının Resimlerini Çekmek

16.30-17.00 Kahve Arası

17.00-18.30 Paralel Oturum 3 - SALON A

UYUŐTURUCU KULLANIMINA VE ÖNLEME GİRİŐİMLERİNE FARKLI YAKLAŐIMLAR

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Őentürk

Prof. Dr. Ali Ayten

Uyuřturucu Madde Kullanımını Önlemede İnanç Temelli Giriřimler ve Uyuřturucu Kullanımının Manevi Boyutu

Dr. Darin Weinberg

Bağımlılığın Ekolojisi Üzerine Düşünceler

Prof. David Best

Sosyal Bulařma ile Bağımlılık İyileřmesi

Prof. Derek Heim

Bağımlılık Politikaları ve Uygulamalarında Sosyal Bir Yaklařıma Doğru

Prof. William Crano

İkna Edici Medya Mesajları Nasıl Oluřturulmalı?

17.00-18.30 Paralel Oturum 3 - SALON B

UYUŐTURUCU KULLANIMIYLA MÜCADELEDE ULUSAL PROGRAMLAR VE TEDAVİ MERKEZLERİ I

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Bağımlılıkta Toplum Temelli Müdahaleler

Melike Őimřek

Bir Bağımlılık Danıřmanlık Merkezi Olarak Yeřilay Danıřmanlık Merkezi (YEDAM)'ın İřlevi

PROGRAMME

Valerio Bispuri

Challenges of Taking Photos of Drug Users

16.30-17.00 Coffee Break

17.00-18.30 Parallel Session 3 - HALL A

APPROACHES TO DRUG USE AND PREVENTION INITIATIVES

Chair: Doç. Dr. Murat Şentürk

Prof. Dr. Ali Ayten

Spiritual Dimension of Drug Use and Faith-Based Interventions

Dr. Darin Weinberg

Reflections on the Ecology of Addiction

Prof. David Best

Addiction Recovery as a Form of Social Contagion

Prof. Derek Heim

Addiction Policy and Practice: Towards a More Social Approach

Prof. William Crano

How to Create Persuasive Media Messages?

17.00-18.30 Parallel Session 3 - HALL B

NATIONAL PROGRAMMES AND SERVICES AGAINST DRUG ADDICTION I

Chair: Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Community Based Interventions Against Addiction

Melike Şimşek

Green Crescent Counselling Centres

PROGRAM

Doç. Dr. Cüneyt Evren

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM)

Dr. Arzu Çiftçi

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)

Dr. Osman Altay

Yeşilay Ulusal Rehabilitasyon Modeli

Gala Yemeği

27 Kasım 2018 Salı

9.30-10.45 Oturum 4 Panel 1 - SALON A

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

Oturum Başkanı: Dag Endal

Sultan Işık, Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Uyuşturucu ile Mücadelede Yeşilay Örneği

Esbjörn Hörnberg, IOGT

Sivil Toplum Uyuşturucu Konusunda Nerelerde Etkili Olabilir?

General Arthur T. Dean, CADCA

Güvenli, Sağlıklı ve Uyuşturucudan Uzak Toplumlar için CADCA Modeli

Mirella Dummar Frahi, UNODC Civil Society Team

UNODC'nin Uyuşturucu Sorunu Kapsamında Sivil Toplum ile Çalışması

Tartışma

10.45-11.00 Kahve Arası

PROGRAMME

Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Evren

Alcohol and Drug Research, Treatment and Training Centres (AMATEM)

Dr. Arzu Çiftçi

Alcohol and Drug Research, Treatment and Training Centres for Children (ÇEMATEM)

Dr. Osman Altay

National Rehabilitation Model Of The Turkish Green Crescent Society

Gala Dinner

27 November 2018 Tuesday

9.30-10.45 Session 4 Panel Discussion 1 - HALL A

ROLE OF CIVIL SOCIETY IN CONTROL OF DRUG USE

Chair: Dag Endal

Sultan Işık, Turkish Green Crescent Society

Green Crescent Example In Control of Drug Use

Esbjörn Hörnberg, IOGT

Where Can Civil Society Make an Impact on the Drugs Issue?

General Arthur T. Dean, CADCA

The CADCA Model For Building Safe, Healthy And Drug Free Communities

Mirella Dummar Frahi, UNODC

Civil Society Team UNODC Engagement With Civil Society in Addressing the World Drug Problem

Discussion

10.45-11.00 Coffee Break

PROGRAM

11.00-12.15 Paralel Oturum 5 - SALON A

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TECRÜBELERİ

**Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Karaman
Serkan Bakırtaş, TOBFED**

İstihdam ve Sosyal Politikalarda STK'ların Rolü Ne Olmalıdır?

Nail Aykan, ICV

Avustralya'da Müslüman Toplumun Tecrübesi ve Yaşadığı Zorluklar

Tajudeen Abiola, Nijerya Yeşilay

Batı Afrika'da Bağımlılıkla Mücadele: Nijerya'dan Sivil Toplum Tecrübesi

Shuhaida Adam, Güney Afrika Yeşilay

Bölgesel Perspektiften Sivil Toplumun Rolü, Afrika

11.00-12.15 Paralel Oturum 5 - SALON B

UYUŞTURUCU KULLANIM SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Oturum Başkanı: Ömer Ulu

Dr. Ayşe Gökyiğit, Kıbrıs Yeşilay

Kuzey Kıbrıs'ta Bağımlılıkla İlgili Tutum ve Değişimler

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Türkiye'de Madde Kullanımı Prevalansı ve Risk Faktörleri

Prof. Dr. Serap Annette Akgür

Madde Kullanımı ve Adli Toksikolojik Analizler

Doç. Dr. Bülent Şam

Türkiye'de 2017 Yılında Gerçekleşen Madde Bağlantılı Ölümler ve Trendler

PROGRAMME

11.00-12.15 Parallel Session 5 - HALL A

EXPERIENCES OF NGOS IN FIGHT AGAINST DRUG USE

Chair: Prof. Dr. İhsan Karaman

Serkan Bakırtaş, TOBFED

What Should be the NGO Role in Employment and Social Policies?

Nail Aykan, ICV

Australian Muslim Communities Experiences and Challenges

Tajudeen Abiola, Nigeria Green Crescent

Struggling Against Addiction in West Africa: A Nigerian Civil Society Perspective

Shuhaida Adam, South Africa Green Crescent

Role of Civil Society from a Regional Perspective, Africa

11.00-12.15 Parallel Session 5 - HALL B

FREQUENCY AND DETERMINANTS OF DRUG USE

Chair: Ömer Ulu

Dr. Ayşe Gökyiğit, Cyprus Green Crescent

Trends and Attitudes in Addiction in Northern Cyprus

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Prevalence and Risk Factors of Substance Abuse in Turkey

Prof. Dr. Serap Annette Akgür

Substance Use and Forensic Toxicological Analyses

Doç. Dr. Bülent Şam

Drug Use-Related Mortality in Turkey in 2017 and the Trends

PROGRAM

12.15- 13.30 Paralel Oturum 6 – SALON A

UYUŞTURUCU ALANINDA ÇALIŞANLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

Oturum Başkanı: Prof Dr. Hakan Coşkunol

Dr. Asmaa Debbagh

Devlet Okullarında Dinleme Merkezleri Uygulaması: Etkin Bağımlılık İşgücünün Eğitimi

Prof. Dr. Artuner Deveci

Üniversitelerde Gereklilik: Bağımlılık Merkezi

Dr. Munawar Fayyaz Sunny

Bağımlılık Alanında Çalışacak Profesyonellerin Eğitimi

Prof. Dr. Hakan Coşkunol

Bağımlılık Danışmanlığı

12.15- 13.30 Paralel Oturum 6 – SALON B

FARKLI TOPLUM KESİMLERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Madde Bağımlısı Gençler İçin Ebeveyn Tutumları

Doç. Dr. Rabia Bilici

Bağımlı Kadınları Anlamak Üzerine Araştırma Projesi

Prof. Maria Zarza

Kadınlar İçin Planlanmış Uyuşturucu Tedavi Programlarının Önemi

Jim Fell, ICADTS

Esrarın Yasallaştırılmasının Trafikte Emniyete Etkisi

13.30-14.30 Öğle Arası

PROGRAMME

12.15- 13.30 Parallel Session 6 - HALL A

EDUCATION AND TRAINING OF WORKFORCE IN CONTROL OF DRUG USE

Chair: Prof Dr. Hakan Coşkunol

Dr. Asmaa Debbagh

Morocco Green Crescent Implementing Listening Centers in Public Schools: Addiction Education & Training of an Efficient Workforce

Prof. Dr. Artuner Deveci

A Necessity in Universities: Addiction Education and Training Centres

Dr. Munawar Fayyaz Sunny

Capacity Building of Addiction Professionals

Prof. Dr. Hakan Coşkunol

Training of Addiction Counsellors

12.45- 13.30 Parallel Session 6 - HALL B

DRUG USE AND CONTROL INITIATIVES IN SECTIONS OF SOCIETY

Chair: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Assoc. Prof. Ömer Miraç Yaman

Parental Attitudes Towards Drug Use

Assoc. Prof. Dr. Rabia Bilici

A Study On Understanding Women With Addiction

Prof. Maria Zarza

The Importance of Substance Use Treatment Programs Designed for Women

Jim Fell

lcadts Legalization of Marijuana: Implications for Traffic Safety

13.30-14.30 Lunch Break

PROGRAM

14.30-15.45 Paralel Oturum 7 – SALON A

UYUŞTURUCU KULLANIMIYLA MÜCADELEDE ULUSAL PROGRAMLAR VE TEDAVİ MERKEZLERİ II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kültegin Ögel

Dr. Gökçen Aydın

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın (TBM) Bağımlılıkla İlgili Bilişsel ve Duyuşsal Farkındalığa Etkisi

Doç. Dr. Esra İşmen Gaziöğlü

Yeşilay Yaşam Becerileri Programı Kapsam ve İçeriği

Doç. Dr. Azize Nilgün Canel

Madde Bağımlılığını Önlemede UNODC Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi'nin Türkiye'nin İhtiyaçları Açısından Tartışılması

Phaedon Kaloterakis

Kültüre Uygun Terapötik Topluluk Modeli Oluşturmak

14.30-15.45 Paralel Oturum 7 – SALON B

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMeye FARKLI YAKLAŞIMLAR VE HİZMET MODELLERİ

Oturum Başkanı: General Arthur T. Dean

Prof. Rachel Calam

Çocuklar ve Bakım Yapanlar İçin Aile Merkezli Önleme Programları

Margrét Lilja Guðmundsdóttir

Planet Youth Önleme Modeli: Toplum Merkezli, Tabandan Tepeye Bir Yaklaşım

Dirk Vandeveld

De Kiem: Belçika Terapötik Topluluk Modeli

Rita Ferendeles, DIANOVA

Yatılı Tedavide Terapötik Topluluk Yaklaşımının Önemi

15.45-16.00 Kahve Arası

PROGRAMME

14.30-15.45 Parallel Session 7 - HALL A

NATIONAL PROGRAMMES AND SERVICES AGAINST DRUG ADDICTION II

Chair: Prof. Dr. Kültegin Ögel

Dr. Gökçen Aydın

Impact of Turkish Addiction Training Programme (TBM) on Cognitive and Emotional Awareness

Assoc. Prof. Dr. Esra İşmen Gazioğlu

Scope And Content of Green Crescent Life Skills Programme

Assoc. Prof. Azize Nilgün Canel

A Discussion of the Suitability of UNODC Life Skills Training Guide For Turkish Context

Phaedon Kaloterakis

Creating a Culturally Relevant Therapeutic Community

14.30-15.45 Parallel Session 7 - HALL B

APPROACHES AND MODELS OF CARE AGAINST DRUG ADDICTION

Chair: General Arthur T. Dean

Prof. Rachel Calam

Family-Based Preventive Programmes for Children and Caregivers

Margrét Lilja Guðmundsdóttir

The Planet Youth Prevention Model: A Community-Based, Bottom-Up Approach

Dirk Vandavelde De Kiem

Belgian Model of Therapeutic Communities for Drug Use

Rita Ferendeles, Dianova

The Central Role of The Therapeutic Alliance in Residential Treatment

15.45-16.00 Coffee Break

PROGRAM

16.00-17.30 Oturum 8 Panel 2 - SALON A

MEDYADA UYUŞTURUCU KONUSUNUN SUNUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Prof. Dr. Erkan Yüksel

Medyada Uyuşturucu Konusunun Sunumu: Sorunlar ve Öneriler

Doç. Dr. İzlem Vural

Madde Bağımlılarının Haber Bültenlerinde Sunumu: Haber Değeri Ölçütleri ve Habercilik Etiği Bağlamında Bir İnceleme

Dr. Asuman Kaya

Dünyada Uyuşturucu Konulu Medya Kılavuzlarının Analizi

Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Ajansı

Uyuşturucu İle Mücadelede Basının Rolü

Tartışma

17.30-17.45 Kapanış Konuşması

28 Kasım 2018 Çarşamba

9.00-16.00 Sempozyum Çalıştayı

How to become an effective editor

Koordinatör ve Konuşmacı - Dr. Richard Pates Baş Editör, Journal of Substance Use

Konuşmacı - Prof. Derek Heim Baş Editor, Addiction Research and Theory

PROGRAMME

16.00-17.30 Session 8 Panel Discussion 2 - HALL A

PRESENTATION OF DRUG IN MEDIA

Chair: Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Prof. Dr. Erkan Yüksel

Presentation of Drug In Media: Issues And Recommendations

Assoc. Prof. İzlem Vural

Drug Use in the News: A Review In The Context of News Value and Ethics

Dr. Asuman Kaya

Analysis Of Drug Related International Media Guides

Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Agency

Role of Press in Fight Against Drug Use

Discussion

17.30-17.45 Closing Remarks

28 November 2018 Wednesday

9.00-16.00 Post-Symposium Workshop

How To Become An Effective Editor

Co-Ordinator And Speaker Dr. Richard Pates Editor-In-Chief, Journal Of Substance Use

Speaker Prof. Derek Heim Editor-In-Chief, Addiction Research And Theory





KONUŐMACILAR SPEAKERS



Gilberto Gerra
İtalya

Gilberto Gerra
Italy

Biyografi

1956'da Parma, İtalya'da dünyaya geldi. 1981 yılında Parma Üniversitesinden Tıp Doktoru unvanı ile mezun oldu. 1986'da İç Hastalıkları, 1989'da Endokrinoloji Uzmanı oldu. Madde bağımlılığının engellenmesi ve tedavisi alanında İtalya'daki birçok üniversitede profesör olarak görev yaptı. Parma Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezi ve Bağımlılık Araştırma Merkezinde Direktör, Roma'da bulunan İtalya Başbakanlık Ulusal Uyuşturucu İzleme Kurumu Direktörü, 2004-2007 yılları arasında Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılından beri Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosu, Operasyon Birimi, Uyuşturucuyla Mücadele ve Sağlık Şubesinde Şeflik yapıyor. Bilimsel hakemli dergilerde 137 makalesi yayınlandı. Madde bağımlılığının psikobiyolojik yönleri ve klinik farmakoloji konusunda -tek başına ve/veya diğer araştırmacılar ile birlikte- birçok makalesi bulunuyor. Uyuşturucu Bağımlılığı Sorunu Kurulu (CPDD) üyesidir.

Biography

Gilberto Gerra, born on 24 May 1956, Parma - Italy. Medical Doctor Degree at the University of Parma in 1981. Specialist in Internal Medicine 1986. Specialist in Endocrinology 1989.

Professor at numerous universities in Italy in the field of substance use disorders prevention and treatment.

Director of the Drug Addiction Treatment Centre and the Addiction Research Centre of Parma. Director of the National Observatory on Drugs, at the Prime Minister Office, Rome, Italy.

2004 - 2007 Member of International Narcotics Control Board (INCB) at the United Nations, Vienna. 2007 - Present Chief of Drug Prevention and Health Branch, Division for Operations, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. He is Author and/or Co-Author of many articles in the field of psychobiology of substance abuse and clinical pharmacology (137 articles on scientific peer reviewed journals). Member of the College on Problem of Drug Dependence (CPDD).

Uyuşturucu Kullanımı Bozukluklarında Karmaşık Nörobiyolojik Yatkınlık: Önleme ve Tedavide Esas Niteliğinde Olan Araştırılmamış Bir Alan

Gilberto Gerra, UNODC

Olumsuz çocukluk deneyimleri ve gen değişimleri, madde kullanımı bozuklukları ve eşlik eden zihinsel bozukluklar açısından psikobiyolojik zayıflığa yol açmaktadır.

Gen değişimleri mizacı etkileyerek, ebeveyn-çocuk iletişimin gücü üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, genetik özellikler çevresel faktörlerin neden olduğu epigenetik değişimler üzerindeki yol açıcı rolü nedeniyle risk veya direnç katkıda bulunabilir.

Geniş çeşitlilikteki kanıtlar, olumsuz çocukluk deneyimleri ve erken dönemde yaşanan stresin epigenetik değişiklikler başlatabildiğini, özellikle, uyuşturucuya başlama ve uyuşturucu bağımlılığı geliştirme süreçlerinin altında yatan, beyinde meydana gelen kalıcı değişikliklerle gen ifadesini etkileyebilen metilasyona yol açabildiğini göstermiştir.

Uyuşturucular, motivasyonel- ödül sistemini ele geçirmek ve koşullu bir davranış oluşturmak suretiyle gen ifadesini değiştirebilirler: nötr uyarıcıların uyuşturucu etkileri ile olan ilişkisi, bağımlılığa ilişkin klinik manzarayı temsil eden anormal çağrışımsal öğrenimi devam ettirir.

Doğru ebeveynlik, özellikle destekleyici- ilgili ebeveynliğin güçlü bir koruma faktörü oluşturarak olumsuz çocukluk deneyimleri ile ilgili ciddi riskleri tersine döndürdüğü bulunmuştur.

Aynı bireyde biri erken stres ve diğeri uyuşturucu ile başlayan iki epigenetik değişim takımının karmaşık ve araştırılmamış etkileşimi, yeni hastalık betimleme çerçevesine göre psikopatolojinin bilinmeyen formları ile ilişkilidir.

Bilimin bu alanı uyuşturucu kullanımının engellenmesi ve uyuşturucu kullanımı bozukluklarının tedavisi hakkında kanita dayalı bilgiler elde edilmesi amacıyla araştırılmalıdır.

The Complex Neurobiological Vulnerability for Drug Use Disorders: An Unexplored Territory Essential for Prevention and Treatment

Gilberto Gerra, UNODC

Adverse childhood experiences and gene variants are both concurring to psychobiological vulnerability for substance use disorders and comorbid mental health disorders.

Gene variants are affecting temperament that, in turn, may influence the strength of parent-child attachment. In addition, genotype may contribute to risk or resilience through a permissive role on epigenetic changes promoted by the environmental factors.

A large variety of evidence has demonstrated that adverse childhood experiences and early stress are able to induce epigenetic changes, in particular methylations that can affect genes expression with stable brain changes underlying both initiation to drugs and development of drug dependence.

Drugs themselves are able to modify genes expression hijacking the motivational-reward system and establishing a conditioned behaviour: the association of neutral stimuli to drugs effects self-maintains an abnormal associative learning that represents the clinical picture of addiction.

Appropriate parenting, particularly supportive-engaged parenting, has been found to revert the serious risk related to adverse childhood experiences constituting a strong protective factor.

The complex and unexplored interaction of two sets of epigenetic changes in the same individual, one induced by early stress and the other by drugs, is associated with unknown forms of psychopathology in a new nosography framework.

This area of science should be explored to provide evidence-based knowledge to inform prevention of drug use and treatment of drug use disorders.





26 KASIM NOVEMBER 2018
Pazartesi Monday

OTURUM SESSION 1
SALON HALL A

UYUŐTURUCU KULLANIMINDA
KÜRESEL VE
ULUSAL DURUMLAR
GLOBAL AND LOCAL
PERSPECTIVES
ON DRUG USE

Oturum Başkanı Chair
Prof. Dr. Recep Akdaę



Kamran Niaz
Birleşik Krallık

Kamran Niaz
United Kingdom

Biyografi

Epidemiyoloji alanında yüksek lisans derecesi olan bir kamu sađlıđı doktorudur. 30 yıldır uyuřturucu kullanımının önlenmesi, uyuřturucu bađımlılıđı tedavisi ve madde kullanımının epidemiyolojisi alanında çalıřmalar yapmaktadır. Birleřmiř Milletler Uyuřturucu ve Suç Ofisi (UNODC) bünyesinde Güney Batı ve Orta Asya ülkelerinden İran, Türkiye ve Özbekistan'da görev yapmaktadır. 2010 yılından beri UNODC Arařtırma Şubesinde küresel düzeyde bilgi toplayan bir ekiple çalıřmaktadır ve UNODC'nin yıllık yayını olan Dünya Uyuřturucu Raporunun yazarıdır. Ayrıca, UNODC'de liderlik yapmakta, uyuřturucu izleme sistemlerinin ve uyuřturucu kullanımına iliřkin ulusal arařtırmaların uygulanması konusunda yetersiz kaynaklara sahip ülkelere teknik yardım sađlamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde ulusal uyuřturucu kullanımı ile ilgili arařtırma ve deđerlendirmelerinin tamamlanması sürecine liderlik etti. Uzun süredir Amerikan Kamu Sađlıđı Derneđi (APHA) üyesidir ve Birleřik Krallık Kamu Sađlıđı Cemiyetinde (RSPH) arařtırma görevlisidir.

Biography

Kamran Niaz is a public health physician with post-graduate training in epidemiology. He has worked in the field of drug use prevention, treatment of drug use disorders and epidemiology of substances use over the past 30 years. Working with UNODC he has been posted in the Islamic Republic of Iran, Turkey, and Uzbekistan - covering South West and Central Asia. Since 2010 Niaz is working in the UNODC Research Branch where he is part of the team that compiles global information and author the UNODC annual publication the *World Drug Report*. Dr Niaz is also the lead person in UNODC, providing technical assistance to low resourced countries in implementing drug monitoring systems and national surveys on drug use. He has lead the completion of national drug use surveys and assessments in many countries globally. Dr Niaz is a long standing member of the American Public Health Association (APHA) as well as a fellow of the Royal Society of Public Health (RSPH).

Madde Kullanımında Küresel Durum ve Değişimlere Bir Bakış

Kamran Niaz, UNODC

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) önde gelen yayını *2018 Dünya Uyuşturucu Raporu* bulgularına dayalı olan sunum küresel uyuşturucu kullanımı ve yeni kaygı verici eğilimlere odaklanacaktır. Sunum, uyuşturucu kullanımının sağlığa olan etkisi, uyuşturucu kullanımı bozuklukları olan insanlar arasındaki eğilimler, tedavi talebindeki yansımalara dayalı olarak uyuşturucu kullanımı sorunu ve uyuşturucu kullanan (PWID) ve HIV ve hepatit ile yaşayan insanların sayısına ilişkin tahminleri de kapsayan sorunları ortaya koyacaktır. Sunum ayrıca, uyuşturucu kullanımına atfedilebilir küresel ölüm oranlarını, gösterge olarak sunulan bazı ülkelerdeki aşırı doza dayalı ölümlerdeki son trendler ile birlikte incelemektedir. Ayrıca, HIV ve hepatit C'nin PWID arasındaki yaygınlaşmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla güden temel müdahalelerin (özellikle iğne ve şırınga programları ve opioid ikame tedavisi) varlığı ve kapsama seviyelerine dair bir değerlendirme yapılacaktır. Sunum ayrıca, yeni opioid salgını, yeni psikoaktif maddeler ve dünyanın farklı kısımlarındaki kenevir pazarlarındaki gelişmelere odaklanacaktır. Sunum son olarak, okuyuculara gençler, yaşlılar ve kadınlar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi ve uyuşturucu kullanımının bozuklukları tedavisine karşı yaş ve cinsiyete dayalı müdahaleler geliştirilmesi ihtiyacı ile ilgili bazı önemli sorunlar ve hususları sunacaktır.

Overview of The Global Drug Use Situation and Emerging Trends

Kamran Niaz, UNODC

Based on the findings of the United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) flagship publication the *World Drug Report 2018* the presentation will focus on the global extent of drug use and emerging trends of concern. The presentation will present issues that include the health impact of drug use, including trends among people with drug use disorders, problem drug use as reflected in treatment demand and estimates of the number of people who inject drugs (PWID) and of those living with HIV and hepatitis. The presentation also examines the global extent of deaths attributable to drug use, with recent trends in overdose deaths in some countries being presented as illustrative. A review of the availability and levels of coverage of core interventions (particularly needle and syringe programmes and opioid substitution therapy) to help prevent the spread of HIV and hepatitis C among PWID is also included. The presentation will also focus on the emerging opioid epidemic, the emergence of new psychoactive substance use and developments in cannabis markets in different parts of the world. Finally, the presentation will bring to the audience some key issues and considerations around drug use among young people, the elderly and women and the need to develop age and gender sensitive responses to prevention of drug use and treatment of drug use disorders.



Dr. Jane Mounteney
Norveç

Dr. Jane Mounteney
Norway

Biyografi

Avrupa Uyuřturucu ve Uyuřturucu Baęımlılıęı İzleme Merkezinde (EMCDDA) Kamu Saęlıęı Birim Bařkanı olarak grev yapmaktadır. 2010 yılından beri bu merkezde alıřmaktadır. Uyuřturucu ile ilgili arařtırma, politika ve uygulamalar konusunda 1994 yılından beri ulusal ve Avrupa leęinde alıřmalar yapmaktadır. EMCDDA'daki mevcut grevinde, uyuřturucu epidemiyolojisi, uyuřturucuya iliřkin politikalar ve uygulamalar konusunda sorumluluklar stlenmektedir. Uzun yıllar Avrupa Uyuřturucu Raporunda bař yazar olarak grev aldı. Yayınlanmış birok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Yeni uyuřturucu eęilimlerinin belirlenmesi ve erken uyarı yntemlerinin geliřtirilmesi ile ilgilenmektedir. Bu alanda Avrupa ve Őehir seviyesinde sistemler ve projeler geliřtirilmesi konusunda sorumluluklar stlendi. Daha nce İngiltere'de bulunan Uyuřturucu Baęımlılıęı Arařtırma Enstitsnde ve Norve'te bulunan Bergen Klinikleri Vakfında alıřtı. İki yksek lisans derecesine (ynetim ve sosyal hizmetler) ve yeni uyuřturucu eęilimlerine dair erken uyarı yntemlerini ele alan kamu saęlıęı doktorasına sahiptir.

Biography

Dr Jane Mounteney is currently working as Head of the Public Health Unit at the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and has been at the Centre since 2010. She has been working in drug research, policy and practice since 1994, both at a national and European level. In her current position at the EMCDDA she has an overall responsibility for the areas of drug epidemiology, drug policy and practice. For many years she was been lead writer on the European Drug Report and has authored numerous scientific publications. She has also an interest in the development of methodologies for earlier warning and identification of new drug trends and has been responsible for establishing a number of European and city level systems and projects in this field. In the past, Jane has worked at the UK-based Institute for the Study of Drug Dependence, and the Bergen Clinics Foundation in Norway. She has two masters degrees (in management & social work) and a public health PhD, focusing on methods for earlier warning of new drug trends.

Avrupa Perspektifinden Küresel ve Yerel Değişimler

Dr. Jane Mounteney, EMCDDA

EMCDDA'nın 2018 Avrupa Uyuşturucu raporunun sonuçlarında politika yapma ve uygulama ile ilgili birtakım önemli sorunlar ele alınmaktadır. Uyuşturucu piyasasındaki son eğilimler nelerdir ve bunlara neden olan etmenler nelerdir? Bugün en fazla endişeye neden olan uyuşturucular hangileridir? Uyuşturucunun engellenmesi, tedavi ve politika konusundaki son gelişmeler nelerdir? Bu yıl, geniş çeşitlilikte madde açısından Avrupa ve yakın tüketici pazarlarında yüksek seviyede uyuşturucu üretimi gerçekleştirildiğine dair endişe verici emareler gözlemlenmektedir. Bu gelişme teknolojik gelişmelerle daha da kolaylaşmakta ve ayrıca Avrupalı uyuşturucu üreticileri ve tüketicilerini web ve karanlık ağlar üzerinden küresel pazarlara bağlamaktadır. Aynı zamanda Güney Amerika'daki artan kokain üretiminin Avrupa pazarını etkilediği, kullanıcılar açısından sağlık sorunlarının atmasına neden olduğu ve kaçakçılar tedarik yollarını değiştirdiğinden kolluk kuvvetleri açısından daha karmaşık zorluklar ortaya koyduğu görülmüştür. Avrupa'da taş kokainin artan bulunabilirliği ve kullanılabilirliğine dair elde edilen kanıtlar da endişe vericidir ve izlenmesi gerekmektedir. Avrupa uyuşturucu piyasalarında var olan yeni psikoaktif maddeler kamu sağlığı sorunlarına neden olmaya ve politika yapıcılar açısından zorluklar ortaya koymaya devam etmektedir. Yüksek etkili sentetik opioidler sorunlar yaratmakta ve fentanil türevleri söz konusu olduğunda ise, uyuşturucu kullananlar ve ilk müdahaleyi yapanlar büyük tehlike içine girmektedir. Bu sunum, Avrupa'da 2018 yılında uyuşturucu kullanımı ile ilgili davranışları ve bunlarla ilgili sağlık, sosyal ve güvenlik sorunlarını etkilediği anlaşılan bazı önemli etmenler incelenmektedir ve uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu ile ilgili sorunlar karşı uygulanan mevcut ulusal ve Avrupa çapındaki müdahalelere dair önemli yeni zorlukları vurgulamaktadır.

Global and Local Trends – A European Perspective

Dr. Jane Mounteney, EMCDDA

The results from the EMCDDA's 2018 European Drug report address a number of key issues for policy making and practice. What are the latest drug market trends and what are the factors driving them? What drugs are causing the most concern today? What are the most recent developments in drug prevention, treatment and policy? This year, for a wide range of substances, we are seeing some worrying signs of increased levels of drug production now taking place within Europe, closer to consumer markets. Technological advances facilitate this development, and they also connect European drug producers and consumers to global markets via the surface web and darknet. We also note that the increase in cocaine production in South America is now having an impact on the European market, bringing both increased risk of health problems for users and more complex challenges for law enforcement, as traffickers modify and switch supply routes. Emerging evidence of the increased availability and use of crack cocaine in Europe is also a cause for concern and requires monitoring. New psychoactive substances available on Europe's drug markets continue to cause public health problems and challenge policymakers. Highly potent synthetic opioids and cannabinoids are causing problems in a range of settings, and in the case of fentanyl derivatives, putting those who use drugs and frontline responders in greater danger. This presentation explore some of the key factors that appear to influence both the patterns of drug use we see in Europe in 2018 and the health, social and security problems that are associated with them, as well as highlighting important new challenges to existing national and European responses to drug use and drug-related problems.



Dr. Sertaç Polat
Türkiye

Dr. Sertaç Polat
Turkey

Biyografi

1978 yılında Erzurum’da doğdu. 1996’da Erzurum Anadolu Lisesinden, 2003’te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp Doktoru unvanı kazandı. 2003-2009 yılları arasında Trabzon’da Devlet Su İşleri Sağlık Merkezinde kurum hekimliği ve baştabiplik görevlerinde bulundu. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığında, Tütünlü Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında Sağlık Ocakları Daire Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü danışmanlığı görevlerini aynı anda yürüttü. 2012 yılında Türkiye Sağlık Kurumu Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. 2012 Eylül ayı itibarıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığına, Daire Başkanı olarak atandı. 2017 yılı Aralık ayı ile 2018 yılı Haziran ayı arasında Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Daire Başkanlığı görevine ilave olarak Çevre Sağlığı Daire Başkanlığını aynı anda yürüttü.

Ayrıca 2009-2018 yıllarında tütün, alkol ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmalarında, 2014-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı, 2015-2019 Tütün Kontrolü Gençlik Eylem Planı, 2015 Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı ve Strateji Belgesi, 2016-2018 Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı ve Strateji Belgesi, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planının Hazırlanmasında aktif rol aldı. Halen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Daire Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Biography

Head of Tobacco and Drug Addiction Control Department, MoH. Dr Sertaç Polat earned his medical degree from the Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum in 2003. In 2009, he started to work as the Head of the Tobacco Control Unit in Ministry of Health. In 2011, he performed two roles as the Head of Department of the Community Clinics and the Consultant of the General Manager of Basic Health Services. In 2012, he was assigned as the Chairman Advisor of the Public Health Institute of Turkey. As of September 2012, he has started to work as the Head of Tobacco and Drug Addiction Control Department.

As the head of department he has played an active role on the following nationwide activities;

Preparation of the 2014-2018 National Tobacco Control Programme and Action Plan, creation of 2015-2019 Tobacco Control Youth Action Plan, 2015 Fight Against Drugs Urgent Action Plan and Strategy Document, as well as the 2016-2018 Fight Against Drugs Action Plan and Strategy Document, 2018-2023 Fight Against Drugs National Strategy Document and Action Plan, along with the preparation of 2018-2023 Tobacco Control Strategy Document and Action Plan.

He is married, father of 2 children and currently working as the Head of Department of Tobacco and Drug Addiction Control Department in the General Directorate of Public Health of MOH.

Türkiye’de Uyuşturucu İle Mücadelede Mevcut Durum

Dr. Sertaç Polat, T.C. Sağlık Bakanlığı

Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, en üst düzeyde güçlü işbirliğini esas alan multisektörel yaklaşımla oluşturulan, “Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu” koordinasyonunda yürütülmektedir.

Bu çok sektörlü yapı ve güçlü iş birliği ile 2015 Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı yayımlandı ve uygulandı

Önceki eylem planları kapsamında yürütülen faaliyetlerin güçlendirilerek sürdürülmesi ve güncel ihtiyaçlara yönelik yeni faaliyetlerin de eklenmesi ile oluşturulan 2018-2023 dönemini kapsayan Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 11 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı.

Eylem planları kapsamında yürütülen çalışmalarla kurumlar arası güçlü bir iş birliği ve koordinasyon mekanizması kuruldu. Gümrük kapılarının ve sınırların güçlendirilmesinin yanı sıra sokak bazlı mücadelenin Narkotimlerle desteklenmesi ve narkoterör operasyonlarının artırılmasıyla uyuşturucuya ulaşılabilirlik zorlaştırıldı.

Yapılan mevzuat düzenlemeleriyle; uyuşturucu ile ilgili suçlarda uygulanan cezai müeyyideler artırıldı. Bir kişi hakkında defalarca tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmesi engellenerek sadece bir defayla sınırlandırılması sağlandı.

Eğitim kurumlarına yönelik programlar güçlendirildi ve yaş gruplarına özel modüllerden oluşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı hayata geçirildi.

Vatandaşın kolay ulaşarak, danışmanlık ve destek alabileceği ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı, YEDAM birimleri hizmete açıldı. Tedavi birimlerine ve tedaviye erişim kolaylaştırıldı, 2015 Acil Eylem Planınının yayımlanmasından önce 33 tedavi merkezinde 712 yatak kapasitesi ile hizmet sunulurken bugün itibarıyla tedavi merkezi sayısı 110’a yatak kapasitesi ise 1062’ye yükseltildi.

Tedavi sonrası rehabilitasyon ve sosyal uyum hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirildi. Bağımlılık tedavisi gören bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını sağlamaya yönelik iş ve meslek danışmanlığı programları ile manevi destek programları uygulanmaya başlandı.

Ulusal düzeyde yapılan çalışmalar uluslararası kamuoyu nezdinde de karşılık buldu ve uyguladığımız program, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “iyi uygulama örneği” olarak diğer ülkelere önerildi.

Current Situation in Control of Drug Use in Turkey

Dr. Sertaç Polat, T.R. Ministry of Health

The fight against drugs in our country is carried out in the coordination of “High Council for Dependence Prevention”, which is created by the multisectoral approach that is based on top level collaboration.

With this multisectoral structure and strong collaboration, 2015 Anti-Drug Urgent Action Plan, National Anti-Drug Strategy Document and 2016-2018 National Anti-Drug Action Plan were published and implemented.

National Anti-Drug Strategy Document and Action Plan, which was prepared by maintaining the activities based on the former action plans in a more effective way and by adding new actions to meet current requirements, encompasses the 2018-2023 term and was published in 2018.

A strong, inter-institutional collaboration and coordination mechanism was built by means of the studies that are conducted in the frame of action plans. Along with the reinforcement of customs stations and borders, the accessibility of drugs was diminished by supporting the fight against drugs on street level with Narcotics Teams and increasing the number of Narco terror operations.

The penal sanctions imposed in drug related crimes are increased with the legislative arrangements. Taking treatment and probation decisions multiple times for a person was inhibited and limited to just once.

Programmes concerning educational institutions have been strengthened, and Turkey Anti-Drug Education Programme, which consists of modules for certain age groups, was implemented.

ALO 191 Anti-Drug Advisory Hotline and YEDAM units have been put into service for citizens to be able to reach the lines without any trouble to get consultancy and support services. Accessibility of treatment units and treatment itself are increased: before the 2015 Urgent Action Plan there were 712 available beds in 33 treatment centers. As of today, we have 110 treatments centers, and the number of inpatient bed availability has reached to 1062.

Studies regarding the improvement of post-treatment rehabilitation and social adaptation services were implemented. Business advisory and emotional support services have started to be implemented to make individuals who are currently getting treatment for drug addiction a part of society again.

Works that were carried out on national level have been well-received in the presence of the international community as well and the programme that we implemented was recommended to the other countries as an “example of good practice.”





26 KASIM NOVEMBER 2018

Pazartesi Monday

**OTURUM SESSION 2
SALON HALL A**

**KÜRESEL UYUŐTURUCU
POLİTİKALARI VE
STANDARTLAR
GLOBAL DRUG CONTROL
POLICIES AND STANDARDS**

Oturum Başkanı Chair

Dr. Gilberto Gerra



Kevin Sabet
A.B.D.

Kevin Sabet
U.S.A.

Biyografi

NBC News tarafından hazırlanan “Prodigy of Drug Politics” programını seslendirmekte, yazarlık ve danışmanlık yapmaktadır. 20 yıldır uyuşturucu politikası üzerine araştırma ve uygulamalarda görev aldı. ABD başkanlık yönetimine üç dönem danışmanlık yaptı. 2011 yılında ABD Başkanı Barack Obama’nın uyuşturucu politikası ofisindeki kıdemli danışmanlık görevinden istifa etti. Kendisi hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimde siyasi olarak göreve getirilen tek uyuşturucu politikası personeli oldu. ABD’de uyuşturucu politikası konusunda neredeyse tüm ana akım medya yayınlarına ve haber kanallarına davet edilmiştir. 2013 yılında *Reefer Sanity: Seven Great Myths About Marijuana* (Beaufort) adındaki ilk kitabı yayınlandı. Kongre Üyesi Patrick J. Kennedy ile birlikte, Washington DC’de personeli bulunan ve sadece marihuana konusunda akılcı politikalar üzerine çalışan tek ulusal kuruluş olan SAM’in (*Marihuana Akılcı Yaklaşımlar*) kurucularındandır ve başkanlığını yapmaktadır. Yale Üniversitesinde araştırma görevlisidir. Oxford Üniversitesinden doktora derecesi ve Berkeley, California Üniversitesinden lisans derecesi vardır.

Biography

Dubbed the “prodigy of drug politics” by NBC News, author, consultant, former advisor to three U.S. presidential administrations, and assistant professor, Kevin A. Sabet, PhD., has researched and implemented drug policy for 20 years. In 2011 he stepped down as senior advisor in President Obama’s drug policy office, having been the only drug policy staffer to have ever served as a political appointee in a Democrat and Republican administration. He has been featured in virtually every major media publication and news channel on the subject of drug policy and in 2013 published his first book, *Reefer Sanity: Seven Great Myths About Marijuana*, (Beaufort). He is the co-founder, with former Congressman Patrick J. Kennedy, and President of SAM (Smart Approaches to Marijuana), the only national organization with a staff in Washington DC working exclusively on smart marijuana policy issues. He is a fellow at Yale University. He has a doctorate from Oxford University and a B.A. from the University of California, Berkeley.



Uyuşturucu Politikalarında Zorluklar

Kevin Sabet

Kevin Sabet, özellikle Kuzey Amerika'ya odaklanarak marihuana ile ilgili devlet politikasını anlatacak. Marihuananın ilaç olarak kullanılan içilmeyen bileşenleri, marihuananın keyif amacı ile içilmesi, farklı bileşenler (örn. CBD, THC) arasındaki farkları ve tıbbi amaçla kullanılan marihuananın bugüne kadar farklı eyaletlerde nasıl işe yaradığını anlatacaktır. Kevin ayrıca, mevzuat ile ilgili güncel tartışmaları genel olarak irdelleyerek, ABD'de marihuana politikası ile ilgili güncel sorunları anlatacaktır. Kevin, ABD'de marihuanayı meşrulaştıran eyaletlerde elde edilen bazı anahtar verileri paylaşacak ve değişen marihuana politikalarının sonuçlarını tanımlayacaktır.

Challenges with Drug Policies

Kevin Sabet

Kevin Sabet will discuss the state of policy with regards to marijuana, with special emphasis on North America. He will discuss the differences between non-smoked components of marijuana for medicinal purposes, smoked marijuana for recreational uses, different components (eg CBD, THC), and how medical marijuana has worked in a in various U.S. until now. Kevin will also discuss pressing issues related to marijuana policy in the US, examining an overview about the current debate about legalization. Kevin will discuss some key data points that have emerged in states that have legalized marijuana in the US, and he will describe consequences of the changing marijuana policy landscape.



Stig Erik Sorheim
Norveç

Stig Erik Sorheim
Norway

Biyografi

Norveç Alkol ve Uyuşturucu Politikaları Ağında (Actis) uluslararası departman başkanı olarak görev yapmaktadır. Avrupa Önleme, Tedavi, Rehabilitasyon ve İyileşmeye Yönelik Politika Ağı (Stichting EURAD) Başkanı ve Avrupa Uyuşturucu Sivil Toplum Forumu Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda birçok alkol ve uyuşturucu politikası ağı kurulunda çeşitli görevler üstlendi. Çalışmalarında Avrupa'ya yönelik ve küresel düzeydeki uluslararası alkol ve uyuşturucu politikalarını ele almaktadır. Daha önce alkol ve uyuşturucu sorunları ve kamu sağlığı üzerinde çalışmalar yapan Norveç Sağlık Müdürlüğünde kıdemli danışman olarak görev yapmıştı. Oslo Üniversitesinden beşeri bilimler alanında Doktora derecesi vardır.

Biography

Stig Erik Sørheim is head of the international department of Actis - Norwegian Policy Network on Alcohol and Drugs. He is currently president of Stichting EURAD, a European policy network for prevention, treatment, rehabilitation and recovery.

In his work he follows international alcohol and drug policy on the European and global level and has been on the board of several alcohol and drug policy networks. He has also been the vice-chair of the European Civil Society Forum on Drugs. He was formerly a senior adviser in the Norwegian Directorate of Health, working with alcohol and drug issues and public health.

He earned his Cand. Philol. degree in the humanities at the University of Oslo.

Küresel Uyuşturucu Politikaları

Stig Erik Sorheim, EURAD

UNGASS 2016'de uyuşturucu politikasına ilişkin yeni küresel mutabakat kapsamında uluslararası uyuşturucu politikası üzerine tartışmalar yapılmıştır.

Sağlık ve insan haklarına daha fazla odaklanan UNGASS bildirgesi küresel uyuşturucu politikasında bir değişim olduğunu göstermiştir. UNGASS, BM bildirelerini reddetmemiş ancak uyuşturucu sorununu çözümlenmeye yönelik küresel iş birliği açısından yeni bir taahhüt ortaya koymaktadır.

UNGASS bildirgesi uyuşturucu sorunu ile ilgili olarak, arz ve talebin azaltılması, uyuşturucu kullanan insanlara yönelik “zararın azaltılmasını” amaçlayan önlemler de dahil olmak üzere kapsamlı ve dengeli bir yaklaşım öngörmektedir.

2016 yılından bu yana, 2019 Yüksek Seviye Toplantısı için yapılan hazırlıklar ve çıktı belgesinin uygulanmasına odaklanılmaktadır. Aynı zamanda, gerginlikler de meydana gelmiştir.

Bazı ülkeler uyuşturucu kullanımını suç olmaktan çıkarırken, diğerleri daha cezalandırıcı bir yol izlemiştir. Son yıllarda bazı ülkeler küresel uyuşturucu anlaşmalarını bozmaya ve kenevirini meşrulaştırmaya, ticarileştirmeye başlamıştır.

ABD, Uruguay ve Kanada'da yapılan meşrulaştırma uyuşturucu politikası reformunu diğer ülkelerin gündemine getirmiş ve küresel uyuşturucu kontrol sisteminin geleceği konusunda tartışmalara yol açmıştır.

Sicil toplum alanında faaliyet gösterenlerin çoğu sağlık ve insan haklarına ilişkin yenilenmiş odak noktasını memnuniyetle karşılamıştır. Ancak, bazıları uyuşturucu kontrol sisteminin tamamen yenilenmesi konusunda ısrarcı olmuşlardır.

Küresel uyuşturucu sorunları değişmektedir. Yeni psikoaktif maddeler çok fazla dikkat çekmiştir. Belki de daha da önemlisi, ilaçların gereğinden fazla veya az reçete edilmesi büyük bir zorluk ortaya koymuştur. Sentetik opioid ciddi sorunlara yol açmıştır.

Politika konusundaki tartışmalar kullanıcıların sağlık ve haklarına odaklanmıştır. Ancak uyuşturucu sorunları başkalarını, yani aileler, arkadaşlar ve toplumu da etkilemektedir. Hiçbir salgın hastalık çok hasta olan küçük bir grup insanın tedavi edilmesi ile çözümlenemez. Dolayısıyla, önleme faaliyetlerine dikkat çekilmesi önemlidir. Zararın azaltılması da rol oynamaktadır ancak aynı zamanda iyileşme ve uyuşturucusuz yaşamı kolaylaştırmanın gerekmektedir.

Global Drug Policies

Stig Erik Sorheim, EURAD

The international drug policy debate culminated in a new global consensus on drug policy at UNGASS 2016.

The UNGASS declaration represented a shift in global drug policy, with a stronger emphasis on health and human rights. The UNGASS was not a rejection of the UN conventions, but a new commitment to global cooperation to tackle the drug problem.

The UNGASS declaration calls for a comprehensive and balanced approach to the drug problem, including demand and supply reduction, as well as “harm-reduction” measures for people who use drugs.

Since 2016 the focus has been on implementation of the outcome document and preparations for the 2019 High Level Meeting. At the same time, tensions have appeared.

While some countries have moved to decriminalize drug use, others have pursued a more punitive route. In recent years, some countries have chosen to break the global drug conventions and legalize/commercialize cannabis.

Legalization in the US, Uruguay and Canada has put drug policy reform on the agenda in other countries and led to discussions about the future of the global drug control system.

Most civil society actors welcome the renewed focus on health and human rights. However, some push for a complete reform of the drug control system.

Global drug problems are changing. New psychoactive substances have received a lot of attention. Perhaps more important, over-prescription and under-prescription of medicines has emerged as a major challenge. Synthetic opioid has caused significant problems.

The policy debate has focused on the health and rights of users. However, drug problems also affect others; families, friends and communities. No epidemic can be solved only by treating the small group of very sick people. It is therefore important to point to prevention. Harm reduction has a role, but we also need to facilitate recovery and drug free lives.



Monica Barzanti
İtalya

Monica Barzanti
Italy

Biyografi

1981 yılında Modern Yabancı Dillerden mezun olduktan sonra profesyonel eğitimci olarak görev yapmaya başladı. 1979'dan beri İtalya'da San Patrignano'da gönüllü olarak çalışmaktadır. Kızlara ve genç kadınlara uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaları için rehberlik yapmaktadır. 1998'den bu yana Uluslararası İlişkiler Takımında, 2006'dan beri çeşitli Birleşmiş Milletler etkinliklerinde San Patrignano'yu temsil eden Viyana STK Komitesi üyesidir. Uyuşturucuya Karşı Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesidir ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili birçok uluslararası ağır aktif üyesidir. İtalya'da ve İtalya dışında bağımlılık alanında faaliyet gösteren insanlarla birlikte gerçekleştirilen araştırmaları ve seminerleri koordine ederek eğitimler vermektedir. Bağımlılık üzerine yüksek lisans derslerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim kurumlarıyla iş birlikleri yapmaktadır.

Biography

She graduated in Modern Foreign Languages in 1981, followed by a graduation as a professional educator . Since 1979 at San Patrignano as a volunteer, mentoring girls and young women in their path to recovery from drug addiction. Since 1986 part of the Communications staff, organizing international events, and participating in conferences in Italy and abroad as keynote speaker, initiated in 1998 the International Relations Team. She has been coordinating and tutoring study visits and workshop to the Community by schools, volunteer groups, social workers, policy makers, scholars and people working in the addiction field, both Italians and foreigners. She also collaborates in the creation and implementation of Master Courses on addiction. Since 2006 she has been a member of the Vienna NGO Committee, representing San Patrignano at UN events. She is Board Member of many International networks, as consultant and expert in recovery and prevention methods and transfer of expertise.

İyileşme Odaklı Politikalar

Monica Barzanti, San Patrignano

Son yıllarda, kullanım şekli ve kullanılan uyuşturucuların türleri de dahil olmak üzere, uyuşturucu kullanımında değişimler yaşanmıştır ancak değişmeyen tek bir şey vardır: bağımlılık sorunlarından etkilenen insanlar, aileler ve toplumun karşı karşıya kaldığı sonuçlar.

San Patrignano 2018 yılında 40. yıldönümünü kutlamaktadır ve bu kilometre taşı uyuşturucu durumunun ve dönüşümünün değerlendirilmesi, değişen ve değişmeyen şeylerin incelenmesi, insanlara yardımcı olunması konusunda neyin işe yaradığı ve neyin işe yaramadığını, alınması gereken ve gelecekte kullanılacak bazı derslerin belirlenmesi konusunda bir fırsat olarak gördük. 1978 yılında kurulan San Patrignano, 27000'in üzerinde kişiye tamamen ücretsiz olarak evde, medikal ve hukuki yardım vermiş, eğitimlerine devam etme, mesleki eğitimlere katılma ve bu karmaşık sürecin sonunda topluma yeniden entegre olma olanağı tanımıştır. 40 yıl boyunca, bağımlılıklarından kurtulmak için yardım isteyen insanlarla doğrudan temas kurarak muazzam iç görüler ve kökü deneyimler elde ettik ve yüksek miktarda veri topladık. Toplanan verileri sistemli bir şekilde inceledik, nesiller arasındaki ortak özellikler ve yolları belirledik ve yıllar içinde meydana gelen değişiklikleri analiz ettik. Bunun, verilen hizmetler açısından büyük bir yardım sağlayacağına inanıyoruz ancak bu tür kapsamlı bir çerçeve mevcut ve gelecekteki politikaların iyileştirilmesi için geçmişten alınacak derslerin değerlendirilmesine de yardımcı olabilir ve daha iyi ve insan odaklı uyuşturucu politikaları konusunda öneriler ortaya koyabilir.

Recovery Oriented Policies

Monica Barzanti, San Patrignano

The drug-use landscape in recent years has changed, the pattern of use and also the kind of drugs used, but there is something that has not changed: the consequences suffered by people affected by problems of addiction, their families and communities.

San Patrignano celebrates in 2018 its 40th anniversary, and we considered this milestone a good opportunity for an assessment of the drugs situation and its evolution in these years, to examine what has changed and what remained the same, what works in helping people and what doesn't work, in order to identify some lessons to be learned and used for the future. Founded in 1978, San Patrignano has provided, completely free of charge, over 27,000 people with a home, medical and legal assistance, as well as the possibility of continuing their studies, attending job training, and being reintegrated into society at the end of this complex process. In these 40 years we gained an enormous insight and grass root experience in direct contact with people who ask for help to get rid of their addiction, and collected a huge amount of data. We have systematically examined the data collected, identifying common features and paths across different generations and analyzing the changes that have taken place over the years. We believe that this can be of great help to improve the services offered, but such a comprehensive framework could also help to assess what can be learned from the past to improve current and future policies and provide suggestions for better and human centered drug policies.



Dag Endal
Norveç

Dag Endal
Norway

Biyografi

1953 doğumludur ve Oslo, Norveç'te yaşamaktadır. Sağlık ve önleme amaçlı STK'ların oluşturduğu küresel bir ağ olan Drug Policy Futures'ın (DPF) yarı zamanlı koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bu görevini, Norveç'te bulunan gelişim odaklı bir STK olan FORUT'un Alkol, Uyuşturucu ve Gelişim programında üstlendiği proje yöneticiliği görevinin bir parçası olarak ifa etmektedir. Yetkinlik alanları; gelişim sorunu olarak madde bağımlılığı, bağımlılık ve yaygın gelişim sorunları arasındaki bağlantılar, yoksulluk, iyi yönetim, cinsiyete dayalı şiddet, çocuk hakları, HIV/AIDS, toplumsal seferberlik, sivil toplum katılımı ile alkol ve uyuşturucu politikalarıdır. FORUT'taki görevini 2005 yılından beri (13 yıldır) yürütmektedir. Aynı zamanda Oslo'da yaşadığı mahalledeki spor kulübünün başkanıdır. Gönüllü olarak sosyal gelişim, yerel önleme ve gençlik çalışmalarında görev aldı. 1991 yılından itibaren 10 yıl boyunca, aileler ve ilgili bireylere yönelik ulusal çevre programı Green Living'in icra direktörü olarak görev yaptı. Norveç Alkol ve Uyuşturucu Politikası Ağı Actis'in kurucu başkanıdır ve ilk 8 yıllık dönemde (2003-2011) başkanlığını yaptı. Uyuşturucudan arınmış bir yaşam tarzı için uluslararası dayanışmaya odaklanan çocuklara yönelik bir sivil organizasyon olan JUBA'da 10 yıl boyunca (1999-2009) başkanlık görevinde bulundu.

Biography

Dag Endal, b. 1953, living in Oslo, Norway. Dag Endal serves as part-time coordinator for Drug Policy Futures (DPF), a global network of health and prevention-oriented NGOs. He performs this task as part of his job as project manager in the Alcohol, Drugs and Development programme of FORUT, a Norwegian development NGO.

Areas of competence: Substance use as a development issue. Links between substance use and mainstream development issues; like poverty, good governance, gender-based violence, child rights, hiv/aids. Community mobilization, civil society involvement, alcohol and drug policies. Dag Endal has been working in this position in FORUT for the last 13 years, starting in 2005.

Involved in community development, local prevention and youth work on a voluntary basis as president of the sports association and the football club in his living area in suburban Oslo. Starting in 1991, Dag Endal was for ten years an executive director of Green Living, a national environment programme for households and concerned individuals.

Founding president of Actis, The Norwegian Alcohol and Drug Policy Network, and served as president for the first eight years of the organization (2003-2011). Ten years (1999-2009) as president of JUBA, a national children's NGO focused on drug-free lifestyle and international solidarity.

Uyuşturucuya Karşı Başarılı Ulusal Eylem İçin 10 Adım)

Dag Endal

2016 UNGASS Çıktı Belgesi, kamu sağlığı, insan hakları ve üç uluslararası uyuşturucu anlaşmasına dayalı olarak kapsamlı, dengeli ve etkili bir uyuşturucu politikası için kapsamlı bir menü ortaya koymaktadır. Şu an karşı karşıya olunan zorluk uygulama, yani toplumsal ve ulusal düzeyde alınacak kalıcı önlemler konusundadır.

Sağlık ve önleme odaklı STK'lardan oluşan küresel bir ağ olan Drug Policy Futures (DPF) tüm BM üyesi ülkeler tarafından uygulanması gereken on öncelik alanı belirlemiştir. Genel amaç, toplumsal seferberlik ile önceliği önleme faaliyetlerine vermek suretiyle, uyuşturucu kullanımı oranının mümkün olan en düşük seviyede tutulması olmalıdır. DPF ağı, uyuşturucunun önlenmesine yönelik küresel girişimin bir parçası olarak bir milyon yerel topluluğun seferber edilmesi için BM üyesi ülkelere çağrıda bulunmuştur.

Sivil toplum kuruluşlarının UNGASS Çıktı Belgesinin uygulanması kapsamında farklı birtakım görevleri vardır:

- Ulusal hükümetleri geniş kapsamlı ve dengeli bir uyuşturucu politikası uygulamaya sevk etmek;
- Ulusal uygulama çalışmalarını izlemek ve hükümetlere hesap verme sorumluluğu isnat etmek;
- STK'lar ve resmi kuruluşlara yönelik olarak iyi yöntemlerin ve projelerin geliştirilmesi;
- Kapsamlı ulusal uyuşturucu politikasının bir parçası olarak yerel ve ulusal programların uygulanması;
- Yasadışı uyuşturucular kullanmayan ve uyuşturucunun yerel kültürlerinin bir parçası olmasını istemeyen sessiz çoğunluğun kaygılarını dile getirmek;
- “uyuşturucuya savaş açan’ taraflara karşı denge unsuru olarak görev almak.

Ten Steps for Successful National Action Against Drugs

Dag Endal

The 2016 UNGASS Outcome Document provides a comprehensive menu for a broad, balanced and effective drug policy, based on public health, human rights and the three international drug conventions. The challenge now is implementation; concrete actions in communities and on the national level.

Drug Policy Futures (DPF), a global network of health and prevention oriented NGOs, has identified ten priority areas that should be followed up by all UN members states. The overarching goal should be to keep drug use prevalence at the lowest possible level by giving first priority to primary prevention through community mobilization. The DPF network has challenged the UN member states to mobilize one million local communities in a global wave of drug prevention.

Civil society organisations have a number of different roles to play in the implementation of the UNGASS Outcome Document:

- To push national governments to implement a broad and balanced drug policy;
- To monitor national implementation and hold governments accountable;
- To develop good methods and projects that can be shared between NGOs and government institutions;
- To implement local and national programmes as part of a comprehensive national drug policy;
- To voice the concerns of the vast silent majority who do not use illegal drugs and do not want drug use as part of their local culture;
- To serve as a counter-balance to the vested interests that have now launched a “war for drugs”



Annette Dale-Perera
Birleşik Krallık

Annette Dale-Perera
United Kingdom

Biyografi

30 yılı aşkın bir süredir bağımlılık üzerinde çalışmaktadır. Bağımlılık yönetimi danışmanlığında uzmanlaşmış bir şirketin yöneticisidir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisinin (UNODC) uyuşturucu bağımlılığı tedavisine dair kalite standartları ile ilgili global projesinde lider danışmandır. Birleşik Krallığın en büyük madde bağımlılığı (SUD) hizmetleri sağlayıcısı Change Grow Live (CGL) danışmanı olarak görev yapmaktadır. Birleşik Krallık hükümetinin danışmanıdır ve 3 yardım kuruluşunun mütevellisidir. Madde bağımlılığı yaşayan yıllık yaklaşık 10 bin hastanın bulunduğu (9 bölge ve 15 hastaneyi kapsayan) Bağımlılık ve Suçlu Sağlığı NHS Stratejik Direktörü olarak görev yaptı. Madde Bağımlılığı Ulusal Tedavi Kurumunda Yetkili Kalite Müdürü ve DrugScope Politika Direktörü olarak ulusal görevler üstlendi. Daha önce de Londra Üniversitesinde bir araştırma görevlisi ve pratisyen hekim olarak çalışmıştı. Birçok ulusal madde bağımlılığı yayının yazarıdır ve bu yayınların gelişimine önderlik etmektedir.

Biography

Annette Dale-Perera has worked in addiction for over 30 years. She is Director of a specialist addiction management consultancy company. Her main contracts include lead consultant for the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) global project on quality standards in the treatment of drug use disorders and consultant for the largest UK provider of substance use disorder (SUD) services ChangeGrowLive (CGL). Annette is a UK government advisor (Advisory Council on the Misuse of Drugs) and Trustee of 3 charities. Previously, she was: NHS Strategic Director of Addiction and Offender Health in 9 localities and 15 prisons for 10,000 patients with SUD annually. She held national roles as Executive Director of Quality at the National Treatment Agency for Substance Misuse (NTA), and Director of Policy for DrugScope. Previously she was a Research Fellow (University of London) and a practitioner. She has authored/led the development of numerous national SUD publications.

Uyuşturucu Kullanıcılarının Tedavisinde UNODC/DSÖ Uluslararası Kalite Standartları ve Mekanizmaları

Annette Dale-Perera

Bu sunum, UNODC/WHO uluslararası kalite standartlarının ve kalite güvence (QA) mekanizmalarının gelişimini, kılavuz seyrini ve planlanan piyasaya sürmeyi ana hatlarıyla özetlemektedir.

2016 yılında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Narkotik İlaçlar Komisyonu'nun 59/4 sayılı kararı ile birlikte New York'ta Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Bağımlılığı Oturumunda 'Uyuşturucu Kullanım Bozukluklarının (DUD) Tedavisine Yönelik Uluslararası Standartları' tanıtmıştır. Bu Karar, DUD Tedavisine Yönelik Uluslararası Standartların tanıtılmasını ve yayılmasını gerektirmiştir ve UNODC'yi ulusal uyum ve standartların uyumlaştırılması, sağlık çalışanlarına kullanımları ve standartlar ve hizmetler akreditasyonu konusunda ulusal mevzuata uygun olarak yurtiçi düzeyinde rehberlik, yardım ve eğitim sağlanmasını desteklemesi için teşvik etmiştir. Global olarak yeni uygulanabilir kalite standartları ve mekanizmalarına olan ihtiyaç, uyuşturucu kullanım bozukluğu olan kişilerin bilimsel kanıtlara ve etik ilkelere bağlı olarak tedavi almalarını sağlamak üzere teklif edilmiştir. Bunlar, uyuşturucu kullanım bozukluğu bulunan kişilerin herhangi bir diğer kronik hastalık için sağlanan sağlık hizmetini benzer kalitede almalarını garanti edeceklerdir.

2017 ve 2018 yıllarında WHO, Uluslararası Standartları sahada test etmiştir ve uluslararası bir uzman grup tarafından desteklenen UNODC, DUD sistemleri ve hizmetleri için 'Ulusal Standartlar' bazında kalite güvence mekanizmaları geliştirmiştir ve bunlara kılavuzluk etmiştir. UNODC Kalite Güvence mekanizmalarına 2017 yılında Afganistan'da kılavuzluk edilmiştir ve bugüne kadar altı ülke daha UNODC Kalite Güvence mekanizmalarının kullanımı üzerine eğitim almış DUD uzmanlarına sahip olmuştur. Uluslararası Standartların ve Kalite Güvence mekanizmalarının global olarak piyasaya tanıtılması 2019 yılında başlayacaktır.

UNODC/WHO International Quality Standards and Quality Assurance Mechanisms for the Treatment of Drug Use Disorders

Annette Dale-Perera

This presentation outlines the development, piloting and planned roll-out of the UNODC/WHO international quality standards and quality assurance (QA) mechanisms.

In 2016, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the World Health Organization (WHO) launched the ‘International Standards of Treatment of Drug Use Disorders (DUD)’ at the United Nations Special Session on Drugs (UNGASS) in New York, together with the approval of resolution 59/4 by the Commission of Narcotics Drugs. This Resolution called for the promotion and dissemination of International Standards for Treatment of DUD and urged UNODC to support a systematic process of national adaptation and the adoption of standards, providing guidance, assistance and training to health professionals on their use and developing standards and accreditation for services at the domestic level in accordance with national legislation. The need for new globally applicable quality standards and mechanisms was proposed to ensure that people with drug use disorders receive treatment based on scientific evidence and ethical principles. They will help guarantee that people with drug use disorders receive healthcare of a similar quality as that provided for any other chronic diseases.

In 2017 and 2018 WHO have field tested the International Standards and UNODC, aided by an international expert group have developed and piloted quality assurance mechanisms for DUD systems and services based on ‘the International Standards’. UNODC QA mechanisms were piloted in Afghanistan in 2017 and to date, a further six countries have had DUD experts trained in the use of the UNODC QA mechanisms. Global roll-out of the International Standards and QA mechanisms will commence in 2019.





26 KASIM NOVEMBER 2018
Pazartesi Monday

OTURUM SESSION 2 **SALON HALL B**

UYUŐTURUCU VERİLERİNİ TOPLAMANIN ÖNEMİ VE ZORLUKLARI COLLECTING DATA ON DRUG USE: IMPORTANCE, METHODS AND CHALLENGES

Oturum Başkanı Chair
Dr. Jane Mounteney



André Noor
Portekiz

André Noor
Portugal

Biyografi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Avrupa Uyuřturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi (EMCDDA), Kamu Sağığı Biriminde Sektör, Trend ve Analiz Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2008 yılı Şubat ayından beri EMCDDA ile çalışmaktadır ve Avrupa'daki uyuřturucu kullanımı ile ilgili verilerin toplanması ve yönetilmesinden sorumludur. Temel görevi, uyuřturucu kullanımı ile ilgili bilgi kaynaklarının araştırılması ve bunlara ilişkin kısıtlar ve güçlü yönlerin anlaşılması konusunda arařtırmalar yapmaktır. Topladığı veriler çeşitli yayınlarda ve EMCDDA İstatistik Bülteninde (http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2018_en) kullanılmaktadır. EMCDDA'da görev almadan önce, Londra Üniversitesi, Doğı ve Afrika Arařtırmaları Okulu Ekonomi Bölümünde Bilgisayar ve İstatistik görevlisi olarak ve İngiltere Hazine Bakanlığında istatistik personeli olarak çalıştı. Kraliyet İstatistik Cemiyetinde yeminli istatistikçidir.

Biography

I am Head of Sector, Trends and Analysis, within the Public Health Unit of the European Monitoring Centre for Drugs and Addiction (EMCDDA) based in Lisbon. I have been working at the EMCDDA since February 2008, engaged in the collection and management of data on the drug situation in Europe. The data collected informs the publications of the EMCDDA, and throughout my time at the EMCDDA I have had particular responsibility for the management of the data published within the EMCDDA's Statistical Bulletin (http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2018_en). My main occupation is to investigate sources of information on the drug situation and understand their limitations and strengths. Prior to working at the EMCDDA, I worked at the School of Oriental and African Studies, University of London, within the Economics Department as a Computing and Statistical Officer/Teaching Fellow and at the UK Treasury working on personnel statistics. I am a Chartered Statistician with the Royal Statistical Society.

Avrupa’da İzleme Amaçlı ve Destekleyici Diğer Verilerin Toplanması

André Noor

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Avrupa Birliği’nde yer alan, AB seviyesinde uyuşturucu, uyuşturucu bağımlılığı ve bunun sonuçları ile ilgili olarak gerçeğe dayalı, objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgiler sunmakla görevli merkezi olmayan bir kurumdur.

Kurumun çalışmaları uyuşturucu kullanım durumu ile ilgili olarak, AB üyesi ülkeler, Norveç ve Türkiye’de bulunan Ulusal Odak Noktalarından meydana gelen Reitox ağı üzerinden toplanan ulusal göstergelerin izlenmesine odaklanmıştır. İzleme faaliyetlerinde asıl odak noktaları uyuşturucu kullanımının yaygınlığı ve şekli, tedavi alanların özellikleri, uyuşturucu ile ilgili enfeksiyon hastalıkları, sorunlu uyuşturucu kullanıcılarının ve uyuşturucu kaynaklı ölümlerin sayısının belirlenmesi, bu kapsam sağlık, zararın azaltılması, piyasa ve suç göstergeleri de dahil edilerek genişletilmiştir.

AB Kurumunun güçlü yönleri üyelerinin tamamında genel bir izleme yapabilmesi, coğrafi eğilim ve benzerliklerin belirlenebilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılmasıdır. Ancak, ulusal verilerin anlamı ve verilerde zamanla meydana gelen değişimlerin anlaşılmasına dair çalışmalar veri toplama noktalarına olan mesafeden dolayı engellenmektedir. Karşılaştırma olanağı, kapsam ve veri toplama ile ilgili sorunlar bilgilere gölge düşürmektedir. Yerel bilgilerin ulusal seviyede ve daha sonra da AB seviyesinde işlenmesi için gereken süre, durumun anlaşılması açısından ortaya koyduğu avantajları zayıflatmaktadır.

Bu sorunlar, ulusal uzmanlarla olan yakın iş birliği ve kalitatif bilgilerin standart bir şekilde toplanması suretiyle kısmen çözümlenmektedir. EMCDDA kısa bir süre önce, uluslararası kuruluşlardan yerel gözlem verilerini toplama girişiminde bulunmuştur. Bu, hastanelerin acil servislerine yatan kişilere dair şehir seviyesindeki bilgiler, atık su analizi ve şırınga atıklarının analizine dair bilgileri kapsamaktadır. Uyuşturucu kontrol tesisleri ve uyuşturucu tüketim odalarından toplanan verilerin potansiyeli araştırılmaktadır. Toplanan bu tamamlayıcı veriler ana izlemelerden elde edilen verilerle karşılaştırılabilir ve bunlar uyuşturucu, uyuşturucu bağımlılığı ve sonuçlar hakkındaki detaylı bilgilerin zamanında elde edilmesini sağlayabilir.

Core Monitoring and Complementary Data Collections at The EU Level

André Noor

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is a decentralised agency of the European Union, tasked to provide factual, objective, reliable and comparable information on drugs, drug addiction and their consequences at the EU level.

Central to the work of the Agency is its monitoring of national indicators of the drug situation, collected through the Reitox network of National Focal Points in the EU member states, Norway and Turkey. The original monitoring focus was on prevalence and patterns of drug use, characteristics of entrants into treatment, drug-related infectious diseases, estimates of the numbers of problematic drug users, and drug-related deaths, has been extended to health, harm-reduction, market and crime indicators.

Among the strengths of an EU Agency is that it has an overview across its members, can highlight geographic trends and similarities, and share good practice. However, understanding the meaning of the national data, and fluctuations in the data across time is hampered by being at a distance from the data collection. Issues of comparability, coverage, and data collection cloud the information. The time necessary to process information from the local, to the national and then the EU level weakens its utility in understanding the current situation.

These issues are addressed in part by close inter-action with national experts and the standardised collection of qualitative information. More recently the EMCDDA has sought to collect sentinel, local information from international organisations. This has included information at city-level on entrants to hospital emergency rooms, analysis of wastewater, and the analysis of syringe residues. The potential of data collections from drug-checking facilities and drug consumption rooms are being investigated. These complementary data collections can be compared with the core monitoring and may provide a more timely insight into drugs, drug addiction and their consequences.



Andrew Jones
Birleşik Krallık

Andrew Jones
United Kingdom

Biyografi

Manchester Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Merkezinde kıdemli öğretim görevlisidir. Uyuşturucu ve HIV/AIDS izleme alanında uzmanlık kazanarak birkaç yıl Bölgesel Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ekibine başkanlık yaptı. 1997 yılında üniversiteye katıldı. Çalışmalarında madde bağımlılığı tedavisine ve İngiliz tedavi sistemi kapsamında elde edilen sonuçlara odaklandı. İngiltere tarafından finanse edilen bir Halk Sağlığı projesinde resmi temsilci düzeyinde görev aldı. Performans yönetimini desteklemek üzere tasarlanan halka açık Ulusal İstatistikler ve analizler üretmek için Ulusal Uyuşturucu Tedavisi İzleme Sisteminin (Ulusal Tedavi İzleme Mekanizması) analizini yöneten baş araştırmacıdır. Uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılığı konularında birçok projede görev aldı.

Biography

Senior Lecturer in the Centre for Epidemiology, Division of Population Health, University of Manchester.

I joined the University in 1997, after a number of years heading up a Regional NHS team specialising in drugs and HIV monitoring. My role continued to focus on treatment for drug misuse and the outcomes that are achieved within the English treatment system. I am PI on a Public Health England funded project, managing the analysis of the National Drug Treatment Monitoring System – the national treatment surveillance mechanism - to produce publicly available National Statistics and analyses designed to support commissioner-level performance management. Recent funded research projects include: a re-assessment of the resource allocation formulae for drug and alcohol public health spending; an evaluation of Payment by Results as a commissioning model for the treatment of drug misuse; and a longitudinal national outcomes study of drug misuse treatment.

Madde Kötüye Kullanımı: Prevalans, Gereksinimler ve Tedavi Sürveyansı

Andrew Jones, Manchester Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığına müdahale, herhangi bir halk sağlığı stratejisinin temel bir koludur. Genelde, tek başına yasal çerçevelerin madde bağımlılığına yeterli bir tepki olmadığı kabul edilir. Sürekli kullanım, bir halk sağlığı müdahalesi gerektiren bireysel ve toplumsal düzeylerde sorunlar yaratmaktadır. Halk sağlığı çok geniş bir yelpazeyi kapsar fakat Birleşik Krallık gibi ülkelerde Halk Sağlığı fonlaması, madde bağımlılığı tedavisi sağlamak için kullanılmaktadır. Önleme ile ilgili tedavinin nispeten yüksek maliyetleri karşısında, tedavinin hedeflendiği sorunun niteliğini ve skalasını anlamak esastır. Benzer şekilde, etkisini ölçmek için tedavi teminini izlemek esastır.

Bu sunum, madde bağımlılığının halk arasındaki yaygınlık derecesini tahmin etmek, tedavi faaliyetlerinin anlamlı bir gözetimini sağlamak ve ikisini etkinlik tedbirleri ile birleştirmek için tasarlanan faaliyetlere genel bir bakış sağlayacaktır. Farklı maddelerin kullanımını veya kötüye kullanımını tahmin etmek için farklı teknikler gereklidir ve tedavi başarısının ölçülmesi zamanla değişen stratejik önceliklere bağlıdır. Ev anketleri bazı maddeler için uygun görülür fakat prevalans tahmin tekniklerini gerektirecek, uygulanacak ikincil veri setlerini kullanarak diğerlerini yanlış tanıması olasıdır. Tedavinin etkinliği erişilebilirlik, alım oranları, tedavide tutulma süresi, tedavi veya tedavinin tamamlanması ve taburcu edilme kapsamındaki sonuçlar açısından ölçülebilmektedir. Öncelikler yerel Ulusal stratejiler arasında da farklılık gösterebilmektedir. Bu hususlar, İngiltere perspektifinden keşfedilecektir, daha geniş bir Avrupa bağlamı içerisinde değerlendirilecektir.

Substance Misuse: Prevalence, Need and Treatment Surveillance

Andrew Jones, Division of Population Health, University of Manchester

Responding to drug and alcohol misuse is an essential arm of any public health strategy. It is generally accepted that legal frameworks alone are not a sufficient reaction to substance misuse. Continued use creates problems at individual and societal levels that require a public health response. Public Health covers a very broad spectrum but, in countries such as the UK, the largest share of Public Health funding is used to provide substance misuse treatment. In the face of relatively high costs for treatment in relation to prevention, it is essential to try to understand the nature and scale of the problem at which treatment is targeted. Similarly, it is essential to monitor treatment provision in order to gauge its impact.

This presentation will provide an overview of activities designed to estimate the population prevalence of substance misuse, to provide meaningful surveillance of treatment activities and to combine the two to provide measures of effectiveness. Different techniques are required to estimate the use or misuse of different substances and measurement of success of treatment depends on strategic priorities, which change over time. Household surveys are considered appropriate for some substances but are likely to misrepresent others, requiring prevalence estimation techniques, utilising secondary datasets to be applied. The effectiveness of treatment can be measured in terms of accessibility, rates of uptake, retention in treatment, outcomes within treatment or completion and discharge from treatment. Priorities may also differ between local National strategies. These issues will be explored from a UK perspective, assessed within a broader European context.



Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
Türkiye

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
Turkey

Biyografi

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Adli Tıp Uzmanı, 2004 yılında Adli Tıp Doçenti oldu. 2006 yılında Tıbbi Biyoloji Bilim Doktoru unvanı aldı. 1992 yılından 2014 yılına kadar T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. 2000-2003 tarihleri arasında aynı kurumun Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı, 2003-2014 yılları arasında ise Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Başkanı (adli toksikoloji, uyuşturucu maddeler, alkol ve genetik ile ilgili kurul) olarak görev yaptı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsüne Enstitü Müdürü olarak atandı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış makalesinin yanı sıra toplam beş adet Adli Bilimler alanında yayınlanmış Türkçe kitabı bulunmaktadır. Adli Belge İnceleme Derneği ile Adli Biyoloji, Genetik ve Gen Hukuku derneklerinin kurucu başkanı olup halen birçok ulusal ve uluslararası meslek kuruluşuna ve sivil toplum örgütüne üyedir. Yeşilay Bilim Kurulu üyesi, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) Türkiye temas noktası olan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (TUBİM) erken uyarı sistemi alanındaki ulusal uzmanıdır.

Biography

Faruk Aşçıoğlu graduated from Istanbul University's Cerrahpaşa Faculty of Medicine in 1985. He became a Forensic Specialist in 1994 and an Associate Professor of Forensic Science in 2004. In 2006, he received the title of Doctor of Science in Medical Biology. From 1992 to 2014, he worked at various units of the Forensic Science Institute of the Turkish Ministry of Justice. In this organization, he served as the President of the Biology Specialty Committee between 2000-2003, and as the President of the Forensic Science Institutes' 5th Specialty Committee (forensic toxicology, narcotic substances, alcohol, and genetics) between 2003 and 2014. He became a full professor in 2014. In 2015, he was appointed as the Director of Istanbul University's Institute of Forensic Sciences. He currently serves in this position, and is the author of many articles published in national and international academic journals, and five Turkish books in the field of Forensic Sciences. He is the founding president of the Association of Forensic Document Examiners and the Association of Forensic Biology, Genetics and Gene Ethics, and a member of many national and international professional and non-governmental organizations. He serves on the Scientific Committee of the Green Crescent, and the Advisory Board of the Ministry of Justice's Department of Expert Witnesses. He serves as the national expert on early warning systems for TUBİM (Turkish Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction), which is the Turkish focal point for The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin güncel olarak yayınladığı Uyuşturucu Bağımlılığının Önlenmesi Politika Belgesinde de bahsedildiği üzere “madde bağımlılığını önleme politikalarının bilimsel metotlara uygun, kanıta dayalı, uygun maliyetli ve bilimsel verilerle desteklenen uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir”. Bu ortak görüşten yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz proje ile ülkelerin yasadışı madde tüketimini tayin etmek için yıllardır kullanılan geleneksel yöntemlerin (anketler, madde ele geçirmeleri, hastane ve ölüm kayıtları gibi) eksikliklerini gidermek amacıyla ortaya çıkan destekleyici yöntemlerden biri olan atık su epidemiyolojisini İstanbul’da hayata geçirmek için ilk adım atılmıştır. Atık sudan yasadışı madde analizi, bölgesel tabanlı anonim verilerin gerçek zamanlı olarak tüketilen madde trendlerinin ve miktarlarının belirlendiği bir yaklaşımdır. Bu yöntem ile mevsimler, günler ve bölgeler arası madde kullanım eğilimleri arasındaki değişiklikler tespit edilebilmektedir. Ayrıca atık su analizi ile kanun koyuculara ve kolluk kuvvetlerine yaptırımların oluşturulması ve kaynakların verimli şekilde yönlendirilmesi için kanıta dayalı veri sağlanması söz konusudur. Global düzeyde devam eden ve standardize edilmiş bu çalışmaları Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA) ile Kanalizasyon Analizi CORE grubu Avrupa (SCORE) yıllık olarak organize etmekte ve bir yasadışı madde tüketim haritası oluşturulmaktadır. Projemiz ile ülkemizden henüz veri sağlanamayan atık su alanındaki bu çalışmalara bilimsel veri sağlamak da mümkün hale gelmiş, böylece ulusal ve uluslararası anlamda bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmak hedeflenmektedir. Yapılan çalışma kapsamında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve var olan sistemlerin geçerliliğinin test edilmesi işlemlerinin yanı sıra geliştirilen analiz yönteminin İstanbul’un iki ilçesinden alınan atık su örneklerine uygulaması ile bu ilçelerdeki tüketilen madde miktarları da belirlenmiştir. Bu doğrultuda, optimize edilen yöntem ile geleneksel yasadışı maddeler dışında yeni nesil psikoaktif maddelerin tayini ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Bütün bunlara ek olarak, tütün, alkol, anti-depresanlar ve istismar edilen reçeteli ilaçlar gibi pek çok maddenin atık sudan izlenmesinin de mümkün olması sebebiyle çalışmalarımızın bu doğrultuda devam etmesi planlanmaktadır.

A Study on Monitoring Psychoactive Drug Use Through Wastewater Analysis

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Istanbul University's Institute of Forensic Sciences

As the Green Crescent's recently published Policy Paper on Preventing Drug Addiction observes, "policies to prevent substance addiction should use scientific methods, be evidence-based, have appropriate costs, and be in line with international standards that are supported by scientific data". With the project we have carried out based on this consensus, the first steps were taken to implement wastewater epidemiology in Istanbul, which is one of the supporting methods that were developed to supplement the traditional methods (e.g. surveys, substance seizures, and hospital and mortality records) countries have been using for many years to detect illegal substance use. Illegal substance analysis of waste water is an approach whereby regional based anonymous data are utilized to identify the amounts and trends in substance use. Using this method, it is possible to detect differences in substance use over seasons or days, or across regions. In addition, waste water analysis provides legislators and law enforcement with evidence-based information so that they can design sanctions and direct resources in a more efficient manner. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) and Sewage Analysis CORe group Europe (SCORE) organize this ongoing global and standardized work on an annual basis, and generate a map of illegal substance use. With our project, it became possible for the first time to provide scientific data from Turkey to these waste water studies, thus contributing to the fight against addiction at the national and international levels. As part of the project, in addition to developing new methods and testing the validity of existing systems, the analysis method developed was applied to waste water samples obtained from two districts of Istanbul, and the amount of substance use in these two districts was estimated. Along these lines, work is underway to use the optimized method to detect new generation psychoactive substances in addition to conventional illegal substances. In addition, as it is possible to use waste water to monitor many substances including tobacco, alcohol, anti-depressants and abused prescription drugs, we are planning to conduct future research in this field.



Valerio Bispuri
İtalya

Valerio Bispuri
Italy

Biyografi

1971 yılında Roma’da doğdu. 2001 yılından beri İtalya’da ve dünyanın başka yerlerindeki birçok farklı dergide profesyonel muhabir olarak çalışmaktadır. Güney Amerika kıtasının farklı yerlerinde bulunan 74 cezaevindeki kadın ve erkek mahkûmların hayatıyla ilgili bir fotoğraf projesi (Encerrados) üzerinde 10 yıl çalıştı. Bu projenin, Perpignan’daki Visa pour l’Image festivalinde, Roma’daki Palazzo delle Esposizioni’de ve New York’taki Bronx Documentary Center’da sergisi düzenlendi. 2015 yılında Contrasto tarafından kitap olarak basıldı. Yaklaşık 14 yıl süren bir çalışmanın ardından 2017’de “Paco” adıyla bilinen yeni bir uyuşturucunun dağıtımını ve etkilerini kınayan önemli bir projeyi tamamladı. Proje, kitap olarak basılmadan önce 2016 Visa pour l’Image festivalinde sergilendi. Encerrados ve Paco projeleri, Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, Yılın Fotoğrafı, Days Japan Uluslararası Fotoğraf Gazeteciliği Ödülleri ve Latin Amerika Yılın Fotoğrafı ödülü dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü. Şu anda İtalyan hapishaneleri ile Arjantin’deki insan kaçakçılığının kadın mağdurları ve sağırınların gerçekliği konulu üç farklı uzun vadeli proje üzerinde çalışmaktadır.

Biography

Valerio Bispuri was born in Rome in 1971. Since 2001, he has worked as a professional reporter, collaborating with many Italian and international magazines. He worked for 10 years on Encerrados, a long term photographic project on life in 74 different prisons, both male and female, across the South American continent. Encerrados was shown at the Visa pour l’Image festival in Perpignan, at the Palazzo delle Esposizioni in Rome and at the Bronx Documentary Center of New York. In 2015 Encerrados became a book published by Contrasto. In 2017, after almost 14 years, Valerio completed another important project denouncing the distribution and the effects of the new drug known as paco which, before being published as a book, was exhibited at the 2016 Visa pour l’Image festival. Encerrados and Paco have been awarded numerous international prizes, including the Sony World Photography Awards, Picture of the Year, Days Japan International Photojournalism Awards, and Latin American Picture of the Year.

Bispuri is currently working on three other long-term projects, devoted respectively to Italian prisons, female victims of slave trafficking in Argentina and the reality of deaf.

Uyuřturucu Kullanıcılarının Fotoğraflarını Çekmek

Valerio Bispuri

Güney Amerika kıtasını en kuzeyinden güneyine kadar boydan boya kateden kaçakçılık ağıları üzerinden birçok malın kaçakçılığı yapıldığı gibi, maalesef insan kaçakçılığı da yapılmaktadır. Bunlar arasında en kârlı olanlar, uyuřturucu kaçakçılığı ve fuhuş için kadınların sömürülmesidir.

Paco (kokain ezmesi), Güney Amerika genelinde yaygın olan uyuřturucular arasında en tehlikesidir. Son derece zehirli bir maddedir ve yıkıcı etkileri vardır. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca kenar mahallelerde yaşayan Güney Amerikalı genç nesiller bu maddenin kurbanı olmuřtur.

Paco'nun üretimi ve satışını kontrol eden kişiler genellikle kadın kaçakçılığı başta olmak üzere insan kaçakçılığı yapan ağlarla bağlantılıdır. Kaçırılan ya da aileleri veya arkadaşları tarafından satılan bu kadınlar, Arjantin'in başkentinde ve ülkenin diğer yerlerinde sayıları binleri bulan genelevlere fuhuş yapmaya zorlanmaktadır. Tamamen esaret koşullarında yaşayan bu genç kadınlar genelevlere kapatılmakta, kaçakçıları ve müşteriler tarafından işkenceye maruz kalmakta ve genellikle başta paco olmak üzere uyuřturucu bağımlılığına zorlanmaktadır.

Paco genelev odalarında bulunur ancak bununla sınırlı kalmaz. Uyuřturucunun etkisi altındaki kişiler çoğu zaman şantaj yoluyla veya zor kullanılarak cinsel istismara zorlanmaktadır. Bu kölelikten kaçmayı başaran kişiler bazen kimsenin desteği olmadan tekrar dürüst ve onurlu bir yaşam inşa etme mücadelesi verir. Maalesef bunun yerine aile ve arkadaşlarının da uyuřturucuya esir düşmesine şahit olurlar. Genellikle kendi küçük çocukları da terk edilmiş kenar mahallelerin karamsarlığı tarafından yutulur. Ve mücadele yeniden başlar. Bence bir hikayeyi anlatabilmek için hikayeyi tüm detaylarıyla bilmek, kahramanların hayatına girmek ve onlarla empati yapmak şarttır.

Uyuřturucu dünyasında çok uzun bir mesafe kateden paco'nun bu özelliği sayesinde, altında yatan mekanizmaları ve satıcılar ile tüketiciler arasındaki dinamiği anlama fırsatı buldum. Güney Amerika'nın kenar mahalleleri olan favela'lardaki yaşamı ve hiçbir seçenekleri olmadığı için yoksulluk içinde yaşayanları tanıdım. Paco için gençlerin arasında sabahladığım ve uyuřturucu satıcılığı yapan annelerle birlikte tozlu sokaklarda ve evlerde akşamı ettiğim zamanlar oldu. Kokain ve paco üretimi yapılan gizli bir laboratuvara girme şansı buldum. Uyuřturucu kullananların ve sürekli ceplerinde bir silahla yaşayanların gözlerine baktım. Uyuřturucu bağımlılarının fotoğraflarını çekmek yeterli değildir. İçinde yaşadıkları ortamı ve günlerini nasıl geçirdiklerini de anlamamız gerekir. Güney Amerika ülkelerinde çalışırken, girmesi zor ve hatta yabancılar için imkânsız olan gizli bir boyuta girmeme yardım eden birçok kişi ve kuruluş oldu. Buenos Aires'in güneydeki banliyölerinden Lomas de Zamora'da küçük bir STK'da çalışan Vittoria bunlardan biriydi. Paco etrafında dönen dünyaya kademeli bir şekilde girmemi sağlayan ilk kişi oydu. Dua ederek gençleri uyuřturucunun pençesinden kurtarmaya çalışan Rahip Baldi'nin eşliğinde, Buenos Aires'in kenar mahallelerinde paco içtikten sonra gerçeklik hislerini tamamen kaybetmiş bir şekilde karanlıkta gezinen ve 'zombi' adı verilen gençlerle birlikte sabahladığım zamanlar oldu. Yavaş işleyen ve 13 yıl süren bu süreç sayesinde derinlere inme, gerçekliği bütün detaylarıyla öğrenme ve fotoğraf çekmek ve paco dünyasının hikâyesini anlatmak için gereken doğru bilgileri edinme imkânını bulabildim.

Challenges of Taking Photos of Drug Users

Valerio Bispuri

Trafficking networks extend from the north to the south of the South American peninsula, smuggling goods and, unfortunately, even humans. The most profitable businesses include the trafficking of drugs and the exploitation of women for prostitution.

Paco (cocaine paste) is the most dangerous drug in circulation throughout South America. It is a highly toxic substance and its effects are devastating.

Entire generations of young South Americans living in marginal neighborhoods have been victimized by this substance over the past twenty years.

Often the same individuals who control the production and sale of paco are linked with networks that traffic in human beings, especially women. They are kidnapped or bought, often sold by their families or friends, and forced into prostitution in thousands of brothels in the Argentine capital and across the country. Young women live in complete bondage, shut into brothels, tortured by traffickers and customers, and often forced into addiction to drugs, often paco.

Paco is found in the rooms of brothels, but not only there. Many times, those under its influence are blackmailed or forced into sexual exploitation. Other times, those who manage to escape from this enslavement struggle with great difficulty to rebuild an honest and dignified life without anyone's support. Instead, they are unfortunate enough to see their family and friends fall into addiction. Often their own young children are swallowed up in the desolation of abandoned slums. And the struggle begins again.

I always thought that to tell a story, you have to know it thoroughly, enter into the life of your protagonists, and empathize with them.

Paco has had an extremely long journey in the world of drugs, which allowed me to understand the mechanisms that characterize it and the dynamic between sellers and consumers. I learned the life of South America favelas, of those who live in poverty with no alternatives. I spent whole nights among young people who smoked paco and days in dusty streets and homes of mothers who peddle the drugs. I managed to get into a clandestine laboratory where cocaine and paco were prepared. I looked at the eyes of people who smoke and those who live with a gun in their pocket. It's not enough to just photograph those who are drug-dependent. You must understand the context in which they live, the way they spend their days. There are many associations and people in various South American countries who helped me to enter a hidden dimension, difficult and sometimes impenetrable to those outside. These include Vittoria who works in a small NGO in Lomas de Zamora, in the southern suburbs of Buenos Aires. She was the first to allow me to enter gradually into the world that revolves around paco. With Pastor Baldi, who tries to rescue young people from drugs through prayer, I spent whole nights in Buenos Aires villas, next to "zombies," young people who wander in the darkness after smoking paco, completely losing their sense of reality. Through this slow process over a period of thirteen years I was able to go in depth, to know this reality so thoroughly by having the right knowledge to take photos and tell about the world of paco.





26 KASIM NOVEMBER 2018
Pazartesi Monday

OTURUM SESSION 3
SALON HALL A

UYUŐTURUCU KULLANIMINA VE
ÖNLEME GİRİŐİMLERİNE
FARKLI YAKLAŐIMLAR
APPROACHES TO DRUG USE
AND PREVENTION
INITIATIVES

Oturum Bařkanı Chair
Doç. Dr. Murat Őentürk



Prof. Dr. Ali Ayten
Türkiye

Prof. Ali Ayten
Turkey

Biyografi

1979'da Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Derbent'te tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2004'te "Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını bitirdi. 2009'da "Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü" başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. 2008-2009 eğitim öğretim yılında Yermük Üniversitesinde (İrbid/ Ürdün) ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında Londra Üniversitesinde (SOASS) dil eğitimi ve araştırma yapmak üzere bulundu. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dini başa çıkma, din ve sağlık ilişkisi, dindarlığın psikososyal etkileri, din ve kimlik ilişkisi temel ilgi alanlarıdır. Tanrıya Sığınmak, Din ve Sağlık, Erdeme Dönüş ve Popüler Dindarlık temel eserlerindedir.

Biography

Ali Ayten was born in 1979 in Konya. He completed his primary and secondary education in Derbent. In 2002, he graduated from the Faculty of Theology of Selçuk University. In 2003, he started working as a research assistant at the Faculty of Theology of Marmara University. In 2004, he received his master's degree with his thesis titled "Relationship Between Self-Actualization and Religiosity". In 2009, he received his PhD degree with his dissertation titled "The Role of Religiosity and Empathy on Prosocial Behaviors". He visited Yarmouk University (Irbid/Jordan) in the academic year 2008-2009, and the University of London (SOAS) in the academic year 2010-2011 for language training and research. In addition to his native Turkish, Prof. Ayten speaks English and Arabic. Currently, he serves as a faculty member in the Department of Psychology of Religion at Marmara University's Faculty of Theology. His field of interest are religious coping, the relationship between religion and health, psychosocial effects of religiosity, and the relationship between religion and identity. He is the author of *Tanrıya Sığınmak (Taking Refuge with God)*, *Din ve Sağlık (Religion and Health)*, *Erdeme Dönüş (Return to Virtue)* and *Popüler Dindarlık (Popular Religiosity)*.

Uyuşturucu Madde Kullanımını Önlemede İnanç Temelli Girişimler ve Uyuşturucu Kullanımının Manevi Boyutu

Prof. Dr. Ali Ayten, Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Bağımlılıkla mücadelede maneviyat içerikli yaklaşımlar Batı'da uzun bir geçmişe sahiptir. Ülkemizde ise bağımlılıkla mücadelede maneviyat daha çok geleneksel uygulamalarla yapılagelmiş ve bu alanda sistematik yaklaşım ve akademik çalışma noksanlığı bulunmaktadır. İnanç temelli yaklaşımlar ve maneviyat bağımlılıkla mücadele sürecinin önemli bir parçasıdır. İlgili alanyazına bakıldığında, bağımlılığın önlenmesinde ve bağımlılıkla başa çıkma sürecinde inanç temelli yaklaşımların önemli katkılarda bulunduğu görülmektedir. Maneviyat ve inanç içerikli yaklaşımlara, Batı'da ortaya çıkıp yaygınlaşan *Adsız Alkolikler&Narkotikler* (Alcoholic & Narcotic Anonymous) ve *Milleti İslami*, *Hayat House* vb. kurumsallaşmış yapılar örnek olarak verilebilir. Bu oluşumlar inanç ve maneviyat içerikli modelleri (12 basamak yaklaşımı vb.) alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede kullanılmaktadırlar. Bu yaklaşımı temel alan araştırmalarda elde edilen bulgular, maneviyat içerikli yaklaşımların relaps riskini azalttığı, ayık kalma sürecini uzattığı, rehabilitasyon dönemini daha anlamlı ve başarılı kıldığı ortaya koymuştur. Yine araştırma bulguları, maneviyat yoksunluğunun bağımlılığa sebep olabileceği ya da bağımlılık sürecinde bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabileceği durumların olabileceğini göstermiştir.

Bağımlılıkla mücadele bağımlılığa giden süreçlerin engellenmesi, bağımlılık başlamışsa tedavisi ve rehabilitasyonun sağlanmasını kapsamaktadır. Bu sürecin tıbbi/psikiyatrik, psikolojik, sosyal ve dini/manevi pek çok yönü bulunmaktadır. Bu bağlamda bağımlılıkla mücadelede farklı disiplinlerin üzerinde birlikte çalışacağı disiplinlerarası modeller daha yararlı görülmektedir. İşte bu tebliğ söz konusu interdisipliner yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla bağımlılığın manevi boyutu, bağımlılıkla mücadelede inanç temelli yaklaşımların katkısı üzerinde durmaktadır. Bu amaçla özellikle Batı literatüründe konuyla ilgili yapılan araştırmaları değerlendirmekte ve yerel kültürel unsurlardan önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Dini/manevi kültürde yeralan tevbe, dürüstlük, emanet görme, affetme, dua ve ibadetten güç alma, iyilik ve yardımseverlikten güç alma gibi unsurları içeren bir yaklaşımı muhtemel katkılarını da tartışmaktadır.

Spiritual Dimension of Drug Use and Faith-Based Interventions

Prof. Ali Ayten, Marmara University's Faculty of Theology

Spiritual approaches in the fight against addiction have a long history in the West. In Turkey, however, use of spirituality in the fight against addiction has mostly been limited to traditional methods, and there is a lack of systematic approaches and academic studies in this field. Faith-based approaches and spirituality form an important part of the fight against addiction. The relevant literature shows that faith-based approaches make important contributions in the process of preventing addiction and dealing with addiction. Examples of spiritual and faith-based approaches include *Alcoholic & Narcotic Anonymous*, which emerged and spread in the West, and institutionalized structures such as *Millati Islami* and *Hayat House*. These organizations use spiritual and faith-based models (e.g. the 12 steps approach) in fighting alcohol and drug addiction. Studies on this approach report that spiritual approaches decrease risk of relapse, extend the duration of sobriety, and make the rehabilitation process more meaningful and successful. Research also shows that spiritual deprivation can be a cause of addiction, and there can be times in the process of addiction when spiritual needs arise.

The fight against addiction involves mitigating risk factors that lead to addiction, and if addiction has already developed, providing treatment and rehabilitation. This process has many dimensions including medical/psychiatric, psychological, social and religious/spiritual. In this context, interdisciplinary models that involve different disciplines working together would be more effective in the fight against addiction. To contribute to interdisciplinarity in this field, this presentation will focus on the spiritual dimension of addiction, and the contribution of faith-based approaches in the fight against addiction. To this end, it will review relevant studies in the Western literature and make recommendations based on local cultural elements. It will also discuss possible contributions of an approach that involves elements of the religious/spiritual culture such as repentance, honesty, viewing our bodies as entrusted to us, forgiveness, deriving strength from prayer and worship, and deriving strength from goodness and charity.



Dr. Darin Weinberg
Birleşik Krallık

Dr. Darin Weinberg
United Kingdom

Biyografi

Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okutman ve King's College Cambridge'de akademi üyesi olarak görev yapmaktadır. Son araştırmaları bağımlılık kavramlarına ve bunların geçmişe dönük ve modern bağlamlardaki çeşitli uygulamalarına odaklanmaktadır. Özellikle, bu kavramların devlet tarafından desteklenen sosyal refah ve sosyal kontrol kampanyalarında nasıl uygulandığı ile ilgilenmektedir. Bağımlılık kavramlarının insanları ve davranışları yöneten sosyal ve doğal kuvvetleri nasıl ve neden ayırdığı konusuna ilgi duymaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır; 2018 yılında Amerikan Sosyoloji Derneğinden Melvin Pollner Ödülü aldığı *Contemporary Social Constructionism: Key Themes* (2014), *Intoxication and Society* (2013) ve 2011 yılında Amerikan Sosyoloji Derneğinden Melvin Pollner Ödülü aldığı *Of Others Inside: Insanity, Addiction, and Belonging in America* (2005).

Biography

Darin Weinberg is a Reader in the Department of Sociology, Cambridge University and a Fellow of King's College, Cambridge. His recent research focuses primarily on concepts of addiction, and their application in various historical and contemporary contexts. He is particularly interested in how these concepts figure in state-sponsored campaigns of social welfare and social control, and in what their uses reveal about how and why people distinguish the social and natural forces held to govern human behaviour. His books include *Contemporary Social Constructionism: Key Themes* (2014) which won the 2018 Melvin Pollner Prize from the American Sociological Association, *Intoxication and Society* (2013), and *Of Others Inside: Insanity, Addiction, and Belonging in America* (2005) which won the 2011 Melvin Pollner Prize from the American Sociological Association.

Bağımlılığın Ekolojisi Üzerine Düşünceler

Dr. Darin Weinberg, Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Bağımlılık üzerine yazılmış olan bilimsel yayınlarda, sosyal kavramsal etmenlerin uyuşturucu ve alkol kullanımı konusundaki sorunlu davranışların başlaması ve derinleşmesi süreçlerini yönetmede muazzam bir etkileyici rol oynadığı geniş ölçüde kabul görmektedir. Ancak, şartların bağımlılık davranışına neden olduğu söylenen mekanizmaları değişmez bir şekilde, bağımlıların bu tür davranışlar sergilemesine neden olan teşvik edici ve caydırıcı faktörlerin çeşitli türleri olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak, bağımlı davranışı teorik olarak, şartlara dayalı bilgilere göre yürütülen maliyet-fayda analizlerinin bir ürünü olarak yorumlanmaktadır veya literatürde sıklıkla karşılaşılan “teşvik hassasiyeti” terimi kullanılmaktadır. Birçok uzman için bu, kendiliğinden var olan, tabiri yerinde ise sorunlu uyuşturucu ve alkol kullanımının rasyonelliği ve gönülsüz olmaktan daha çok gönüllülüğe dayalı yapısı konusunda güçlü kanıtlar sunmaktadır. Ancak, bağımlılığa karşı cezalandırıcı sosyal tepkiler yerine tedavi edici müdahaleleri savunanlar açısından, meşruluk açısından daha ciddi bir kriz ortaya koymaktadır. Bağımlılık davranışı gerçekten rasyonel ve gönüllü bir davranış ise, bağımlıların daha fazla cezalandırma yerine kararlı ve tedavi edici müdahaleye ihtiyaç duyduğu ve bunu hak ettiği argümanının dayanağı ne olacaktır? Bu konuşmada, şartların veya bağımlılık ekolojisi adını verdiğim kavramın bağımlı davranışı üzerindeki etkisinin, tedavi edici müdahale ihtiyacının içi boşaltılmaksızın açıklanabileceği etkili bir yol ortaya koyuyorum.

Reflections on the Ecology of Addiction

Dr. Darin Weinberg, Department of Sociology, Cambridge University

It is widely recognised throughout the scientific literature on addiction that social contextual factors play an enormously influential role in governing both the initiation and entrenchment of problematic patterns of drug and alcohol use. But the mechanisms through which contexts are said to cause addictive behaviour are invariably cast as diverse types of incentives or disincentives that induce addicts to behave as they do. As a consequence, addictive behaviour gets theoretically construed as the product of contextually informed cost-benefit analyses, or to use a term often found in the literature, ‘incentive sensitive.’ For many experts this provides strong evidence of the intrinsic, if notorious, rationality of problematic drug and alcohol use and its voluntary rather than involuntary nature. However, for those of us invested in promoting therapeutic rather than punitive societal responses to addiction it presents a rather serious crisis of legitimacy. For if addictive behaviour is indeed rational and voluntary, then on what grounds shall we argue that addicts are in need, and deserving, of compassionate and therapeutic interventions as opposed to mere punishment? In this talk, I consider one particularly robust way the influence of context, or what I am calling the ecology of addiction, on addictive behaviour can be explained without thereby eviscerating the warrant for therapeutic intervention.



Prof. David Best
İngiltere

Prof. David Best
England

Biyografi

Sheffield Hallam Üniversitesi Hukuk ve Kriminoloji Bölümünde Kriminoloji Profesörü ve Melbourne’de bulunan Monash Üniversitesi Bağımlılık Araştırmaları Bölümünde Konuk Doçent olarak görev yapmaktadır. Daha önce, Psikiyatri Enstitüsü (King’s College, Londra), Strathclyde Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi, Ulusal Tedavi Kurumu ve Başbakanlık Sevk Biriminde hizmet verdi. Psikoloji ve felsefe alanında lisans, kriminoloji alanında yüksek lisans ve bağımlılık psikolojisi alanında doktora eğitimi aldı. Bağımlılık tedavisi üzerinde 5 kitap yazdı ve editörlük yaptı. Şu anda Policy Press için sosyal bağlantılar üzerine yeni bir kitap yazmaktadır. Hakemli dergilerde yayınlanan 170’in üzerinde makale ile 70 civarında kitap bölümü ve teknik rapor yazdı.

Halen Avustralya’da bulunan terapi toplulukları kapsamında (ARC tarafından kurulan) iyileşme yollarına ilişkin birden fazla sahada yürütülen bir iş birliği programına liderlik etmektedir. İngiltere, Belçika ve Hollanda’da iyileşme modelleri ile felsefelerine ilişkin Avrupa projesinde (Horizon 2020 ve İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından finanse edilen) baş araştırmacıdır. Aynı zamanda NHMRC hibesi ile gerçekleştirilen, madde kullanımına erken müdahale denemesinde CI olarak görev almaktadır. Halihazırda yürütmekte olduğu araştırma faaliyetleri şunlardır:

- İyileşme yolları (İskoçya, İngiltere, Belçika, Hollanda)
- İyileşme sermayesi ve ölçümü (ABD, İngiltere)
- Sosyal kimlik teorisi ve iyileşme üzerindeki etkileri (Avustralya, İngiltere)
- İyileşme ve bırakma (İngiltere)
- Bağımlılık tedavisinin özellikle hapisane ortamlarındaki etkililiği (İngiltere)
- Hapishanelerde ve toplumda bağlantılar (İngiltere)
- Bağımlılık ve iyileşme konusundaki aile deneyimleri (ABD, İngiltere)

Biography

David Best is Professor of Criminology in the Department of Law and Criminology at Sheffield Hallam University and visiting Associate Professor of Addiction Studies at Monash University, Melbourne.

He has an under-graduate degree in psychology with philosophy, a Masters degree in criminology and a PhD in the psychology of addictions. He has authored or co-edited five books on addiction recovery, and is currently working on a new book on community connections for Policy Press. He has also written more than 170 peer-reviewed journal publications and around 70 book chapters and technical reports.

Previous employers include the Institute of Psychiatry (Kings College London), Strathclyde University, Birmingham University, the National Treatment Agency and the Prime Minister’s Delivery Unit.

His current research activities are around:

- recovery pathways (Scotland, England, Belgium, Netherlands)
- recovery capital and its measurement (US, UK)
- social identity theory and its implications for recovery (Australia, UK)
- recovery and desistance (UK)
- addiction treatment effectiveness particularly in prison settings (UK)
- prison and community connections (UK)
- family experiences of addiction and recovery (US, UK)

David currently leads a multi-site collaboration on recovery pathways from Therapeutic Communities in Australia (funded by ARC), and is the Principal Investigator on a European project on recovery models and philosophies in the UK, Belgium and the Netherlands (funded through Horizon 2020 and the UK National Institute of Health Research). He is also a CI on an NHMRC grant trialling an early intervention for substance use.

Sosyal Bulaşma ile Bağımlılık İyileşmesi

Prof. David Best, Sheffield Hallam Üniversitesi Hukuk ve Kriminoloji Bölümü

Yaşamı boyunca maddeye bağımlı olan insanların çoğunun sonunda istikrarlı ve kalıcı bir iyileşme elde edeceğine dair açık kanıtlar vardır (Sheedy ve Whitter, 2009). Ancak, bu sürecin nasıl veya kimler için uygulanacağı bu kadar net değildir. Sunum iki temel literatürden elde edilen kanıtları ortaya koyacaktır:

1. İyileşme sermayesi ve iyileşme kaynaklarının ölçülmesi
2. Sosyal kimlik değişiminin bir türü olarak iyileşme

Bunlar, Bağlantılılık (Connectedness), Umut (Hope), Kimlik (Identity), Anlam (Meaning) ve Motivasyonu (Empowerment) ifade eden CHIME akroniminde gösterildiği gibi başarılı bir iyileşme şampiyonundan diğerine geçen sosyal bir etki olarak bir iyileşme modeli ortaya koymak üzere bir araya getirilecektir. İngiltere, ABD ve Avustralya’da toplanan deneysel araştırma verilerine dayalı olan çalışma, kişisel ve sosyal sermayenin inşa edilmesi ve toplumda iyileşme çabalarının sürdürülmesi için gerekli olan kaynaklara erişimin sağlanması için prososyal faaliyetlerde bulunmanın önemini gösterecektir. Bu modelin, etkili iyileşme yolları oluşturmanın bir parçası olarak prososyal ağlar ve toplumsal kaynaklarla bağlantı kurmaya odaklanan profesyonel ve eş düzey hizmetler etrafında yoğunlaşmaktadır.

Addiction Recovery as a Form of Social Contagion

Prof. David Best, Criminology in the Department of Law and Criminology, Sheffield Hallam University

There is clear evidence that most people who have a lifetime substance dependence will eventually achieve stable and enduring recovery (Sheedy and Whitter, 2009). What has been less clear is around how or for whom this process will take place. The presentation will draw on a body of evidence that draws on two primary literatures:

1. Recovery capital and the measurement of recovery resources
2. Recovery as a form of social identity change

These will be reconciled to present a model of recovery as a social contagion that passes from one successful champion of recovery to another in a manner captured in the acronym CHIME, which stands for Connectedness, Hope, Identity, Meaning and Empowerment. Based on empirical research data from the UK, US and Australia, the study will show the importance of engaging in prosocial activities to build both personal and social capital and to enable access to resources in the community necessary to sustain recovery endeavours. The implications of this model are around professional and peer services focusing on building connections to prosocial networks and community resources as a central part of establishing effective recovery pathways.



Prof. Derek Heim
İngiltere

Prof. Derek Heim
England

Biyografi

Edge Hill Üniversitesinde psikoloji profesörü ve araştırma direktörüdür. Sağlık davranışları ile ilgilenen bir sosyal psikolog olarak ana araştırma alanları; bağımlılık ve madde kullanımı ile sağlık ve refahtır. Bu bağlamda hem kalitatif hem de kantitatif araştırma yöntemlerini kullanarak araştırdığı sosyal, kültürel ve bağlamsal etkilere odaklanmaktadır. Bağımlılık davranışının bireydeki psikolojik süreçlerden, davranışın meydana geldiği sosyal koşullardan ve psikoaktif madde veya faaliyetin biyolojik etkilerinden önderlik eden Bağımlılık Araştırması ve Teorisi Merkezinde baş editördür. Aynı zamanda İngiltere Alkol Araştırmaları Kurumunda müteveli heyeti üyesidir.

Biography

Derek Heim is Professor of Psychology and Director of Research at Edge Hill University. As a social psychologist with an interest in health behaviours, his primary research areas concern (i) addiction and substance use and (ii) health and well-being. In these contexts, his work focuses on social, cultural and contextual influences which he investigates utilising both quantitative and qualitative research methods. Derek is Editor-in-Chief of Addiction Research and Theory the leading outlet for research and theoretical contributions that view addictive behaviour as arising from psychological processes within the individual and the social context in which the behaviour takes place as much as from the biological effects of the psychoactive substance or activity involved. He is also a trustee of Alcohol Research UK.

Bağımlılık Politikaları ve Uygulamalarında Sosyal Bir Yaklaşım Doğru

Prof. Derek Heim, Edge Hill Üniversitesi
Psikoloji Bölümü

Bağımlılık ve madde kullanımına yönelik egemen kavramlar bireysel seviyede müdahale ve/veya biyolojik/ farmakolojik etmenlere odaklanarak kavramı bireyselleştirmekte, dolayısıyla madde kullanımını meydana gelmesine neden olan gerçek bağlamlardan ayırmaktadır. Kavramın daha net bir şekilde anlaşılması için, bağımlılık davranışlarını sosyal ve ekonomik etmenlerin önemini kabul etmek suretiyle yeniden tanımlamamız gerektiği kabul edilmektedir. Davranışı bir ‘bağımlının’ kaçınılmaz kompulsif eylemleri olarak görmekten uzaklaşmamız ve bağımlılık politikasını yeniden düşünmemiz, sosyal ve kültürel etmenlerin önemini kabul ederek davranışları üzerinde irade kontrolü uygulamak amacıyla bireylere uygun (sosyal) destek ve motivasyonu sağlamamız gerektiği sonucuna varılmıştır.

Addiction Policy and Practice: Towards a More Social Approach

Prof. Derek Heim, Department of
Psychology, Edge Hill University

Dominant conceptualisations of addiction and substance use individualise the phenomenon by focussing on individual-level processing and/or biological/ pharmacological factors, thereby divorcing substance use from the actual contexts in which it occurs. It is contended that to afford a fuller understanding of the phenomenon we must re-contextualise addictive behaviours by acknowledging the importance of social and environmental factors. It is concluded that we need to rethink addiction policy and practice and move away from viewing the behaviour as the inescapable compulsive actions of an 'addict', acknowledge the importance of socio-cultural factors and, with appropriate (social) support, empower individuals to exercise volitional control over their behaviour.



Prof. William D. Crano
A.B.D.

Prof. William D. Crano
U.S.A.

Biyografi

Psikoloji alanında Ordinaryüs Profesördür ve Claremont Graduate Üniversitesi Sağlık Psikoloji ve Önleyici Bilimler Enstitüsü Direktörüdür. Çalışmaları medya tabanlı önleyici ikna üzerinedir ve Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü tarafından 20 yıldır desteklenmektedir. Ergenlerde uyuşturucu kullanımının engellenmesi için ikna yöntemlerinin uygulanmasına odaklanmaktadır. Ulusal Bilim Vakfı için Sosyal Psikoloji Program Direktörü, Denizcilik Araştırmaları Ofisi için Bilim İnsanı olarak görev aldı. Fulbright araştırmacısı (Brezilya) olarak hizmet verdi. 18 kitap, 50 kitap bölümü yazdı/düzenledi. 300 akademik makalesi ve bilimsel sunumu bulunmaktadır. Amerikan Psikoloji Derneği ve Psikoloji Bilimi Derneği üyesidir. ABD Sağlık Bakanına danışmanlık yaptı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), ABD Dışişleri Bakanlığı ve Colombo Planı için danışmanlık yapmaktadır.

Biography

Dr. William Crano is the Oskamp Distinguished Professor of Psychology and Director of the Health Psychology and Prevention Science Institute at Claremont Graduate University. His work is concerned with media based preventive persuasion, and has been supported for 20 years by the National Institute on Drug Abuse. It is focused on application of persuasion to preventing drug misuse in adolescents. He served as Program Director in Social Psychology for the National Science Foundation, as Liaison Scientist for the Office of Naval Research, as NATO Senior Scientist, and was a Fulbright Fellow (Brazil). He has written/edited 18 books, 50 book chapters, and has 300 scholarly articles and scientific presentations. He is a Fellow of the American Psychological Association and the Association for Psychological Science. He was an advisor to the US Surgeon General, and serves as advisor to the UNODC, the US State Department, and the Colombo Plan.

İkna Edici Medya Mesajları Nasıl Oluşturulmalı?

Prof. William D. Crano, Claremont Graduate
Üniversitesi Sağlık Psikoloji ve Önleyici
Bilimler Enstitüsü

Psikotropik maddelerin kullanımını engellemek üzere tasarlanan medya tabanlı kampanyalar yeteri kadar başarılı olmamıştır. Pahalı, geniş ölçekli, geniş kapsamlı kampanyalarda son zamanlarda yaşanan başarısızlıklar politika yapımcılar arasında medyanın engelleme konusundaki etkinliği konusunda şüphelere yol açmıştır ve araştırmalar bu şüpheleri gidermek için çok az fayda sağlamaktadır. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) kısa bir süre önce 30 EMCDDA üyesinin üçte birinin medya önleme kampanyalarını iptal ettiğini veya kesintiler yaptığını bildirmiştir. Medyanın zayıf geçmiş göz önüne alındığında, faydalılık ve tavsiye edilebilirlik konusundaki sorular sağlam temelli gelebilir. Ancak, engelleme araçları olarak geçmişte görünürde faydasız olduğu şeklindeki kanaatler yanlıştır. Başarısız olan medya değil, medya tarafından aktarılan mesajlardır. Verilen bilgilerin ikna edici olmaması durumunda medyanın önleyici bilgileri etkisiz bir şekilde aktardığına dair yargılar yeterince olgunlaşmamış düşüncelerdir. Önleme amaçlı ikna çalışmalarına olan odak kasıtlıdır çünkü başarılı bir şekilde önleme söz konusu olduğunda ikna çalışmaları kaçınılmazdır ve ikna her zaman alıcının direncinin ikna edici bir şekilde üstesinden gelinmesini gerektirir. Bu sunumda, ikna edici önleyici mesajların üretilmesinde faydalı olan bir modelin kabul edilmesi gerektiğini anlatıyorum. Kelimeden de anlaşılacağı üzere EQUIP modeli medya tabanlı önleme kampanyalarının etkinliğini büyük ölçüde arttırmaktadır. Geliştiricinin Dikkat Çeken, Sorgulayan, Nedenleri Araştıran, Bilgilendiren ve sonunda İkna Eden mesajlar oluşturmasını gerektirir. Bu durumda, EQUIP'in parametreleri ve psikotropik madde kullanımının önlenmesine yönelik faydaları tartışılacaktır.

How to Create Persuasive Media Messages?

Prof. William D. Crano, Health Psychology and Prevention Science Institute, Claremont Graduate University

Media-based campaigns designed to discourage use of psychotropic substances have not fared well. Recent failures of expensive, large-scale, wide-ranging campaigns have given rise to doubts among policymakers about the elemental effectiveness of the media in prevention, and research does little to assuage these doubts. The European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) recently reported that more than one-third of the 30 EMCDDA constituents have cancelled or cut back mass media prevention campaigns. Given media's weak record, questions of utility and advisability may appear well founded. However, the origins of the media's apparent futility as instruments of prevention have been misidentified. It is not the media that have failed, but rather the messages the media have been made to convey. Judgments of the media as ineffectual purveyors of preventive information are premature if the information they deliver is not persuasive. The focus on persuasion in prevention is intentional, because successful prevention almost inevitably involves persuasion, and persuasion always involves the attempt to overcome receivers' resistance to the persuasive appeal. In this presentation, I propose adoption of a model useful in creating persuasive preventive communications. It is based on a half-century of scientific research. The EQUIP model, as it is termed, materially enhances the effectiveness of media-based prevention campaigns. It requires the developer to create messages that Engage, Question, Undermine, Inform, and ultimately Persuade. In this presentation, EQUIP's parameters will be discussed, as will its utility for preventing psychotropic substance use.





26 KASIM NOVEMBER 2018

Pazartesi Monday

**OTURUM SESSION 3
SALON HALL B**

**UYUŐTURUCU KULLANIMIYLA
MÜCADELEDE ULUSAL
PROGRAMLAR VE TEDAVİ
MERKEZLERİ I
NATIONAL PROGRAMMES AND
SERVICES AGAINST DRUG
ADDICTION I**

**Oturum Başkanı Chair
Doç. Dr. Azize Nilgün Canel**



Prof. Dr. Kültegin Ögel
Türkiye

Prof. Dr. Kültegin Ögel
Turkey

Biyografi

1995 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniğinde çalışmaya başladı. 2000 yılında ise ergen madde bağımlılarının tedavi edildiği ÇEMATEM Kliniğinin sorumluluğuna atandı. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinin kurucusudur. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle 6 ödül kazandı. Yurt içi ve yurt dışı yayınlarda yayınlanmış birçok makalesinin yanı sıra madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili 8, depresyonla ilgili de 2 adet kitabı bulunmaktadır. Boğaziçi, Okan ve Acıbadem üniversitelerinde dersler verdi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF'in yürüttüğü birçok projede ekip liderliği yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olup, Moodist Hastanesi Bağımlılık Tedavi Merkezi Direktörüdür. Aynı zamanda Yeşilay Danışma Merkezlerinin (YEDAM) danışmanlığını yapmaktadır.

Biography

Prof. Dr. Kültegin Önel started working at Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Hospital's addiction treatment center AMATEM in 1995. In 2000, he was appointed to direct ÇEMATEM, addiction treatment center for adolescents. He is the founder of Yeniden Health and Education Society. He has been awarded six awards for his work up to now. In addition to many articles published in national and international journals, he is the author of 8 books on substance abuse and addiction, and 2 books on depression. He taught at Bosphorus University, Okan University and Acıbadem University, and served as the Head of the Department of Psychiatry at Acıbadem University's Faculty of Medicine. He led many projects run by European Union, WHO and UNICEF. He currently serves as a faculty member at Bilgi University, and is the Director of the Addiction Treatment Center of Moodist Hospital. He also serves as a consultant for the Green Crescent Consultancy Center (YEDAM).



Bağımlılıkta Toplum Temelli Tedavi

Prof. Dr. Kültegin Ögel, İstanbul Bilgi
Üniversitesi

Bağımlılık gizli bir sorundur ve bağımlıların tedaviye başvurma oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle toplumsal düzeyde tanınmaları önem taşır. Erken tanı ve müdahale sorunun büyümesini önlemektedir. Bu açıdan bakıldığında okul içi müdahaleler, toplum temelli tedavide önemli bir yer kapsar. Özellikle kısa müdahalelerin okul düzeyinde etkin olduğu gösterilmiştir. Bu konuşmada Yeşilay tarafından hazırlanan Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) isimli proje tanıtılmaya çalışılacaktır.

Community Based Interventions Against Addiction

Prof. Dr. Kültegin Ögel, İstanbul Bilgi
University

Addiction is a hidden problem and very few addicts ever seek treatment. Therefore, recognition of addicts by their communities is very important. Early diagnosis and intervention prevent the deterioration of the problem. From this perspective, in-school intervention makes up an important part of community-based treatment. Short interventions, in particular, have been shown to be effective at the school level. This presentation will introduce the Green Crescent project Addiction Intervention at School (OBM).



**Klinik Psikolog Melike Şimşek
Türkiye**

**Clinical Psychologist Melike Şimşek
Turkey**

Biyografi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü, ardından İngiltere’de Queen Mary (Londra) Üniversitesi Mental Health and Psychological Therapies (Ruh Sağlığı ve Psikolojik Terapiler) Bölümünü bitirdi. Lisans stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikoz Servisinde, yüksek lisans klinik stajını Londra Enfield Devlet Hastanesine bağlı Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Kliniğinde yaptı. Yüksek lisans stajı kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kognitif Analitik Terapi süpervizörlüğü eğitimi aldı. “Doğum Sonrası Depresyonun Anne Açısından Risk Faktörleri”ni araştırdığı teziyle yüksek lisanstan mezun oldu. Kamu kuruluşlarında bağımlı ve davranış bozukluğu olan çocuk ve ergen gruplarla çalıştı. Halen Yeşilay Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve Birim Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Burada bağımlılara psikoterapi ve psikolojik test uygulamaları gerçekleştirmekte, merkezlerin klinik ve idari koordinasyonunu sürdürmektedir. Bağımlılık tedavisinde farkındalık temelli uygulamalar konusunda araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Biography

Melike Şimşek was born in Istanbul. She graduated from the Department of Psychology at Bilgi University, then from the Department of Mental Health and Psychological Therapies at Queen Mary University of London. She completed her undergraduate internship at the Psychosis Service of Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Hospital, and her master’s level clinical internship at London Enfield Hospital’s Depression and Anxiety Disorders Clinic. As part of her master’ level internship, she received supervision on Cognitive Behavioral Therapy and Cognitive Analytical Therapy. She received her master’s degree with a thesis titled “Risk Factors for Mothers’ Post-Partum Depression”. She worked with child and adolescent groups with addiction and behavioral disorders in public agencies. She currently serves as a Clinical Psychologist and Unit Manager at Green Crescent Consultancy Center, conducts psychotherapy with addicts, administers psychological tests, and manages the clinical and administrative coordination of centers. She conducts research on awareness-based applications in the treatment of addiction.

Bir Bağımlılık Danışmanlık Merkezi Olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'ın İşlevi

Melike Şimşek, Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Yeşilay'ın misyonunda yer alan önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı çalışmaları yürütme anlayışı çerçevesinde, bağımlı veya yüksek bağımlılık riski altında bulunan bireylere ve bağımlı bireylerin ailelerine hem telefonla hem de yüz yüze danışmanlık hizmetleri veren kanıta dayalı ve sistematik bir rehabilitasyon hizmetleri uygulama modelidir. YEDAM Modeli bireylerin psiko-sosyal rehabilitasyon süreçlerinde ayakta destek vermek için kurgulanmış bir modeldir. Modelin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri bireye özgü tasarlanmış olmasıdır. Peki, bağımlılıkta bireye özgü yaklaşım nasıl olur, neleri kapsar?

YEDAM Modeli'nde modele özel tasarlanan yazılım sistemi ile danışanların risk ve ihtiyaçları belirlenir, kişiye ve ailesine özel hizmet türü seçilir. Sistem danışanların seyrini grafiklerle izlemeye imkan tanımaktadır. Bu tip bir kişiye özgü ihtiyaç belirleme ve tedavi rotasını çizme sistemi tasarlanırken dünyada bağımlılık tedavisinde kullanılan modeller arasında en yaygın görülen Basamaklı Tedavi Modeli (Stepped Care Approach) (Sobell, 2000) referans alınmıştır. Basamaklı tedavide de kişinin ihtiyacına göre verilecek hizmetin türü belirlenir. Böylelikle hastalara ayıracak hizmet zamanına göre kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır. YEDAM Modeli'nin özelliği bireye ve modele özgü uygulamalar geliştirilmiş olmasıdır. Bu uygulamalardan bazıları YEDAMSOFT adlı yazılım sistemi, Bilişsel Davranışçı Terapi temel alınarak geliştirilen Değişim Defteri ödev sistemi ve pekiştiricilerdir.

Bu sunumda Türkiye'de bağımlılık tedavisinde bireye özgü yaklaşımı hedefleyen YEDAM Modeli ve model kapsamında geliştirilen uygulamalar ve üretilen bilimsel çalışmalar detaylarıyla anlatılacak, uygulamalara yönelik örnek raporlar ve bölümler sunulacaktır.

Green Crescent Counselling Centres

Melike Şimşek, Turkish Green Crescent Society

Within the framework of Green Crescent's mission of providing preventive and rehabilitative public health services, the Green Crescent Consultancy Center (YEDAM) adopts an evidence-based and systematic approach to offer rehabilitation services by providing face-to-face and over-the-phone counseling services to addicted persons, persons at high risk of addiction and their families. YEDAM's model is designed to provide outpatient support in the process of psycho-social rehabilitation of individuals. One of the most distinctive features of the model is that it is designed to be individual-specific. What does an individual-specific approach to addiction entail, and how does it work?

In YEDAM's model, the risks and needs of clients are identified using the software specifically designed for the model, and the type of service specific to the individual and its family is selected. The system allows monitoring the progress of clients via graphs. The design of this individual-specific system for identifying needs and charting a treatment route was informed by the Stepped Care Approach (Sobell, 2000), which is the most commonly used addiction treatment approach in the world. In stepped care, the type of service to be provided is based on the needs of the person. Thus, within the time allotted to individual clients, resources are used more efficiently. What sets YEDAM's model apart is that individual-specific and model-specific applications were developed. These applications include the YEDAMSOFT software system, and the Change Book assignment system and reinforcers developed on the basis of Cognitive Behavioral Therapy.

This presentation will explain YEDAM's model, which adopts an individual-specific approach to the treatment of addiction in Turkey, describe applications developed and scientific work produced as part of the model, and present sample reports and sections from applications.



Doç. Dr. Cüneyt Evren
Türkiye

Assoc. Prof. Cüneyt Evren
Turkey

Biyografi

1991’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1996’da Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı yıl hastanenin Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) başasistan olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında öğretim görevlisi oldu. 2011-2014 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneğinde Psikiyatride Araştırma Çalışma Biriminin, 2014-2018 yıllarında ise Alkol Madde Bağımlılığı Çalışma Biriminin koordinatörlüğünü üstlendi. Yine Türkiye Psikiyatri Derneğinde 2011-2016 arasında Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliğini, 2016-2018 yılları arasında ise Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Halen AMATEM’deki sorumluluğunun yanı sıra Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisinde editör, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezinde (BARİLEM) Başkan ve Yeşilay Bilim Komisyonunda üye olarak görev yapmaktadır. Çoğu alkol madde bağımlılığı alanında olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde 250’den fazla bilimsel makale ve kitap bölümü yayımlandı.

Biography

He graduated from Istanbul University Istanbul Medical Faculty in 1991. He completed his psychiatric residency training in 1996 at Bakırköy Psychiatry Training and Research Hospital. In the same year, he started working as head assistant at the Alcohol Drug Research, Treatment and Training Center (AMATEM) of the hospital, in 2006 he became an associate professor and in 2012 the Head of Education.

Between 2011-2014 he was the Coordinator of “the Research Studies in Psychiatry Work Unit”, whereas he was the Coordinator of “the Alcohol and Substance Use Disorders Work Unit of the Turkish Psychiatric Association between 2014-2018. Again he was the member of Scientific Meeting Organizing Committee of the Turkish Psychiatric Association between 2011-2016, and he served as the Head of the Congress Organizing Committee between 2016-2018. He has over 250 manuscripts published in national and international scientific journals and book chapters. He is still responsible for AMATEM, he is the Editor of Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, President of Bakirkoy Advanced Training Center (BARİLEM) and member of the Green Crescent Science Commission.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri

Doç. Dr. Cüneyt Evren, AMATEM Bakırköy
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

AMATEM (Alkol Madde Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi) Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bünyesinde yer alan ve 1983 yılında faaliyete geçmiş ülkemizdeki bağımlılık tedavisine özelleşmiş en eski merkezdir. İsim hakkı hastanemizde olup Sağlık Bakanlığı'nın bünyesindeki bağımlılık tedavi merkezlerinde de aynı isim kullanılmaktadır. Diğer AMATEM kliniklerinin oluşturulması sırasında hastanemiz AMATEM kliniği örnek alındığı gibi, diğer AMATEM'lerin sorumluluğu bilgi ve tecrübeleri nedeniyle genellikle asistanlığı sırasında kliniğimizde rotasyon yapmış uzmanlara verilmektedir. Ayrıca AMATEM toplam 84 yatağı olan 4 servis ve 9 polikliniği ile ülkemizdeki en büyük kliniklerdendir. AMATEM'in hem ayaktan hem de yatarak tedavi gören hastalar için taburculuk sonrası Ayaktan Terapi Programı (ATP) bulunmaktadır. Bu program eğitim ve bilinçlendirme toplantıları şeklinde başlayıp etkileşim grubu formatında devam etmektedir. AMATEM'in ayrıca 1989'dan beri "Bağevi" isimli rehabilitasyon programı bulunmaktadır. Bu programa aynı anda 10 kişi bir yıl süreyle mesai gün ve saatleri içinde katılmaktadır. Bu program içinde kişiler ayrıca meslek edinme kurslarına ve kendi ATP'larına katılmaktadırlar.

Kliniğimizde ailelere ve hastalara sosyal destek sağlayabilecek kişilere yönelik bilinçlendirme toplantıları yapıldığı gibi, kendine yardım grupları (Adsız Alkolikler ve Narkotik Anonimler) ve Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) tanıtım amaçlı toplantılar düzenlenmektedir.

Zaman içinde tedavi için başvuranların değişen madde tercihlerine, piyasada devamlı değişen yeni sentetik maddelerin saptanmasına ve ilaç tedavisi açısından yeni tedavi seçeneklerinin eklenmesine bağlı olarak kliniğimizin de bu değişikliklere göre adaptasyon sağlaması gerekmiştir.

Hem tedavi arayışında olanlar için hem de yardım sağlayanlar için tedavinin önündeki en önemli engel damgalamadır. AMATEM bu damgalama ile de mücadele etmektedir.

Bu sunumda AMATEM kliniğinin işleyişi ve tedavi sürecinde karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

Alcohol and Drug Addiction Treatment Centers

Doç. Dr. Cüneyt Evren, AMATEM Bakırköy Psychiatry Training and Research Hospital

AMATEM (Alcohol Drug Research Treatment and Training Center) is the oldest center specialized in the treatment of addiction in our country, which was established in 1983 within the scope of Bakırköy Hospital Mental Health and Neurological Disorders. The right to use name of AMATEM is in our hospital and the same name is used in addiction treatment centers within the Ministry of Health. As our AMATEM clinic is taken as an example during the creation of other AMATEM clinics, also due to their knowledge and experience the responsibility of other AMATEMs are mostly given to the specialists who have rotated in our clinic during their assistantship. In addition, AMATEM is the largest clinic in our country with 4 service with 84 beds and 9 polyclinic. AMATEM has an Outpatient Therapy Program (ATP) for both outpatients and inpatients after discharge. This program starts in the form of training and awareness meetings and continues in the interaction group format. AMATEM also has a rehabilitation program named “Bağevi” since 1989. In this program 10 people at the same time are involved in working days and hours for a year. Persons in this program also attend vocational training courses and their own ATPs.

In our clinic, awareness-raising meetings are held for families and people who can provide social support for patients, as well as self-help groups (Anonymous Alcoholics and Narcotics Anonymous) and Yeşilay Consulting Center (YEDAM).

Due to the changing substance preferences of the applicants for the treatment in time, the determination of new synthetic substances constantly changing in the market and the addition of new treatment options in terms of drug treatment, our clinic had to provide adaptation according to these changes. The most important obstacle to treatment is the stigmatization for those patients seeking treatment and for those who provide help. AMATEM is also struggling with this stigmatization. In this presentation, the functioning of the AMATEM clinic and the problems encountered in the treatment process will be discussed.

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)

Arzu Çiftçi

Her ne kadar ulusal çapta epidemiyolojik çalışmalar olmasa da çocuk ve ergenler arasında alkol madde kullanım bozukluğunun yaygınlaştığı bir gerçektir. Geçmiş yıllarda erişkin hastalarla beraber tedavi edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde bağımlılığın biyolojik yapısı daha iyi bilinmekte ve ergenlerin tedavi ihtiyacının erişkinden farklı olduğu anlaşılmıştır.

Ergenlerde kritik nokta tedaviye motivasyonlarının çok düşük olması ve kullanmaya devam ettikçe dolayı kalıcı hasara maruz kalma olasılığının artmasıdır. Alkol ve uyuşturucu kullanan gençler aile ve sosyal problemleri, kötü akademik performansı, sağlıkla ilgili sorunları (akıl sağlığı koşulları dâhil) ve hukuk sistemi ile ilgili sorunlarla gelirler. Buda bir kısır döngü olarak farkında olmayan ergeni tekrar tekrar madde kullanmaya sürükler. Bu nedenle alkol ve madde kullanan çocuk ve ergenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve mümkün olduğunca uzun süre tedavide kalmalarının sağlanmasıdır. Ergenler erişkinden farklı olarak otokontrol merkezinin gelişmemiş olmasından ve temelde haz ilkesi ile çalışan bir gelişim dönemlerindedir. Akran baskısı çok ön plandadır. Bu sebeplerden daha uzun süreli yatış gerektiren ve yaşamın tüm alanlarını kapsayan tedavi programları gerekmektedir.

Şu anda Türkiye de 8 tane yataklı kurum ve 12 adet ayakta hizmet veren kurum bulunmaktadır. Toplam 119 yatak bulunmakta bu yatağın 6+7=15 adedi kız hastalara ayrılmıştır. Bağımlılık tedavisi yeni gelişen ve ilgi duyulan bir alan olmakta olup hali hazırda bu alanda çalışan profesyonel sayısı çok az ve eğitim ve tedavi modelleri için geliştirilmiş standartlar mevcut değildir.

Türkiye’de ilk kurulan ÇEMATEM BRSH Hastanesindedir. Uygulanan tedavi programı 7 gün 24 saat planlanmış ve kurallar çerçevesinde yeni bir yaşam biçimi restorasyonuna dayanmaktadır. Sürekli yetişkin gözetiminde tutularak aynı zamanda genel toplum kuralları ve insan ilişkilerinin sağlıklı bireylerden örnek alınması amaçlanmaktadır. Temel motivasyon sistemi ödüllendirme üzerine kurulmuştur.

Alcohol and Drug Research, Treatment and Training Centres for Children (ÇEMATEM)

Arzu Çiftçi

Even though there are no national level epidemiological studies, substance use disorders have apparently spread among children and adolescents. In the past, they used to be treated together with adult patients. Today, we know more about the biological structure of addiction, and it became clear that adolescents have different treatment needs than adults.

The important point with adolescents is that their motivation for treatment is very low, and as they keep using, the risk of permanent damage increases. Young people with alcohol and drug abuse problems usually have social problems, poor academic performance, health related problems (including mental health problems), and legal issues as well. A vicious cycle thus emerges and the adolescent is drawn back to using drugs again and again. Therefore, children and adolescents who use alcohol and drugs should be detected immediately and kept in treatment for as long as possible. Differently from adults, adolescents do not yet have a fully developed auto-control mechanism, and are in a period of growth characterized by the pleasure principle. Peer pressure is very salient. Therefore, treatment programs that have longer admission durations and cover all aspects of life are needed.

Currently, there are 8 inpatient institutions and 12 outpatient institutions and Turkey. There are a total of 119 beds, of which 6+7=15 are reserved for female patients. Addiction treatment is a newly developing field that attracts a lot of attention, but currently there are very few professionals working in this field and there is a lack of standards developed for education and treatment models.

The first substance abuse treatment center for children and adolescents was established in Bakırköy Psychiatric Hospital. The treatment program implemented was planned on a 24/7 basis, and is based on lifestyle modification within a framework of rules. Patients are kept under constant adult supervision, so that healthy individuals can serve as role models with regards to general social rules and human relationships. The motivation system is mainly based on rewards.



Dr. Osman Altay
Türkiye

PhD. Osman Altay
Turkey

Biyografi

Kamu kurumlarında, özel sektörde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Akademisyenlik, sosyoekonomik kalkınma araştırması ve bölgesel planlama, finansal kontrol, proje geliştirme ve yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve gazetecilik alanlarında 20 yıllık deneyimi bulunmaktadır. Akademik ve profesyonel kariyeri boyunca çeşitli çalışmalarda ve projelerde görev aldı. Halihazırda, Yeşilay'da program ve proje yönetimi, bilimsel araştırmalar ve savunma, eğitim birimleri de dahil olmak üzere Bağımlılık Engelleme Hizmetlerinden sorumludur. Beykent Üniversitesinde (İstanbul) Doktor Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Biography

Mr. Altay has 20 years of experience in various fields including academics; socioeconomic development research and regional planning; financial control; project development and management; human resources management and journalism, having worked with public authorities, private sector and NGOs across sectors. Mr. Altay carried out various studies and projects and had a robust research discipline throughout his academic and professional career.

Presently he is in charge of Addiction Preventive Services of Turkish Green Crescent Society which includes, Program and Project Management; Scientific Researches and Advocacy; Training Departments.

Yeşilay Ulusal Rehabilitasyon Modeli

Dr. Osman Altay, Yeşilay

Bu sunum, Türk Yeşil Ay Cemiyeti tarafından uyuşturucu bağımlısı kişilerin arınma tedavisinden sonra topluma adapte olması için geliştirilmiş olan rehabilitasyon modelinin gelişim, pilot uygulama ve planlanan hayata geçirme süreçlerini özetlemektedir.

Son yıllarda artan uyuşturucu kullanımı Türkiye’deki en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu soruna etkili bir şekilde müdahale etmek için, bağımlıların sosyal hayata entegre edilmesi gerekmektedir. Bilimsel olarak da kabul edildiği üzere, bir uyuşturucu bağımlısının uçtan uca tedavisi ve topluma yeniden entegre edilmesi sadece entegre bir ekosistem içerisinde mümkündür.

Bu modelin geliştirilmesine ilişkin ön çalışmalar, Türkiye’deki mevcut bağımlılık önleme ve rehabilitasyon ekosisteminin tıbbi merkezlerde uygulanan arınma tedavisinden sonra yapılandırılmış rehabilitasyon hizmetlerinin entegre edilmesini gerektirdiğini kanıtlamıştır. TGCS, hastanın mevcut sosyal ortamından koparılmasını ve profesyonel eğitim almış personelin yardımcı ile tam gün süren bir programa katılarak rehabilitasyona odaklanmasını gerektiren bir yatan hasta modeli önermektedir.

Rehabilitasyon Modeli, Türkiye’deki kültürel değerlere önem veren ve aileye öncelik veren bir model olarak tasarlanmaktadır. Ana amacı hedef kitlenin topluma yeniden entegre edilmesi, bunlara bir meslek kazandırılması ve bu süreçten aileleri ile birlikte geçmelerinin sağlanmasıdır.

Aile, birey ve toplum merkezli olan model, yüzyıllar boyunca kültürümüze yerleşmiş bir gelenek olan “Ahi Cemiyeti” düşünülerek hazırlanmıştır. Kardeşlik anlamına gelen Ahi geleneğinde çırak ustasından hem mesleki beceriler ve meslek ahlakı hem de “iyi bir insan” olmayı öğrenir. Bu model, aile ilişkileri kötü olan, genç, kötü eğitim almış ve işsiz insanlardan meydana gelen bir hedef kitleye yöneliktir ve temel ilkeleri birey, aile ve toplum etmenleri ile şekillendirilmektedir.

National Rehabilitation Model Of The Turkish Green Crescent Society

PhD. Osman Altay, Turkish Green Crescent

This presentation outlines the development, piloting and planned roll-out of a rehabilitation model which has been developed by Turkish Green Crescent Society for the social adaptation of drug addicted people after their detoxification treatment.

Increasing drug use in recent years has become one of the most significant health problems in Turkey. In an effort to effectively respond to this problem, the addicts should be integrated to social life. As is its scientifically accepted end-to-end treatment and reintegration into society of a drug addict are possible only with an integrated ecosystem.

Preliminary studies of this model development proved that present addiction prevention and rehabilitation ecosystem in Turkey requires integration of structured rehabilitation services subsequent to the detoxification treatment at medical centres.

TGCS propose an inpatient model, where the patient needs to be disconnected from existing social environment and be focused on rehabilitation attending full day program with the help of professionally trained staff.

The Rehabilitation Model is designed as a model that attaches importance to cultural values in Turkey and gives priority to the family. The main purpose is to enable that the target audience is reintegrated into society, qualified with a profession and passes through this process with their family.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

**OTURUM SESSION 4
SALON HALL A**

**UYUŐTURUCU İLE MÜCADELEDE
SİVİL TOPLUMUN ROLÜ
ROLE OF CIVIL SOCIETY IN
CONTROL OF DRUG USE**

**Oturum Başkanı Chair
Dag Endal**



**Sultan Işık
Türkiye**

**Sultan Işık
Turkey**

Biyografi

İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini George Mason Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ana dal ve Küresel İlişkiler Bölümünde de yan dal yaparak başarıyla tamamlamıştır. İlk yüksek lisansını İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar alanında gerçekleştirmiş olup halen aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.

Üniversitede asistanlık yaptığı dönemde proje bazlı belediyelerde psikolog olarak görev almıştır. Lacivert dergi kurucularından olup 2 yıl boyunca derginin yazı işleri müdürlüğünü başarıyla yürütmüştür. 2016 yılında Meva Rehabilitasyon Merkezinde yeniden uzmanlık alanında çalışmalarına başlamıştır. 2017'de Yeşilay Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2018 Temmuz ayı itibari ile Genel Müdür olarak Yeşilay ailesine katkı vermeyi sürdürmektedir.

Uzun yıllar çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı hizmetlerine gönüllü olarak katılmıştır. Yeşilay'daki görevleri ile sivil toplum gönüllülüğünü profesyonel hayata taşımıştır.

Alanında pek çok ulusal ve uluslararası kongreye ve sempozyuma katılım göstermiş, konuşmacı olarak yer almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Biography

She was born in Istanbul. She successfully completed her Bachelor's degree in the Department of Psychology at George Mason University as major and also in Global Affairs as minor. She earned her first Master's degree (M.A.) in Cultural Studies at İstanbul Şehir University and she is currently continuing her second Master's degree (M.A.) in Clinical Psychology at the same university.

During her assistantship in the university, she was assigned as a psychologist in project-based municipalities. She is among the founders of the magazine "Lacivert" and she successfully conducted editorial office of the magazine for two years. In 2016, she began studies in her profession once again in Meva Rehabilitation Centre. She was assigned as Deputy General Manager of Green Crescent in 2017. As of July 2018, she continues to contribute to the Green Crescent family as a General Manager.

She joined domestic and foreign services of various associations and non-governmental organizations as a volunteer for many years. She transferred her civil society volunteerism and duties in Green Crescent to professional life. She attended numerous national and international congresses and symposiums in her field and took part as a spokesperson as well. She speaks English very well.

Uyuşturucu ile Mücadelede Yeşilay Örneği

Sultan Işık, Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Bağımlılık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları; kişilerin davranışlarını değiştirme, uyuşturucudan etkilenen toplum kesimlerinin sesini duyurma ve uyuşturucu alanında çalışan kurumların çalışmalarını etkileme güçleri nedeniyle toplumda özel bir yere sahiptirler. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle oluşan karmaşık sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği gereksinimi, UNODC ve diğer uluslararası kurumlar tarafından dikkate alınmakta ve özendirilmektedir.

Pek çok sivil toplum kuruluşu bağımlılık alanlarından birine, mesela uyuşturucu ya da tütün kullanımına ve bağımlılıkla mücadelenin bazı alanlarına odaklanmaktadır. Yeşilay ise bağımlılığa yol açan tüm risk faktörlerinin kontrolünde rol üstlenen, ayrıca birincil korumadan başlayan ve ikincil ve üçüncül korumayı da içeren etkinlik ve girişimler yürüten ve 100 yıla yaklaşan bir geçmişi olan uluslararası bir kurumdur. Yeşilay; karar vericileri politika ve uygulamalar ile program ve merkezlerin kurulması, geliştirilmesi konularında yönlendirmeyi önemsemektedir. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede tüm girişimlerin kanıta dayalı olması açısından da politika yapıcılara destek olmaktadır.

Yeşilay bütün bu kapsamlı çalışmalarını yıllar içinde geliştirerek ve hizmetlerine yenilerini ekleyerek, bütüncül yaklaşımla özgün modeller üreterek dünyaya örnek olan projeleri hayata geçirmiştir. Karşılaşılan zorluklar kurumsal öğrenme ve ayrıca bağımlılık alanında ulusal kapasite gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Green Crescent Example in Control of Drug Use

Sultan Işık, Turkish Green Crescent Society

Civil society and nongovernmental organizations have the power to influence individual behaviour and the institutions that are involved in the control of drug use, and to give voice to communities impacted by drug use. The need to promote strong partnerships with civil society organizations in dealing with the complex issues of drug use is recognized by UNODC and other international organisations.

Many civil society organisations focus on one specific area of addiction, such as drug or tobacco use, and have a fragmented approach to the control of addiction. The Green Crescent Society, as a national organisation of almost 100 years old, encompasses the control of all addictive risk factors and moreover, all the aspects of control from primary prevention through to tertiary level activities and actions. The Society intends to influence decision-makers with the aim of developing, establishing or changing policies and practices, establishing and sustaining programmes and services, and ensuring that evidence informs the policies and the practices in all the work for the control of addiction.

The Green Crescent Society with its comprehensive work in the control of addiction developed its role and activities over the decades. The challenges faced along the way led to the building of national capacity in control of addictive risk factors, as well as to the organisational learning.



Esbjörn Hörnberg
İsveç

Esbjörn Hörnberg
Sweden

Biyografi

1948 yılında İsveç'te doğdu. 2018 yılı Mayıs ayında (2007'in üzerinde sivil toplum kuruluşu ve kişinin bir araya gelmesiyle meydana gelen) küresel ve çok yönlü bir topluluk olan Dünya Uyuşturucu İle Mücadele Federasyonu Başkanı seçildi. 2003 yılından bu yana, alkol ve diğer uyuşturucuların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik kanıt dayalı politika önlemleri ve sosyal tabanlı müdahalelere yönelik üst düzey bir küresel ağ olan IOGT Enternasyonel'in yöneticisi olarak hizmet veriyor. 2018 yılı Mart ayına kadar Viyana Uyuşturucuya Karşı STK Komitesi Başkanlığı yaptı. 2016 yılında BM Genel Kurul Özel Uyuşturucu Oturumunda (UNGASS) sivil toplum kuruluşlarını Uyuşturucuya İlişkin Sivil Toplum Gücüne Başkanlık yaptı. 1994 - 2018 yılları arasında Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Balkanlarda gelişim üzerine çalışan bir vakıf olan IOGT-NTO Hareketinin Uluslararası Enstitüsünde Genel Sekreter / Kıdemli Danışman olarak görev aldı. Öncesinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile özellikle etkilenen zayıf topluluklar ve sokak çocuklarını hedef alan "Küresel Girişim 1991-1996" isimli proje üzerinde çalışan bir sivil toplum kuruluşunda sekreter olarak hizmet verdi. Uluslararası alanda gelişimle ilgili meseleler üzerinde çalışmaya başlamadan önce eğitim, sosyal refah ve yerel yönetim sektörlerinde 17 yıl boyunca kamu görevlisi olarak çalıştı.

Biography

Mr Esbjörn Hörnberg, MBA, Swedish citizen, born in 1948. In May 2018 I was elected President of the World Federation Against Drugs, WFAD, a global multilateral community of more than 200 non-governmental organizations and individuals.

From 2003 I serve as the Executive Director of IOGT International, the premier global network for evidence-based policy measures and community-based interventions to prevent and reduce harm caused by alcohol and other drugs. Up till March 2018 I was the Chairperson of the Vienna NGO Committee on Drugs and also the Chair of the Civil Society Task Force on Drugs, set up as the key entity to secure Civil Societies engagement and coordination in order to effectively include Civil Society Organisations voices in the UNGASS on Drugs 2016. From 1994 to September 2018 I was Secretary General/Senior Advisor of International Institute of the IOGT-NTO-movement, a foundation working with development in Africa, South- and Southeast Asia, Eastern Europe and the Balkans.

And way back in history, I was secretary in the civil society group working with WHO and UNODC on the project "Global Initiative" 1991 – 1996, specially targeting affected and vulnerable Communities and Street Children. Before working with international and development issues, I spent 17 years as a civil servant, in the sectors of education, social welfare and community administration.

Sivil Toplum Uyuşturucu Konusunda Nerelerde Etkili Olabilir?

Esbjörn Hörnberg, Dünya Uyuşturucu İle
Mücadele Federasyonu

1960'ların ortalarından bu yana alkol ve diğer uyuşturucularla ilgili sivil toplum çalışmalarının bir parçası olarak, sizinle paylaşmak istediğim bazı yansımalar var. Ancak sorulması gereken önemli soru şudur: “Sivil Toplum uyuşturucu konusunda nerede etki yaratabilir?”

Yerel seviyeden BM Genel Kuruluna kadar tüm kademelerde aktif olarak görev aldım.

Yerel seviyede, gençlik yıllarımda son döneminde, arkadaşlarımla yapılandırıcı koklamasını ve aşırı alkol tüketmesini engellemeye ve alkol bağımlısı adamlara Noel'i saygın bir şekilde kutlama imkânı vermeye çalışıyordum.

Binlerce mil seyahat ederek, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerine farklı maddeler ve engelleme ihtiyacı konusunda bilgiler verdim. Özgüvenleri ile birlikte kendi becerilerini geliştirmeleri için spor, dans, tiyatro ve diğer araçların kullanılması.

Life Set Free against Big Alcohol için gençler tarafından organize edilen gösterilere katılım. Ulusal seviyede, parçalanmış ailelerden gelen çocuklar için kamplar ve seminerlerim düzenlenmesi için hibe başvuruları. Okullardaki müfredata katkı.

Uluslararası seviyede, Doğu Afrika'nın arka mahallelerinde kondom ve antiviral ilaçlar dağıtan, Uyuşturucu kaçakçılığının egemen olduğu Altın Üçgende bulunan Hill Tribe Topluluklarından olan kadınların güçlendirilmesi faaliyetlerinde bulunan ve onlara erkek çocukları / eşlerini köy ortamında tedavi ve yeniden entegre etme imkânı veren yerel kuruluşların desteklenmesi.

İlgili merciler ile Sokak Çocuklarına yönelik sürdürülebilir programların ve Afrika'nın Alt Sahra Bölgesi, Güney ve Güney Doğu Asya ve Latin Amerika'da UNODC ve WHO ortaklığında yürütülen Önce Kadınlar projesinde ölçeğin tartışılması ve uygulama.

Alkol ve uyuşturucu politikalarının Moğolistan'dan Güney Afrika'ya Milletvekilleri ile tartışıldığı birçok seminer. Sivil Toplum UNGASS sürecinde önemli bir rol atfeden kararlı birçok insanla ortak çalışma.

New York, Cenevre ve Viyana'da BM Üye Ülkelerinin dinlenmesi ve Sivil Toplumun öneminin anlatılması. Peki gerçek etkiyi nerede yaratabiliriz? Tabii ki, tüm seviyelerde.

Where can Civil Society Make an Impact on the Drugs Issue?

Esbjörn Hörnberg, World Federation Against Drugs (WFAD)

Being part of civil society work concerning alcohol- and other drugs from the mid 1960-ies, I have some reflections to share with you. But also the important question “Where can Civil Society make an impact on the Drugs issue?”

I have been active on all levels, from the local level to the UN General Assembly.

On the local level, in my late teens, trying to prevent my peers from glue sniffing and binge drinking to giving old alcohol dependent men the possibility to celebrate Christmas in dignity.

Travelling thousands of miles informing teachers, school children and their parents, of the effects of various substances, of the need for prevention. Using sports, dance, theatre and other tools to develop their own skills with self-confidence.

Attending demonstrations organised by youngsters for Life Set Free against Big Alcohol.

On the National level, applying for grants to have camps and workshops for children from broken families. To influence the curriculum for schools.

On the International level supporting local organisations delivering condoms and antiviral drugs in the slums in East Africa, empowering women from Hill Tribe Communities in the Golden Triangle where the trafficking of Drugs ruins their lives in many ways and giving them the possibility to rehabilitate and reintegrate sons/husbands in the village setting.

Discussing the magnitude and implementation of sustainable programs for Street Children with relevant authorities and First Ladies in a joint project with UNODC and WHO in Sub-Saharan Africa, South- and South East Asia and Latin-America.

In numerous seminars discussing alcohol- and drug policies with Members of Parliaments from Mongolia to South Africa.

Together with many committed people giving Civil Society a prominent role in the UNGASS process. Listening to UN Member States in New York, Geneva and Vienna telling about the importance of the Civil Society. But where do we really have impact? Of course on all levels.



**Arthur Dean
A.B.D.**

**Arthur Dean
U.S.A.**

Biyografi

31 Ağustos 1998’de Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları (CADCA) Topluluğunun Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Sorumlulukları arasında stratejik yönlendirmeyi sağlamak, fonlamayı çeşitlendirmek/artırmak, kurul liderliği yapmak ve CADCA’nın baş sözcüsü olarak hizmet vermek yer almaktadır. 31 yıl ABD ordusunda görev yaptı ve ordudan tümgeneral rütbesi ile emekli oldu. Sayısız askeri madalyaları arasında iki ABD Ordusu Üstün Hizmet Madalyası bulunmaktadır. Amerika’ya ve yurttaşlarına hizmet etmeye devam etme arzusu, onu CADCA’ya katılmaya motive etti. CADCA’nın çalışmalarını ve madde bağımlılığını önleme topluluğunu dünyanın güvenliği, sağlığı ve geleceği için çok önemli görmektedir. Morgan Devlet Üniversitesi tarih bölümünde lisans ve Central Michigan Üniversitesi işletme bölümünde yüksek lisans derecesine sahiptir. Stanford Üniversitesinin İleri Düzey İşletme Programı ve ABD Ordusu Savaş Koleji (U.S. Army War College) mezunudur.

Biography

General Arthur T. Dean became Chairman and CEO of Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA) on August 31, 1998. His responsibilities include providing strategic direction, diversifying/increasing funding, board leadership and serving as CADCA’s primary spokesperson. He served 31 years in the U.S. Army and retired at the rank of major general, having served in assignments around the world. His numerous personal military decorations include two awards of the U.S. Army Distinguished Service Medal. A desire to continue serving America and his fellow citizens motivated him to join CADCA. General Dean views the work of CADCA and the substance abuse prevention community as vital to the safety, health and future of our country and world. General Dean holds a BA in history from Morgan State University and an MA in management from Central Michigan University. He is a graduate of Stanford University’s Advanced Management Program and the U.S. Army War College.

Güvenli, Sağlıklı ve Uyuşturucudan Uzak Topluluklar İçin CADCA Modeli

Arthur Dean, Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları (CADCA) Topluluğu

Madde bağımlılığı, kapsamlı, eşgüdümlü çözümler isteyen çok boyutlu bir halk sağlığı mücadelesidir. Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları Topluluğu (CADCA), yasadışı uyuşturucuların, reşit olmayanların içki içmesini, gençlerin tütün kullanmasını ve ilaçların kötüye kullanılmasını engelleyen kapsamlı, veri odaklı bir yaklaşımı desteklemektedir. CADCA, dünya çapında madde bağımlılığını önlemede pozitif ve sürdürülebilir sonuçlara sahip 5,280'den fazla topluluk koalisyonunu temsil etmektedir. Bu oturum, engelleme hareketinde topluluk koalisyonları geliştirmenin önemine odaklanacaktır. Bir koalisyon, her bir grubun kendi kimliğini koruduğu fakat hepsinin bir güvenli, sağlıklı ve uyuşturucusuz topluluk inşa etme ortak amacına yönelik birlikte çalışmayı kabul ettiği gruplar veya topluluk bölümleri arasındaki işbirliği ve dayanışma için bir resmi düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Koalisyonların yerel verileri analiz etmek ve madde bağımlılığını engellemek ve madde bağımlılığı oranlarında popülasyon düşüşleri sağlamak için etkili önleme stratejilerini, politikalarını ve uygulamalarını teşvik eden kapsamlı stratejileri uygulamak için nasıl çalıştıklarını öğrenin.

CADCA'nın Topluluk Değişimine Yönelik Yedi Stratejisine genel bakış gözden geçirilecektir ve tüm dünyadaki toplulukları vurgulayan birkaç vaka çalışması paylaşılacaktır. Birincil önleme çabalarının ve bunun yanı sıra madde bağımlılığını engellemenin ve oranını düşürmek için harekete geçecek toplulukları seferber etmenin önemi hakkında bilgi edinin!

The CADCA Model For Building Safe, Healthy And Drug Free Communities

Arthur Dean, Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA)

Substance misuse is a multi-dimensional public health challenge that demands comprehensive, coordinated solutions. Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA) supports a comprehensive, data driven approach to prevent the use of illicit drugs, underage drinking, youth tobacco use and the misuse of medicines. CADCA represents more than 5,280 community coalitions around the world that are having positive and sustainable outcomes in substance misuse prevention. This session will focus on the importance of developing community coalitions in the prevention movement. A coalition is defined as a formal arrangement for cooperation and collaboration between groups or sectors of the community, in which each group retains its identity, but all agree to work together towards a common goal of building a safe, healthy and drug-free community. Learn how coalitions work to analyze local data and implement comprehensive strategies that foster effective prevention strategies, policies and practices to prevent substance misuse and achieve population reductions in substance misuse rates.

An overview of CADCA's Seven Strategies for Community Change will be reviewed and several case studies highlighting communities across the world will be shared. Learn about the importance of primary prevention efforts as well as strategies and tools to mobilize communities to act to prevent and reduce substance misuse rates!



Mirella Dummar Frahi
Avusturya

Mirella Dummar Frahi
Austria

Biyografi

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinde (UNODC) Sivil Toplum Takım Lideridir. Roma, İtalya'da bulunan Sapienza Üniversitesinden Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi vardır. 1989 yılında, bir yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Birleşmiş Milletlere katıldı. İlk olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Kurumunda (UNRWA) görev aldı. Ardından Birleşmiş Milletler uyuşturucu kontrol programında (UNDCP) çalışmalara başladı. 1998-2002 yılları arasında, "Afganistan'ın Kültürel Mirasının Korunması Cemiyeti (SPACH) isimli STK'da Program Koordinatörü olarak Pakistan'da çalıştı. BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisinde (OCHA) iki yıl görev yaptı. Haziran 2002 tarihinde, UNODC Ofisi Sözcüsü olarak üstlendiği yeni görevi için Viyana'ya geri döndü.

2006 yılından itibaren, UNODC Sivil Toplum Ekibine liderlik etti ve şu anda Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik BM Bildirgesinin (UNCAC) uygulanması konusunda sivil toplumun eğitilmesi dahil olmak üzere geniş bir faaliyet alanından sorumludur. "Beyond 2008" programının yöneticisi olarak edindiği deneyime, Viyana Uyuşturucuya Yönelik STK Komitesi (VNGOC) ile ortaklaşa yürütülen "Looking Beyond" projeleri eklendi. Bu projeler Nisan 2016 tarihinde düzenlenen BM Uyuşturucuya İlişkin Özel Genel Kurul Oturumuna (UNGASS) dengeli ve coğrafi çeşitlilik barındıran bir sivil toplum katkısı sağlanması açısından anahtar niteliğinde oldu. Şu anda UNGASS'ta kabul edilen belgenin uygulanması konusunda sivil toplum çalışmalarını koordine etmektedir ve müşterek bir UNODC-VNFOC STK online platformu olan Marketplace de dahil olmak üzere, "2019'a doğru" planlanan faaliyetleri denetlemektedir. Fransızca ve İtalyanca ana dilidir, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmaktadır, Arapça, İspanyolca ve Almancayı da iyi derecede bilmektedir.

Biography

Mirella Dummar Frahi is the Civil Society Team leader of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). She holds a Master's degree of Political Science from the Sapienza University of Rome (Italy), where she graduated presenting a thesis on the Islamic perspective of the international rule of war. In 1989, after one year in the private sector, she joined the United Nations, starting with the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) and followed by the United Nations drug control programme (UNDCP). From 1998 to 2002, she worked in Pakistan -- covering Afghanistan as Programme Coordinator for the NGO "Society for the Preservation of Afghanistan's Cultural Heritage (SPACH)" -- and served two years with the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). In June 2002, she returned to Vienna to take up new functions in the Spokesperson office of UNODC.

Since 2006, she has led the UNODC Civil Society Team and is currently responsible of a large portfolio of activities, including training civil society on the implementation of the UN Convention Against Corruption (UNCAC). Her experience as the manager of the "Beyond 2008" followed by the "Looking Beyond" projects undertaken in partnership with the Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC) was key in ensuring a balanced and geographically diversified civil society's contribution to the UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) that took place in April 2016. She is currently coordinating the work of civil society in the implementation of the outcome document adopted at UNGASS and overseeing activities planned "on the road to 2019" including the Marketplace, a joint UNODC-VNGOC NGO online platform.

Ms. Dummar Frahi speaks French and Italian as her mother tongues and is fluent in English with a very good knowledge of Arabic, Spanish and German.

UNODC'nin Uyuşturucu Sorunu Kapsamında Sivil Toplum ile Çalışması

Mirella Dummar Frahi, UNODC

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosunun (UNODC) Üye Devletlere uyuşturucu politikası ve suçla ilgili programların uygulanması konusunda entegre bir şekilde yardımcı olma sorumluluğu vardır.

UNODC, dünyadaki uyuşturucu sorununa karşı kanıta dayalı, köklü sonuçlar bulmak açısından sivil toplumla çalışmanın son derece önemli olduğunu düşünmektedir. UNODC, sivil toplumla uzun yıllar boyunca sürdürdüğü iş birliği çerçevesinde, uyuşturucuya karşı gelişmiş yaklaşımlar ortaya koymak açısından yerel, ulusal, bölgesel ve küresel seviyede 500'den fazla sivil toplum kuruluşu (STK) ile çalışmıştır ve politika ile ilgili hususlarda Viyana Uyuşturucu STK Komitesi ile ortakdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturumunun (UNGASS 2016) çıktı belgesinin, talebin azaltılmasına yönelik operasyonel tavsiyeler ve ilgili önlemler, önleme ve tedavi ve diğer sağlıkla ilgili sorunları kapsayan birinci bölümünde uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik olan ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili sorunların ele alınması ve rehabilitasyon çözümleri ortaya koyulması amacıyla, Türk Yeşilay Cemiyeti gibi sivil toplum örgütlerinin katılımını gerektiren öneriler yer almaktadır.

Şu ana kadar yapılan kazanımlara dayalı olarak hareket edilmesi ve dünya uyuşturucu sorununa yapılan sivil toplum katkısının etkinliğinin devam ettirilmesi açısından, 2009 Siyasi Bildirgesinden itibaren dünya uyuşturucu sorununun ele alınması için çalışmalar yapmak üzere Narkotik Uyuşturucu Komisyonunun 62. oturumu esnasında gerçekleştirilecek olan 2019 bakanlık segmentine hazırlık amacıyla STK'ların çalışmalarının sürdürülmesi son derece önemlidir.

Bu sunum, UNGAS2016 çıktılarının uygulanması bağlamında dünya uyuşturucu sorununun ele alınması temelinde sivil topluma sorumluluk verilmesine yönelik UNODC çalışmalarını tanıtacak ve 2019'a doğru gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklayacaktır. Son olarak, dünyanın dört bir yanında uyuşturucu üzerine çalışmalar yapan STK'ları bir araya getiren UNODC ve VNGOC ortak girişimi "Marketplace" isimli STK tanıtılacaktır.

Unodc Engagement With Civil Society In Addressing the World Drug Problem

Mirella Dummar Frahi, UNODC

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has the mandate to assist Member States to implement drug policy and crime related programmes in an integrated manner.

The UNODC recognizes that working with civil society is crucial in finding evidence-based, grass root solutions to the world drug problem. In its many years of collaboration with civil society, UNODC has worked with over 500 civil society organizations (CSOs) at local, national, regional and global level to advance effective approaches to drugs, and partners with the Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC) on policy matters.

Chapter one of the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS 2016) outcome document – operational recommendations on demand reduction and related measures, including prevention and treatment, as well as other health-related issues – includes a recommendation on the prevention of drug abuse, which calls for the involvement of civil society, such as Turkish Green Crescent Society, in addressing issues related to drug addiction and provide rehabilitation solutions.

In an effort to build on gains made so far and maintain effectiveness of civil society contribution to the world drug problem, it is essential to sustain the efforts of CSOs in preparation for the 2019 ministerial segment which will take place during the 62nd session of the Commission on Narcotic Drugs to take stock of efforts made to address the world drug problem since the 2009 Political Declaration.

This presentation will introduce the work of UNODC in engaging civil society on the ground to address the world drug problem in the context of the implementation of the UNGASS2016 outcome and will explain activities on the road to 2019. Finally, the joint initiative of UNODC and the VNGOC, which connects NGOs working on drugs from all over the world – the NGO “Marketplace” – will be presented.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

**OTURUM SESSION 5
SALON HALL A**

**UYUŐTURUCU İLE MÜCADELEDE
SİVİL TOPLUM KURULUŐLARININ
TECRÜBELERİ
EXPERIENCES OF NGOS
IN FIGHT AGAINST
DRUG USE**

Oturum Başkanı Chair

Prof. Dr. İhsan Karaman



Serkan Bakırtaş
Türkiye

Serkan Bakırtaş
Turkey

Biyografi

1983 yılında Van’da doğdu, aslen Bitlislidir. Otomotiv bakım sektöründe ilk sivil toplum oluşumunu kurarak sektörü tek çatı altında topladı. Oto yıkama ile başladığı sektörde, kendi markasını oluşturarak yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Oto bakım sektöründe kamu yararına projeleri ile öne çıktı. 7 binden fazla gencin eğitim almasına ve meslek sahibi olmasına katkıda bulundu. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı görevini üç dönemdir sürdürmektedir. Otovinn ve Bakırtaş Otomotiv firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Biography

Serkan Bakırtaş was born in 1983 in Van, although his family came from Bitlis. Bakırtaş founded the first professional association in the auto care sector in Turkey, bringing those engaged in the sector under one roof, and providing employment to hundreds of people by creating his own brand after starting out with a car wash. Bakırtaş is known for his nonprofit projects in the car care sector, having helped provide more than 7,000 young people with training and employment. He is currently serving as the President of the Federation of Auto Care Associations of Turkey (TOBFED) for a third term, and is also the Chairman of the boards of directors of Otovinn and Bakırtaş Otomotiv. He is married and has one child.

İstihdam ve Sosyal Politikalarda STK'ların Rolü Ne Olmalıdır?

Serkan Bakırtaş, TOBFED

120 Bin KOBİ ve 500 bin çalışmamız ile Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Sektörü her gün biraz daha büyüyor. Büyümemiz, Türkiye’de trafiğe çıkan araç sayısının artması ile doğru orantılı. Bu büyük sektörün en büyük sorunu personel sıkıntısıdır. Maalesef meslek liselerimiz bu alandaki açığı kapatmada yetersiz kalıyor. Türkiye’nin 12 bölgesinde hazırlığını yaptığımız TOBFED Meslek Okullarımız ile sektörümüzün bu kanayan yarasına ilaç olmayı planlıyoruz.

Devletimiz, kamu idaresi olarak istihdam sorununu tek başına çözemez. Özel sektörün ve özellikle de STK’ların bu konuda devlete yardımcı olmaları şarttır. Mesleki kuruluşların, kendi sektörlerindeki istihdam açığını tespit etmeleri ve buna yönelik çözümlerini üretip devlet desteği ile halletmeleri gereklidir.

What Should Be the NGO Role in Employment and Social Policies?

Serkan Bakırtaş, TOBFED

Comprising 120,000 SMEs and 500,000 employees, the Auto After Sales Service Sector is growing by the day related directly to the increase in the number of cars on the roads in Turkey. The largest problem faced in this vast sector is a shortage of skilled personnel, and vocational high schools are unfortunately unable to fill this gap. We are hoping to resolve this ongoing problem in the sector by opening TOBFED Vocational Schools in 12 regions in Turkey.

The government, as the representative of the public sector, cannot be expected to resolve the unemployment problem on its own, and it is down to the private sector and NGOs in particular to support the government's efforts in this field. Professional associations must identify areas in which there are shortages of labor in their own sectors, and then develop and implement solutions with governmental support.



Nail Aykan
Avustralya

Nail Aykan
Australia

Biyografi

Türk kökenli Avustralyalıdır. Victoria’da bulunan ve 200 bin Müslümanı temsil eden Müslüman çatı kuruluşu Victoria İslami Konseyinin (ICV) yöneticisidir. Daha önce bankacılık, perakende, piyasa araştırması ve film & TV endüstrilerinde çalıştı. 20 yıldır sosyal sorumluluk ve sivil katılıma destek projelerinde aktif görevler almaktadır.

Biography

Nail Aykan is the Executive Director of the Islamic Council of Victoria (ICV), the peak Muslim umbrella body in Victoria representing 200,000 Muslims. He previously worked in the banking, retail business, market research and Film & TV industries. Nail has been an active community representative for over 20 years, facilitating community engagement and civic participation. He is an Australian Muslim of Turkish heritage.

Avustralya'da Müslüman Toplumun Tecrübesi ve Yaşadığı Zorluklar

Nail Aykan

Victoria İslami Konseyi (ICV) 2006 yılında, kültür ve inanç açısından farklılıklar barındıran toplumlarda uyuşturucu kullanımı konusunda Victoria Alkol ve Uyuşturucu Derneği (VAADA) ile birlikte önemli bir çalışma/ araştırma gerçekleştirmiştir. Raporda, Melbourne, Avustralya'da ilk Müslüman Gençler, Yetişkinler ve Aileler programının kurulmasına neden olan birçok bulgu ve tavsiyeye yer verilmiştir.

Rapor, Kültür ve İnanç Açısından Farklılıklar Barındıran (CALD) toplumlarda Alkol ve Diğer Uyuşturucu Madde (AOD) kullanımı sıklığı konusunda sınırlı veri; CALD bireyler ve ailelerinin tedaviye erişimini zorlaştıran bir dizi hizmet engeli ve sosyokültürel normlar; ihtiyacın daha düşük olmasından ziyade hizmetlerin daha az kullanılmasından dolayı CALD vakalarının AOD tedavisine başlama oranlarının düşük olduğunu ve dislokasyon, dışlanma ve üzüntü duygularına katkıda bulunan geçiş öncesi ve sonrası stres faktörleri olduğunu göstermiştir.

Müslüman liderler, Avustralya'nın farklılıklar barındıran Müslüman toplumlarının ihtiyaçlarını karşılayan, kültürel açıdan uygun topluluk bazlı uyuşturucu ve alkol bağımlılığı rehabilitasyon merkezleri ve programları kurmaya çalışmaktadır. ICV, toplum tarafından liderlik edilen programları ve Müslüman Victoria'lular ile zararın en aza indirgenmesi ve AOD ve özellikle uyuşturucu ile ilgili olan suçlara yönelik ceza yargılama sistemi arasındaki bağlantılar hakkındaki kaygıları; dini toplulukların AOD kullanıcılarının erken müdahale, tedavi ve destek süreçlerine müdahil olmasını sağlayacak toplumsal eğitim programlarına olan ek ihtiyaç ve tedavi hizmetleri ve aileler, ön safha çalışanlara destek ve toplumsal güvenliğin artırılmasını savunmaktadır.

ICV 1) AOD sorunları olan Avustralyalı Müslümanlar ve onların ailelerini daha etkili bir şekilde desteklemek; 2) daha fazla toplumsal farkındalık ve eğitim sağlamak; 3) ana akım hizmet sağlayıcılarını hizmetlerini Avustralyalı Müslüman topluluklara açmak ve kültürel açıdan uygun hale getirmeleri için desteklemek ve 4) Avustralyalı Müslümanlara kültürel açıdan uygun ve bütünsel hizmetler vermek üzere, Avustralya'nın büyük şehirleri etrafında Müslüman rehabilitasyon merkezleri kurulmasına yardımcı olmak ve desteklemek istemektedir.

Avustralya'da Yeşilay'ın kurulmasıyla, Avustralya'da bu sorunun görülme sıklığının azaltılması için mükemmel yollar inşa edileceğinden eminiz. Diğer sivil toplum örgütleri ile de daha fazla dersler çıkarmak ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere uluslararası seviyede iş birliği yapmayı umut ediyoruz.

Australian Muslim Communities Experiences and Challenges

Nail Aykan

The Islamic Council of Victoria (ICV) undertook an important study/research with the Victorian Alcohol and Drug Association (VAADA) in 2016 looking at drug use in cultural and faith-diverse communities. The Report made many findings and recommendations which lead to the establishment of the first ever Muslim Youth, Adult and Families program (MYAF) in Melbourne Australia.

The Report shows that there is limited data on the prevalence of Alcohol and Other Drug (AOD) use within Culturally and Linguistically Diverse (CALD) communities; a range of service barriers & socio-cultural norms making it difficult for CALD individuals & families to access treatment; low admission rates of CALD clients into AOD treatment due to an under-utilization of services rather than a lower needs; and pre- & post-migration stressors contributing to feelings of dislocation, isolation & grief.

The Muslim leadership seeks culturally appropriate, community-based drug and alcohol addictions rehabilitation centres and programs that meets with the needs of Australia's diverse Muslim communities. The ICV advocates for community-led programs and more consultation with Muslim Victorians on both harm minimisation and concerns about the links between AOD and the criminal justice system – often for drug-related crimes; further need for community education programs to address how to involve religious communities in the early intervention, treatment and support of individual AOD users; and treatment services and support for families, frontline workers, and to improve community safety.

The ICV wishes to 1) more effectively support Australian Muslims with AOD issues and their families; 2) create better community awareness and education; 3) support mainstream service providers to make their services accessible and culturally appropriate to the Australian Muslim community; and 4) help establish and support Muslim rehab centres around major Australian cities that provides culturally appropriate and holistic services to Australian Muslims.

With the formation of Green Crescent Australia, we are confident we can make greater inroads in reducing the prevalence of this problem in Australia. We hope to work collaboratively with other civic society organisations on an international level to learn more and share our experiences.



Dr. Tajudeen Abiola
Nijerya

Dr. Tajudeen Abiola
Nigeria

Biyografi

Dr. Tajudeen Abiola, MBBS, FMC Psych, Tıbbi Hizmet Departmanına başkanlık ettiği ve Yerel Eğitim Programını koordine ettiği Nijerya’da Federal Nöropsikiyatri Hastanesinde (Barnawa- Kaduna) danışman psikiyatrist olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Yeşilay Federasyonu (IFGC) ve Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bağlı kuruluşu olan Yeşilay Sağlık Gelişim Girişiminin (GHI) Genel Sekreteridir ve GHI Bilim Kuruluna başkanlık etmektedir. Bilimsel dergilerde 20’den fazla yayınlanmış makalesi ve girişimcilik psikolojisi üzerine bir kitabı bulunmaktadır. Nijerya’da Iman Tıp Dergisinde editör yardımcısıdır. Ayrıca, Nijerya’da akıl sağlığı araştırmalarını artırmayı amaçlayan Psikiyatrik Yöntem Bilimcilerin muhabir üyesidir.

Biography

Dr. Tajudeen Abiola, MBBS, FMCPsych, is a consultant psychiatrist at Federal Neuropsychiatric Hospital, Barnawa-Kaduna, where he heads the Medical Service Department and coordinates its Residency Training Program. He is the Secretary General of the Green Crescent Health Development Initiative (GHI) in Nigeria, an affiliate of International Federation of Green Crescents (IFGCs) and Turkish Green Crescent Society. Dr Abiola heads the GHI Scientific Board, has published more than 20 articles in scientific journals, authored a book on psychology of entrepreneurship and serves as the deputy editor of Iman Medical Journal in Nigeria. Tajudeen is also a corresponding member of Psychiatric Methodologists that aim to boost mental health research in Nigeria.

Batı Afrika'da Bağımlılıkla Mücadele: Nijerya'dan Sivil Toplum Tecrübesi

Dr. Tajudeen Abiola, Nijerya Federal Nöropsikiyatri Hastanesi

Batı Afrika'da, yerel olarak üretilen (örneğin, kenevir) ve Güney Amerika'da üretilerek taşınan (örneğin, kokain) bağımlılık yapıcı maddelerin tüketiminde bir artış meydana gelmektedir. Bu durum, arzın kısıtlanması ve talebin azaltılmasına yönelik müdahalelerin artırılmasını gerekli kılmıştır. Sivil toplumun sıklıkla erişim sağlayabildiği bağımlılık azaltıcı faaliyetler talebin azaltılması ile ilgilidir. Genellikle ihmal edilen talep azaltma faaliyetinde, yeni bağımlılık vakalarını azaltan hedeflenmiş önlemeye vurgu yapılmaktadır. Bu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile olan ortak deneyimlere dayalı olarak benimsenen bir stratejidir. Bu bakış açısı, Nijerya'da tek amacı bağımlılığın azaltılması olan 2 yıllık Yeşilay Sağlık Gelişim Girişimi'nin (GHI) doğmasına neden olmuştur. GHI, bugüne kadar birçok bağımlılık önleme projesi yürütmüştür: bir uluslararası seminer, 2 ulusal ölçekli inşaa programı ve 9 eyalete olan yansımaları. Bu yaklaşım bağımlılığa karşı olan ulusal, bölgesel ve uluslararası politikalara tam olarak entegre olunmasını sağlamaktadır.

Struggling Against Addiction in West Africa: A Nigerian Civil Society Perspective

Dr. Tajudeen Abiola, Federal Neuropsychiatric Hospital, Nigeria

West Africa is experiencing rise in consumption of addictive substances that is available from local production (e.g. cannabis) and the activities of transshipments (e.g. cocaine) produced in South America. This has called for scaling up the supply restriction and demand reduction interventions. The addiction prevention activities often in the reach of civil society is demand reduction. An often neglected demand-reduction activity is emphasis on targeted prevention that reduces new cases of addiction. A strategy adopted from the shared experience of Turkey Green Crescent Society. This perspective has giving birth to the 2-year-old Green Crescent Health Development Initiative (GHI) in Nigeria that targets rolling back addiction as it sole mandate. Now, GHI has carried out several addiction prevention projects: one international workshop, 2 national capacity building programs and step down at 9 states. This approach allows full integration with the national, regional and international policy against addiction.



Shuhaida Adam
Güney Afrika

Shuhaida Adam
South Africa

Biyografi

Port Elizabeth’de bulunan Nelson Mandela Metropolitan Üniversitesinden Sosyal Hizmetler alanında onur derecesi ile mezun olduktan sonra Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Port Elizabeth’de Hayatta Kalma Yaşam Becerileri ve Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezinde gönüllü danışman oldu. Güney Afrika Sosyal Hizmet Profesyonelleri Derneği üyesidir.

2013 yılında danışmanlık ve sosyal hizmetler veren Johannesburg’daki İslami Bakım Merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı ve burada madde bağımlılığı alanında kapsamlı hizmetler verdi. Yerel Uyuşturucu Eylem Komisyonu ve bağımlılıkla mücadele eden ailelere yönelik destek grupların üyesidir. Aile hizmetleri ile ilgili olarak Güney Afrika’daki çeşitli medya platformlarında konuşmacı olarak görev aldı. Uyuşturucu kullanımına karşı mücadeleye yönelik önlemlerin uygulanmasında devlet ve sivil toplum işbirliği ile çalışmalar yapmaktadır.

Biography

Shuhaida Adam is a Social Worker by profession after graduating from the Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth with an Honours degree in Social Work and is registered with the South African Council of Social Service Professionals. Immediately after, Ms Adam volunteered as a counsellor at Survivors Lifeskills & Drug Rehabilitation Centre in Port Elizabeth.

In 2013, Ms Adam was appointed as a Social Worker at Islamic Careline in Johannesburg, a registered NGO providing counselling services and community interventions. This allowed a greater scope of service in the field of Substance Abuse. She serves as a member of the regional based Local Drug Action Committee as well as support groups for families struggling with addictions. Ms Adam serves as a public speaker on various media platforms in South Africa relating to family services, and engages with governmental and civil based partnerships in implementing measures to combat drug abuse.

Bölgesel Perspektiften Sivil Toplumun Rolü, Afrika

Shuhaida Adam

Afrika kıtası son yıllarda sosyal yapı açısından hızlı bir değişim geçirmiştir. Büyük siyasi mücadeleler ve sosyal kontrol ile karakterize olan bu bölge bugün sosyal davranışlar açısından büyük dalgalanmalar ile karşı karşıyadır. Hiçbir sektörün bu zorlukları tek başına çözemeyeceği son derece açıktır.

Kıtadaki madde kullanımı, toplu üretim, uluslararası taşıma bağlantıları ve yüksek kullanım seviyeleri ile çok yönlü bir sorundur. Sadece Güney Afrika'da, madde kullanımının etkisinin ekonomi açısından milyarlarca rant kaybı olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek işsizlik, aile yapılarının parçalanması, HIV/AIDS ve daha fazla sosyal hastalık ile bir araya gelen uyuşturucu kullanımında hızlı bir artış meydana gelmektedir.

Bu sunum, Afrika kıtasında bulunan sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan müdahalelere odaklanacaktır. Sivil sektörde bulunan sivil toplum kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi kuruluşlar çeşitli resmi stratejilere uygun olarak yaklaşımlarında birlik sağlamaya çalışmaktadırlar. Madde kullanımının çeşitli bölgelerde meydana getirdiği mali etki vurgulanacak ve sivil toplum destekli çeşitli rehabilitasyon ve davranış değiştirme programları incelenecektir.

Afrika kıtasındaki uyuşturucu kullanımı evde yetiştirilerek kullanılan kenevirden kokain, LSD, ekstazi ve benzeri ithal uyuşturucu maddelere doğru evrildiğinden, müdahalelerin de buna göre uyarlanması gerekmektedir. Bölgesel müdahaleler sadece uyuşturucu arzının önlenmesine değil aynı zamanda uyuşturucusuz bir toplum inşa edilmesine yönelik etmenlere de odaklanmaktadır. Bu etmenlere aile yapısının güçlendirilmesi, yoksulluğun azaltılmasına yönelik destek programları, gençler arasında yaşam becerileri ve olumlu karar verme becerilerini arttırmaya yönelik okul tabanlı müdahaleler dahildir. Sivil toplum müdahaleleri ailelerin desteklenmesi, iş ve inanç odaklı yaklaşımlar üzerinden verilen rehabilitasyon hizmetleri ve savunmasız kitlelerin korunması da dahildir.

Role of Civil Society from a Regional Perspective, Africa

Shuhaida Adam

The African continent has experienced rapid shifts in social structures over recent decades. A region that was characterised by great political strife and social control now faces great fluctuations in social behaviours. It is very clear that no single sector can address these challenges individually.

Substance usage across the continent is multifaceted, with mass production, international transit conduits and high usage levels. In South Africa alone, the impact of substance abuse is estimated as a multibillion-rand loss to the economy. Combined with high unemployment, breakdown of family structures, HIV/AIDS and more social ills, drug usage rapidly increasing.

This presentation will focus on the interventions implemented by civil society organisations across the African continent. Organisations within the civil sector, including NPO, NGO's, CBO's and FBO's are attempting to unify their approaches in line with various government strategies. It will highlight the financial impact that substance abuse has on various regions and looks at the various rehabilitation and behaviour change programs that are supported by civil society.

As drug usage across the African continent evolved, from homegrown marijuana/cannabis usage to imported designer drugs, such as cocaine, LSD, ecstasy and the like, interventions have needed to adapt accordingly. Regional interventions have shifted from not only focusing on preventing the supply of drugs through policing but also towards promoting factors that build towards a drug-free community. These factors include strengthening the family structure, supporting programs to alleviate poverty, school-based interventions to promote lifeskills and positive decision-making skills amongst young people. Civil society interventions lean towards the support of families, rehabilitation services through business and Faith-Based approaches, as well as protection of vulnerable populations.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

OTURUM SESSION 5B
SALON HALL B

UYUŐTURUCU KULLANIM
SIKLIęI VE RİSK
FAKTÖRLERİ
FREQUENCY AND
DETERMINANTS
OF DRUG USE

Oturum Bařkanı Chair
Ömer Ulu



Dr. Ayşe Gökyiğit
K.K.T.C.

Dr. Ayşe Gökyiğit
Cyprus

Biyografi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürüdür. Farmakoloji Ana Bilim Dalında doktora derecesine sahiptir. Çeşitli üniversitelerde farmakoloji dersleri verdi. Fulbright bursluslu olarak, farklı konularda eğitim görmek amacıyla üç kez Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Chevening bursluslu olarak da Londra'da faaliyet gösteren Avrupa İlaç İzleme ve Değerlendirme Ajansında uzman ziyaretçi konumunda eğitim gördü. İlaç Ruhsatlandırma Kurulu, Kozmetik Ürünler Kurulu, Eczacılık ve Zehirler Kurulu Başkanı ve Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Üyesidir. Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Genel Sekreteri olarak da görev yapmaktadır. Profesyonel tur rehberidir ve Dünya Turist Rehberleri Birlikleri Federasyonu eğitmenidir. Kıbrıs Türk Rehberler Birliğinin eski başkanıdır. Kıbrıs'ta mevcut iki ana toplumun genç liderleri arasından seçilen ve adanın geleceği ile ilgili kritik konularda çalışmalar yapan Avrupa Kıbrıs Forumu Üyesidir. Dünya Kadınlar Gününün 100'üncü yıl dönümünde KKTC'de, ülkesine önemli katkılarda bulunan 100 kadından biri seçildi.

Biography

Director of the Pharmaceuticals Department in Northern Cyprus. Have a PhD Degree in pharmacology. As a Fulbright Scholar, went to the USA three times for training on different subjects, and as a Chevening Scholar had a training at the European Medicines Evaluation Agency in London. Chairman of the "Medicines Licensing Board", "Cosmetics Board", "Medicines and Poisons Board" and Member of the "Agricultural Products Inspection Board".

President of the Cyprus Green Crescent Association and General Secretary of the "Cyprus Turkish Photographer's Association". Also a Professional Tourist Guide and one of the Former Presidents of Cyprus Turkish Tourist Guides Association. Besides, Trainer of the World Federation of Tourist Guides Association. Selected member of the European Forum Cyprus, which is platform of young Cypriot Leaders from both main communities.

In the 100th anniversary of Women's Day, was chosen as one of the 100 women who made contributions to her Country in Northern Cyprus.

Kuzey Kıbrıs'ta Bağımlılıkla İlgili Tutum ve Değişimler

Dr. Ayşe Gökyiğit, Kıbrıs Yeşilay

Kuzey Kıbrıs'ta bağımlılıklar konusunda tutum ve davranışların belirlenebilmesi için 2017 yılında Kıbrıs Yeşilay tarafından bir araştırma yaptırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre en çok bilinen uyuşturucular esrar, kokain ve eroin olurken, ilk ikisi genellikle televizyondan duyulmuştur. Esrara başlama yaşı 26.1% ile 20 yaş olarak tespit edilmiş ve uyuşturucuların daha çok ev ortamında kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Uçuculara ulaşılabilirliğin kolay olduğu, uyuşturucuya başlama nedenlerinin başında merak, güvenilir bilgi eksikliği, arkadaşlar arasındaki kullanım ve yetersiz aile kontrolü geldiği tespit edilmiştir. Son bir yıl içindeki en yüksek kullanım oranı 18-24 yaş grubu olarak belirlenmiştir. Uyuşturucu kullanımına karşı acil olarak bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı 83% olurken, uyuşturucu suçlarına karşı verilen cezaların yetersiz olduğu tüm yaş grupları tarafından hemfikir olunmuştur. Uyuşturucu kullanımının önlenebileceğine inananların oranı ise 50% olmuştur.

Trends and Attitudes in Addiction in Northern Cyprus

Dr. Ayşe Gökyiğit, Cyprus Green Crescent

A survey was conducted in order to determine the current trends and attitudes in addiction in Northern Cyprus in 2017. Most known drugs were cannabis, cocaine and heroine, whereas first two were heard mainly from the television. With the highest rate of 26.1%, people start consuming cannabis at the age of 20. Drugs mainly consumed by the users at home. Volatile drugs were found to be easily accessible. According to the survey, the reasons of starting using drugs are curiosity, lack of reliable information, usage among friends and inadequate family control. It is observed that the highest usage rate in the last 1 year was among people aged 18-24 years old. The rate of those who agreed that a national policy should be developed urgently for drug use was 83%. Every age group founded the penalties for the drug usage very little, whereas 50% believe that drug usage is preventible.



**Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Türkiye**

**Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
Türkiye**

Biyografi

1995 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Kamu Sağlığı (2001) ile Mesleki Sağlık (2008) konularında doktora ve İşletme yüksek lisans (2005) eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Kamu Sağlığı Bölümü ve İş ve Mesleki Hastalıklar Bölümü Başkanı, Sağlık Bilimi Enstitüsü, Kamu Sağlığı Bölümü ve İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü Başkanı, Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği, Gazi Etik Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Fakülte Hastanesi Müdür Yardımcısı (2008-2001), Fakülte Mütavelli Heyeti Üyesi (2011-2014), Aşama I ve VI Koordinatörü (2005-2008) olarak görevlendirildi. Halen Sürekli Tıp Eğitimi, Kanıtı Dayalı Tıp Bilimi ve Toplum Tabanlı Sağlık Komisyonlarında çalışmalar yapmaktadır.

Toplumsal Zihin Sağlığı ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Farmakoepidemioloji, Epidemiyoloji, Klinik Araştırma Tasarımı üzerine araştırmalar yaptı. Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Enstitüsü, Bilişim Teknolojisi Enstitüsünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verdi. ODTÜ, Yeditepe, Çukurova ve Sanko Üniversitelerinde konuk profesör olarak dersler verdi. Bilim alanında 72 makalesi, Ulusal dergilerde 67 makalesi yayınlandı ve 40 tez çalışması için danışmanlık yaptı. 16 yayınlanmış kitabı ve kitap çalışması bulunmaktadır. 6 yerel ve 18 uluslararası projede yönetici / danışman olarak görev aldı. TBMM, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Dünya Sağlık Örgütüne danışmanlık yaptı. Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Sağlık Politikaları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Biography

Dr. İlhan graduated at Medicine Faculty of Gazi University in 1995. He gained PhD on Public Health (2001) and PhD on Occupational Health (2008) and MBA (2015). He has still worked at Gazi University Faculty of Medicine, Chairman of Dept. of Public Health and Dept. of Work and Occupational Diseases, Chairman of Health Sci. Ins. Dept. of Public Health and Dept. of Occupational Health and Safety, Executive Board Member of Gazi Teknopark, Vice-Chair of Gazi Ethical Commission, Dean of Health Sciences Faculty.

He assigned as of Vice Director of Faculty Hospital (2008-2011), Member of Faculty Executive Board (2011-2014), Coordinator of Phase I and VI in (2005-2008). He is still working in Cont. Medical Education, Evidence Based Medicine, Community Based Medicine Commissions. He mostly did academic studies based on Community Mental Health and Drug Addiction, Pharmacoepidemiology, Epidemiology, Clinical Research Design. He has taught lectures of bachelor, MSc and PhD in Medicine Faculty, Economics and Business Adm. Faculty, Health Sci. Inst., Social Sci. Inst., Applied Sci. Inst., Information Tech. Inst. He was visiting professor at METU, Yeditepe, Çukurova, Sanko University. He has owned 72 articles on Web of Science, 67 articles published on Nationals and managed 40 thesis. He has 16 books and section of books. He has worked as of manager/advisor for 6 Local and 18 International Projects. He worked as of advisor in Turkish Parliamentery, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Labour and Social Security, Ministry of Health, Institution of Social Security, European Monitoring Centre of Drug and Drug Addiction (EMCDDA), United Nations Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO). He was Director of Health Policy of SASAM Institution.

Türkiye’de Madde Kullanımı Prevalansı ve Risk Faktörleri

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Uyuşturucu kullanımı sıklığı, yaptığı hastalıklar, ölümler, işgücü kayıpları, sosyal kayıplar ve en önemlisi önlenemez olması nedeni ile bir halk sağlığı sorunudur. Bugün Dünya Uyuşturucu Raporu 2016 verilerine göre (WDR, 2016) dünyada 247 milyon kişi uyuşturucu kullanmaktadır, Avrupa’da ise bu sayı 88 milyondur ve her 4 erişkinden birisi, her 5 gençten birisi uyuşturucu kullanmaktadır (EDR, 2016). Ülkemizde 2011 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından Türkiye örnekleminde EMCDDA Model Anketinin Türkiye’ye uyarlanması ile yapılan araştırmaya göre (Türkiye Uyuşturucu Raporu, EGM-TUBİM, MN İlhan at all, 2011) toplumun %2,7’si en az bir kez uyuşturucu kullanmayı denemiştir. 2018 yılında yinelenen araştırma sonuçlarına göre bu sıklık %3,1’dir (EGM-TUBİM, 2018).

Bu rakam günümüz projeksiyonu ile ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon kişiye denk gelmektedir. Uyuşturucu kullanımındaki mevcut durum, ne önlem almayacak kadar az, ne de abartılacak kadar fazladır. Bununla birlikte uyuşturucu kullanım sıklığının daha fazla yaygınlaşmamasını sağlamak; arzın engellenmesi, talep azaltımı, bağımlıların tedavisi ve rehabilitasyonu için hem kullanım sıklığının bilinmesi hem de uyuşturucu için risk etmenlerinin belirlenmesi doğru bir stratejidir. Zira kanıta dayalı veriler olmadan bir sorunu tanımlamak, nedenlerini bulmak ve çözüm üretmek mümkün değildir.

Türkiye 2011 ve 2018 araştırmaları sonuçlarına göre uyuşturucu için risk grupları 15-24 yaş grubunda olanlar, erkekler, ilköğretim ve daha altında eğitim alanlar, gelir düzeyi asgari ücret (1500 TL – 300 USD) altında ve 2 katına kadar olanlar, işsizler ya da düzenli bir işi olmayanlar, daha önceden tütün, alkol ve hekim önerisi dışında uyuşturucu/sakinleştirici ilaç kullananlar olarak belirlenmiştir. Medeni durum (evli, bekar, dul) ve yerleşim yeri (kırsal/kent/il/ilçe/kasaba/köy) risk grubu olarak farklı değilken, büyükşehirlerde yaşamak daha riskli olarak gözükmektedir.

Ülkemizde uyuşturucuyu ilk deneme yaşı ortancası 19’dur. En çok kullanılan uyuşturucu madde esrardır.

Toplumun %15,5’i uyuşturucu bağımlısını “daha ziyade suçlu” görürken, %42,7’si “daha ziyade hasta”, %6,3’ü “ne suçlu ne hasta”, %30,5’i de “hem suçlu hem hasta” olarak görmektedir.

Prevalence and Risk Factors of Substance Abuse in Turkey

Prof. Mustafa Necmi İlhan

Scientific Board Member of Ministry of Interior General Directorate of Turkish National Police Counter Narcotics Dept. Turkish Monitoring Center of Drugs and Drug Addiction

It is important to recognize substance abuse is a preventable major public health concern with its prevalence and it is one of the leading cause of developing some health problems, deaths, labor and social losses. According to the results of World Drug Report 2016 (WDR, 2016) today 247 million people use substances worldwide. In Europe, this number is 88 million and one in every four adults also one in every five teenager uses substance (EDR, 2016). According to the results of research conducted by Turkish Ministry of Interior General Directorate of Security Department for Combating Narcotics Crime Monitoring Center for Substance and Substance Abuse in 2011 with adapting EMCDDA Survey to Turkey Sample (Turkey Substance Abuse Report, TNP-TUBİM, MN İlhan et al., 2011) it is found that at least 2.7% of the population once tried to use a substance. According to results of repeated research in 2018, this frequency is determined as 3.1% (TNP-TUBİM, 2018).

This rate corresponds to approximately 1.5 million people in our country with today's projection. The current situation of substance abuse in Turkey is not too small to ignore, nor is it overestimated. However, beyond reduction of demand, prevention from substance, using treatment modalities and rehabilitation approach; identifying the prevalence of substance abuse and determining risk factors are the right strategies to stop the increase of substance abuse prevalence. Because it is not possible to define the problem, find the reasons and produce solutions without evidence-based data.

According to the results of 2011 and 2018 surveys; males, individuals between 15 -24 years, graduates from primary school or high school and lower level education, individuals with under and double income level of the minimum wage (1500 TL - 300 USD), unemployed or those who did not have a regular jobs, and those who use alcohol, tobacco and sedative/addictive drugs without doctors recommendations were determined as risk groups for substance abuse in Turkey. Although living in metropolitan cities seems to be more risky; settlement area (rural / city / province / district / town / village) and marital status (married, single, widow) did not determined as different risk groups.

In our country, the median age of the first trial of substance is determined as 19 years and the most commonly used substance is cannabis. While 15.5% of the Turkish society found substance users as "Rather Guilty"; 42.7% found them "Rather Ill"; 6.3% found them "Neither Guilty Nor Ill" and 30.5% found them "Both Guilty And Ill"



Serap Annette Akgür
Türkiye

Serap Annette Akgür
Turkey

Biyografi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Tıbbi Farmakoloji uzmanlığını aldıktan sonra Adli Toksikoloji doktorası yaptı. 2007 yılında kurulan Ege Üniversitesinde Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü kurucu üyesidir. Madde kullanımı ve adli toksikoloji alanında çalışmalarına Bağımlılık Toksikolojisi Ana Bilim Dalında devam etmektedir. Bağımlılık Toksikolojisi Ana Bilim Dalı içinde, madde kullanımı ile ilgili tıbbi ve adli olgulara laboratuvar hizmeti, danışmanlık hizmeti ve eğitim vermektedir. Uluslararası Adli Toksikologlar Derneğinin (The International Association of Forensic Toxicologists, TIAFT) Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Uluslararası Alkol ve Madde Testi Forumunun (The International Forum of Drug and Alcohol Testing, IFDAT) legal komite üyesi olarak çalışmaktadır. İçişleri Bakanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde uyuşturucu ile mücadele kapsamında aktif görev yapmaktadır. Bu alanlarla ilgili olarak kurulmuş olan Adli ve Klinik Toksikoloji Derneğinin (AKTOD) kurucu üyesi ve başkanı olarak; madde kullanımı ile mücadele aşamasında çalışacak eğitilmiş kişilerin yetiştirilmesi, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Biography

Serap Annette Akgür graduated from the Faculty of Medicine of Ankara University in 1988, received her specialty degree in Medical Pharmacology, and received her PhD degree in Forensic Toxicology. She is a founding member of Ege University's Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science, established in 2007, and conducts research into substance abuse and forensic toxicology in the Department of Addiction Toxicology. In the Department of Addiction Toxicology, she provides laboratory services, consultancy services and training for medical and forensic cases involving substance abuse.

She is the Turkish representative of The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT), and serves on the legal committee of The International Forum of Drug and Alcohol Testing, (IFDAT). She actively takes part in the fight against drugs at the national level in relevant agencies, including the Turkish Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction under the Ministry of Interior and the General Directorate of Health Services under the Ministry of Health. As a founding member and President of the Society of Forensic and Clinical Toxicology, which works in this field, she continues her work on the training of qualified personnel to be employed in fighting substance abuse, and the development of national and international policies.

Madde Kullanımı ve Adli Toksikolojik Analizler

Serap Annette Akgür, Ege Üniversitesi
Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri
Enstitüsü

Dünyada madde kullanımı ve bağımlılığının genel olarak artması, ülkemizde de özellikle bu kapsamda kullanılan maddelerin; saptanmasına yönelik yapılan tıbbi, sosyal veya yasal işlemlerin bir bütün içinde sistematik bir yaklaşımla, uygun bir biçimde yapılmasıyla, adaletli ve sağlıklı bir hizmet sağlanabilir. Bağımlılık yapabilen maddelere kişilere ulaşımının, maruziyetinin azaltılması, kullananların saptanması, denetimi amacıyla yapılacak adli toksikolojik analizler adli bir kanıt olarak büyük önem arz etmektedir. Her yıl onlarca yeni sentetik tasarım bir maddelerin piyasa çıktığı günümüzde bu maddelerin kullanımı durumunda nasıl tespit edileceği ve bu alanda yapılan düzenlemeler üzerinde birçok alanın üzerinde dikkatle çalışılması gereken bir durumdur. Toksikolojinin kanun ve adalet için uygulanma alanı olarak tanımlanan *adli toksikoloji* içinde, adli amaçlı yapılan madde testleri önemli bir alt alandır.

Madde bağımlılığı ile mücadelede önemli bir yeri olan; bu maddeleri kullanan kişilerin tespiti ve izlemine yapmak amacı ile kullanılan madde testi uygulamaları, sağlık kuruluşlarında hastalara verilirken, ayrıca denetimli serbestlik kanunu kapsamında hükümlülerin, trafikteki sürücülerin, riskli iş sahalarında kişilerin; bağımlılık yapıcı maddelere ulaşımını ve kullandıklarını engellemek için kontrol/denetim amacıyla uygulanmaktadır.

Madde kullanımı, bağımlılığı ve satıcılığı ile ilgili her türlü durumda, **adli kanıt** olarak kullanılan madde testi hizmetinin yürütüldüğü bu laboratuvar sürecinde, klinik/tıbbi uygulamalar ile adli uygulamaların ayrı olarak yürütülmesi bir zorunluluktur. Adli olgularda konunun boyutları ve etkilediği alanlar göz önüne alındığında, olguya göre uygulanması gereken gözetim zinciri, analiz yapılacak biyolojik materyalin ve uygulanacak analitik yöntemin seçimi, eşik değerlerin belirlenmesi, uygulanması, sonucun yorumlanması ve raporlandırılması işlemleri yasal düzenlemeler kapsamında adli toksikoloji rehberleri kapsamında yapılmalıdır.

Substance Abuse and Forensic Toxicological Analyses

Serap Annette Akgür, Ege University's
Institute on Drug Abuse, Toxicology and
Pharmaceutical Science

As substance abuse and addiction rates increase worldwide, medical, social and legal efforts to detect these substances in Turkey should be coordinated, systematized and carried out properly to be able to provide fair and effective services. Forensic toxicological analyses that are carried out to limit access and exposure to addictive substances and to detect and supervise users play a very important role as forensic evidence. As tens of new synthetic designs are released to the market every year, detailed studies must be carried out in multiple fields regarding the detection of the use of these substances and their regulation. Forensic drug testing is an important sub-field of *forensic toxicology*, which in turn is defined as an applied toxicology field for purposes of law and justice.

Substance testing, which is used to detect and monitor users and plays an important role in the fight against substance abuse, is performed by health institutions on their patients, and used for control/supervision purposes to prevent people from accessing and using addictive substances, whether they are parolees, drivers or employees in risky workplaces.

Laboratories that offer substance testing services, to be used as *forensic evidence* in all sorts of cases involving abuse, addiction or sale of substances, must keep clinical/medical processes separate from forensic ones. In forensic cases, given the dimensions and implications of the issue, chain of custody, selection of biological materials to be analyzed and the analysis method to be used, setting and using threshold values, and interpreting and reporting results should follow forensic toxicology guides within the framework of relevant legislation.



**Doç. Dr. Bülent Şam
Türkiye**

**Doç. Dr. Bülent Şam
Turkey**

Biyografi

1965 Kars doğumluyum. 1989 yılında Trakya Üniv. Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1992 yılında Adli Tıp Kurumu'nda Adli Tıp İhtisasına başladım ve 1995 yılında uzman oldum. 21 yıl Morg İhtisas Dairesi ve 1 yıl Kimya İhtisas Dairesinde başkan ve uzman sıfatlarıyla çalıştıktan sonra 2014 yılında 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'na üye olarak atandım. 2006 yılında Doçent ünvanını kullanmaya hak kazandım. Çok sayıda yerli ve yabancı dergilerde çıkmış yazılarım "Adli Otopsi Atlası" isimli bir kitabım ve çok sayıda kitap bölüm yazarlığım bulunmaktadır. 2008 yılından bu yana "Madde Bağlantılı Ölümler ve Ölüm Oranları Ulusal Uzmanı" sıfatıyla Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndaki ölümler bölümünü yazıyor ve ülkemizi Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nde (EMCDDA) temsil ediyorum. Evliyim ve bir oğlumuz var.

Biography

-MD, Assoc. Prof. of Forensic Medicine (Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine)

-National Expert on Drug Related Deaths (TUBIM- National Focal Point)

2017 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Madde Bağlantılı Ölümler ve Trendler

Bülent Şam

Madde Bağlantılı Ölüm (MBÖ) verisi Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı tarafından, özel ölüm kayıtlarından (ATK otopsi kayıtları) toplanarak raporlanmaktadır.

MBÖ ler Doğrudan MBÖ (cinayet orijini hariç olmak üzere, illegal maddelerin alınmasından hemen sonra gerçekleşen ölümler veya alınmasını takiben gelişen koma durumu sonrası hastanede gerçekleşen ölümler) ve Dolaylı MBÖ (örneklerinde illegal madde saptanmış, ancak ölüm nedenleri madde intoksikasyonu olmayan olgular) olmak üzere iki ayrı kategoride derlenmektedir. 2017 yılında 941 Doğrudan MBÖ olayı meydana gelmiştir (%96,6’sı (n:909) erkek, %3,4’ü (n:32) kadın; yaş ortalamaları erkeklerde 32 (min:14-maks:78), kadınlarda 29,6 (min:17-maks:56), genel ortalamada ise 32). Doğrudan MBÖ ler 63 ilde gerçekleşmiş olup, sıklık sıralaması İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Samsun illeri olarak sürmektedir. Olguların %24,1’inde (n:227) afyon türevi en az bir madde (bazılarında diğer madde ya da maddelerle birlikte), olguların %75,9’unda (n:714) ise afyon türevleri içermeyen madde saptanmıştır.

2017 yılında Türkiye’de 893 Dolaylı MBÖ olgusu saptanmıştır (%95,2’si (n:850) erkek, %4,8’i (n:43) kadın; yaş ortalamaları erkeklerde 34,2 (min:10-maks:81), kadınlarda 33,5 (min:17-maks:87) ve genel ortalamada ise 34,1). Dolaylı MBÖ olgularının %10,6’sında (n:95) afyon türevi madde kullanımı, %89,4’ünde (n:798) yalnızca, afyon türevi olmayan madde kullanımı saptanmıştır. Dolaylı MBÖ olguları içinde orijini bilinen 760 olgunun %34,7’sinin kaza, %29,5’inin cinayet, %20,1’inin intihar ve %15,7’sinin doğal ölüm orijinli olduğu saptanmıştır. Ölümler 73 ilde gerçekleşmiş olup, sıklık sıralaması İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep, Adana ve Mersin illeri olarak sürmektedir.

2016 yılına kıyasla, Doğrudan MBÖ olgu sayısı %2,3, Dolaylı MBÖ olgu sayısı ise %22,7 oranında artış göstermiştir. Doğrudan MBÖ olgu sayısındaki artış hızı önceki yıllara göre önemli oranda azalmıştır; bunun nedeni emniyet güçlerinin operasyonları sonucunda ekstazi ve eroinin bulunabilirliğinin ve buna bağlı olarak ölüm sayılarının düşmüş olmasıdır (2017 yılında bir önceki yıla göre %48,92 artışla 170.175 şüpheli yakalanmıştır-2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu). Ancak hem Dolaylı hem de Tüm MBÖ olgu sayısındaki artış hızı hala yüksektir. Bu artışın asıl nedeni ise sentetik kannabinoid ölümlerindeki artıştır. Ancak esrar, metamfetamin ve kokain kullanımı saptanan olguların sayılarında da önemli oranda artış mevcuttur.

Drug Use-Related Mortality in Turkey in 2017 and the Trends

Bülent Şam

In 2017 compared to the previous year, a 2.3% increase was observed in the number of direct DRDs (n:941; men: %96,6, women: %3,4; mean age: 32 (17-78)) and a 22.7% increase was observed in the number of indirect DRDs (n:893; men:%95.2, women:4.8; mean age: 34.1 (10-87)).

The number of cities in which direct DRD cases was 63 and in which indirect DRDs was 73 in 2017 means geographically spreading in drug usage. Compared to the previous year, the cases of non opioid drug related deaths increased significantly. Most of the direct DRD cases are related to poly drug use.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

OTURUM SESSION 6
SALON HALL A

UYUŐTURUCU ALANINDA
ÇALIŐANLARIN EęİTİM VE
ÖęRETİMİ
EDUCATION AND TRAINING
OF WORKFORCE IN
CONTROL OF DRUG USE

Oturum Bařkanı Chair
Prof Dr. Hakan CoŐkunol



Dr. Asmaa Debbagh
Fas

Dr. Asmaa Debbagh
Morocco

Biyografi

Bağımlılık ve Meslek Hekimliği konusunda uzman bir doktordur. Aynı zamanda acil servis ve adli tıp hekimliğinde 20 yıldan uzun bir deneyime sahiptir. Bağımlıların sigarayı ve tüm uyuşturucu türlerinin tüketimini bırakmasında yardımcı olan akupunktur tedavisinde uzmandır. Fas Yeşilay Cemiyeti Başkanı, Ulusal Al-HIDN Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, ECOSOC ve Fas Ulusal Tıp Konseyi üyesidir. 2005 yılında Kazablanka, Fas'ta devlet okullarında dinleme merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar başlattı. Deneyimleri arasında 2016 yılında New York'ta düzenlenen BM Genel Kurul Özel Uyuşturucu Oturumu (UNGASS), 26. IFNGA Dünya Konferansı, 2015 yılında Malezya'da düzenlenen, uyuşturucu bağımlılığına dair 22. INFGO ASEAN STK'ları Semineri, 2017 yılında Abu-Dabi, Birleşik Arap Emirliklerinde düzenlenen Uluslararası Bağımlılık Tedavileri Cemiyetinin 19. Yıllık Konferansı ve ayrıca bağımlılığa ilişkin ulusal kongreler gibi 30'un üzerinde bölgesel ve uluslararası bağımlılık ve kadın hakları konferansları bulunmaktadır.

Biography

Dr. Asmaa DEBBAGH is a doctor specialized in Addiction and Occupational medicine. She is also an emergency and forensic doctor with over 20 years of experience. In terms of addiction, Dr. Asmaa is specialized in Acupuncture to help patients stop smoking and consuming any type of drugs. Dr. Asmaa is the President of the Moroccan Green Crescent, a board member of the National Association AL HIDN- ECOSOC member, and a member of the Moroccan National Medical Council. She initiated in 2005 the establishments of listening centers in Government schools in Casablanca, Morocco. Her experience includes also the participation in over thirty regional and international conferences about addiction and women rights, such as the UNGAS conference in New York -2016, the 26th IFNGO World Conference, the 22nd INFGO ASEAN NGOs Workshop on Drugs addiction in Malaysia-2015, the 19th Annual Conference of the International Society of Addiction Medicine in Abu Dhabi, the United Arab Emirates-2017, as well as regular national congress debates on Addiction.

Devlet Okullarında Dinleme Merkezleri Uygulaması: Etkin Bağımlılık İşgücünün Eğitimi

Dr. Asmaa Debbagh, Fas Yeşilay

Gençlerin uyuşturucu ile tanıştığı en yaygın yerlerden bir tanesi okuldur. Bölgesel açıdan bakıldığında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ve Fas'ta, devlet okulları zayıf bir konumdadır. Bu okullar, olanakların düşük seviyede olduğu ve çocukların desteklenmesine yönelik girişimlerin genellikle nadir olduğu yerlerdir.

Bu sorunun çözümlenmesine yönelik yenilikçi bir çözüm olarak, Dinleme Merkezlerinin uygulanması gençlerle iletişimin kolaylaştırılması açısından anahtar niteliğindedir. Bu durum, ailelerin maddi güçlük içerisinde olduğu düşük gelirli bölgelerde bulunan devlet okulları açısından özellikle önem arz etmektedir. Farklı roller üstlenebilen, çeşitli durumları yönetebilen ve öğrenciler ve aileleri ile etkili bir şekilde iletişim kurabilen ve bağımlı gençlerle meşgul olabilecek eğitilmiş bir iş gücüne sahip olmak açısından bu dinleme merkezlerinin inşa edilmesi gerekmektedir.

Bu iş gücünün böylesine karmaşık bir göreve hazırlanması için, çeşitli eğitimler uygulanmıştır: kişisel koçluk, grup halinde koçluk, sosyal becerilerin geliştirilmesi, etkili dinleme, gençlerle iletişim, ekip çalışması eğitimi, uyuşturucu kullanımı ve kontrol araçlarına ilişkin temel bilgiler...

Bu sunum, 2001 yılında aileler, kadınlar, çocuklar ve gençlerin desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşu olan AL HIDN Fas Ulusal Derneği deneyimine dayalıdır. AL HIDN, 2007 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde (ECOSOC) danışman olarak faaliyet göstermiştir, Arap Aile Örgütü üyesi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Suç ve Uyuşturucu Kontrol Ağı (UNODC) üyesi ve Ulusal Faslı Kadınlar Birliği (UNIFM) üyesidir. Bu dernek, Fas Eğitim Bakanlığı ile 2006 yılında devlet okullarında bu dinleme merkezlerinin açılması amacıyla bir sözleşme imzalamıştır. Aynı zamanda, 2008 yılında "Benim öğrencim, benim ülkemin geleceği" adı altında özel bir farkındalık programı başlatılarak birçok okul ve genç birey ile ilgili olarak uyuşturucu kontrol girişimlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu sunumun amacı, AL HIDN derneğindeki deneyimize dayalı olarak, uyuşturucu kontrol girişimlerinin etkili bir şekilde uygulanması amacıyla bir işgücü hazırlanması için verilen farklı türlerdeki eğitimler ve uygulanan beceri geliştirme koçluğu çalışmalarının sunulmasıdır. Daha iyi bir gösterim amacıyla, sunumu canlandırmak ve dinleyiciler ile etkileşim kurmak için oturum esnasında bazı kısa videolar da gösterilecektir.

Implementing Listening Centers in Public Schools: Addiction Education & Training of an Efficient Workforce

Dr. Asmaa Debbagh, Moroccan Green Crescent

One of the most common locations where teenagers get to discover drugs is the school. From a regional perspective, in MENA countries, and namely in Morocco for instance, public schools where education is free are the ones to be in a vulnerable position. A place where means are very low and efforts are usually rare to support the kids and oversee their progress or even to listen to their problems.

As an innovative solution to overcome this social phenomenon, implementing Listening Centers inside these public schools is a key to facilitate communication with the youth. Especially in the government schools that are located in the marginalized areas where families are known to be in a very difficult financial situation. Building these listening centers require to have a trained workforce who is able to handle different kinds of roles, manage various situations, communicate effectively with the students and their families, and deal with the addicted teens.

In order to prepare this workforce for such a complex role, various types of trainings are put in place: personal coaching, group coaching, developing social skills, training on the effective listening, communication with youth, team working, solid knowledge of drug use and control means... This presentation is based on the experience of the Moroccan National Association AL HIDN who is a non-profit organization established in 2001 for the support of the family, women, children and youth. AL HIDN has been a consultative body of the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations since 2007, member of the Arab Family Organization, member of the United Nations International Crime and Drug Control Network (UNODC), and a member of the National Union of Moroccan Women (UNIFM). This association signed an agreement with the Moroccan Ministry of Education to implement these listening centers in the government schools in 2006. At the same time, a special awareness program started in 2008 under the name of “My student, the future of my country” aiming to expend the drug control initiatives to a larger number of schools and teens.

This presentation aims to present the different kinds of trainings and skills development coaching to prepare a workforce able to efficiently execute the drug control initiatives, based on our experience within AL HIDN association. For a better illustration, some short videos will also be presented during the session to liven up the presentation and interact with the audience.



Prof. Dr. Artuner Deveci
Türkiye

Prof. Artuner Deveci
Turkey

Biyografi

1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından uzmanlığını aldı. Aynı bölümde uzman olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Psikiyatri Doçenti, 2013 yılında Profesör unvanlarını aldı. Bağımlılık Psikiyatrisi ve Psikiyatrik Epidemiyoloji başlıca çalışma alanlarıdır. Ulusal ve uluslararası ve dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı sıra bildiri ve kitap bölümlerinden oluşan 100'den fazla eseri bulunmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında öğretim üyeliğinin yanı sıra aynı üniversitede 2018 yılı başında kurulan Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır.

Biography

Prof. Deveci graduated from the Faculty of Medicine of Ege University in 1991. He received his specialty degree in 2001, from the Department of Psychiatry at Manisa Celal Bayar University's Faculty of Medicine. He started working as a specialist in the same department. He received the title of Associate Professor of Psychiatry in 2008, and the title of Professor in 2013 respectively. His main fields of study are the psychiatry of addiction and psychiatric epidemiology. He has published and delivered over 100 articles, presentations, and book chapters in national and international venues. He is currently a faculty member in the Department of Psychiatry at Manisa Celal Bayar University's Faculty of Medicine, and also serves as the Director of Research and Implementation Center for Addiction Studies at Celal Bayar University, founded in early 2018.

Üniversitelerde Gerekliklik: Bağımlılık Merkezi

Prof. Dr. Artuner Devenci, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dalı

Madde kullanımı ve bağımlılığı ile başta internet, teknoloji ve kumar bağımlılıkları olmak üzere birçok davranışsal bağımlılık önemli bir halk sağlığı sorunudur. Madde kullanımı, ölümlerin yanı sıra, yeti yitimlerine, bireyin ve toplumun refah düzeyinin düşmesine; madde ile ilintili adli olayların, tıbbi hastalıkların artmasına yol açmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2010 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre; gelişmekte olan ülkelerde amfetamin tipi uyarıcılar ve reçeteli ilaçlar başta olmak üzere uyuşturucu madde kullanımı artmaktadır. 2015 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre ise; 2013'de 15-64 yaş grubundaki her 20 kişiden birinin madde kullandığı, yaklaşık 190 bin kişinin madde kullanımına bağlı nedenlerden öldüğü tahmin edilmektedir.

Türkiye'de madde bağımlılığını önleyici hizmetler yeterli değildir, madde bağımlılığı tedavisinde özelleşmiş kamu ve özel sağlık kuruluşu ile bu alanda çalışan personel sayısı son derece azdır ve özellikle de en önemli konu tıbbi tedavi sonrası gerekli olan tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliğidir. Madde bağımlılığı ile mücadele için kurumlar arası işbirliği şarttır. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) işbirliği geliştirilmelidir. Ayrıca, madde bağımlılığı ile mücadelede süreklilik de çok önemlidir, bu açıdan bu alana yönelik oluşturulan kurumların desteklenmesinin devamı gerekmektedir.

Madde kullanımı ve bağımlılığı son yıllarda düşük yaşlarda da gözlenmeye başladığından özellikle müdahalenin bilimsel boyutunun olması gerektiği düşünülmelidir. Bağımlılık ile mücadelede, “eğitim”, “uygulama” ve “araştırma” boyutlarının ele alınması, bu konulardaki gereksinimler, sorunlar ve çözümler üzerinde durulması önemlidir. Bu konu doğrultusunda, üniversitenin topluma hizmet, eğitim ve araştırma işlevi olduğundan özellikle bağımlılık alanında da sorumluluğu oldukça fazladır, özellikle bilimsel olarak katkı sağlama görevi önemlidir. Üniversitelerde psikiyatri ve halk sağlığı bölümleri başta olmak üzere birçok tıp branşı ile birlikte psikoloji ve sosyal hizmet bölümlerinin de katkısı çok önemlidir. Bu amaçla değişik disiplinlerden oluşan bir kurum bütünlüğünün oluşturulmasına yarayacak bir merkezin varlığı üniversiteler ve dolayısıyla ülkeler açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.

A Necessity in Universities: Addiction Education and Training Centres

Prof. Dr. Artuner Deveci, Department of
Psychiatry, Manisa Celal Bayar University's
Faculty of Medicine

Substance abuse and addiction, together with many types of behavioral addiction, particularly to internet, technology and gambling, constitute an important public health problem. Consequences of substance abuse include deaths, disabilities, deterioration in social and individual well-being, and increase in the number of substance-related criminal and medical incidents. According to the United Nation's 2010 World Drug Report, abuse of drugs in developing countries is on the increase, especially of amphetamine-type stimulants and prescription drugs. The 2015 World Drug Report, on the other hand, estimates that one in every 20 people in the age group 15-64 abused a substance in 2013, and 190 thousand people from substance abuse related causes.

In Turkey, there is a lack of substance abuse prevention services, there are very few public or private health institutions and personnel specializing in this field, and most crucially, post-treatment medical and social rehabilitation services are insufficient. Inter-agency cooperation is a must in the fight against substance addiction. Cooperation between Ministry of National Education, Ministry of Family and Social Policies, Ministry of Health, Ministry of Interior, universities, and non-governmental organizations (NGOs) must be improved. In addition, as sustainability is crucial in the fight against substance addiction, there needs to be continued support for institutions created in this field.

Substance abuse and addiction started to be observed among the very young in recent years, indicating that intervention needs to have a scientific dimension. It is important to take into account "training", "implementation" and "research" dimensions in the fight against addiction, and focus on needs, problems and solutions in these areas. Thus, given that universities are expected to perform service, education and research functions for society, they have great responsibility in the field of addiction as well, particularly in terms of making a scientific contribution. Psychology and social service departments in universities, along with departments of psychiatry, public health, and many other medical fields, have important contributions to make. Thus, creation of a center that would provide institutional unity to inter-disciplinary cooperation efforts would be an important contribution both for universities and countries.



**Dr. Munawar Fayyaz Sunny
Pakistan**

**Dr. Munawar Fayyaz Sunny
Pakistan**

Biyografi

1968'de Pakistan'da küçük bir köy olan Sargodha'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Sargodha Devlet Kolejinde ve uzmanlığını Sri Lanka'da tamamlamıştır. Dr. Munawar Fayyaz Sunny sürekli olarak diğer sağlık sorunlarının yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddelere bağımlı olan hastalarla karşılaşmıştır. Bu hastalar onun özel ve sonuç olarak da uzmanlaştığı araştırmalarına konu olmuştur. Dr. Sunny kendisini sadece uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ve rehabilitasyonuna adamaya karar vermiş, başlangıçta Mart 1992 tarihinde Faisalabad'da beş yataklı bir yatılı hasta tesisi kurmuştur. Bu arada, 1995 yılında 35 yataklı Islamabad Merkezi kurulmuştur. Bu merkez daha sonra 50 yataklı bir tesise dönüştürülmüştür ve halen tam kapasite ile işletilmektedir. Sunny Trust Yöntemleri, olumlu etkileşimin vurgulandığı yüksek düzeyde yapılandırılmış bir aile ortamı olan terapi topluluğu (TC) konseptine dayalıdır. Sunny Trust personeli tıp, psikoloji, sosyal bilimler, rehberlik ve değerlendirme alanındaki profesyonellerden meydana gelmektedir. Dr. Sunny ayrıca Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu (WFAD) yönetim kurulu üyesidir ve uluslararası konferanslar ve seminerlerde konuşmacı olarak davet edilen öncü kişilerden biridir. Yakın zamanda kuruluşu ve ülkesini Rusya Parlamentosunda temsil etmiştir.

Biography

Dr. Munawar Fayyaz Sunny, Chairman Sunny Trust born in a small village of Sargodha, Pakistan on April 10, 1968. Trust, Dr. Munawar Fayyaz Sunny routinely encountered patients addicted to different drugs besides other health problems. These patients became the subject of his particular, and eventually, specialized investigative interest. Each patient represented a distinct case study even when belonging to the same category of drug abuse. Meanwhile, a 35 bed Islamabad Centre was established in 1995. It later expanded to 50 beds facility and remains operative to full capacity. Located in Islamabad suburb at Bhara Kahu, along the main Murree Road, Sunny Trust is the oldest and largest drug free, self-help programme in Pakistan. ST acts on behalf of those who seek help with life's problems compounded by substance abuse. Sunny Trust Methodology is based on therapeutic community (TC) concept a highly structured family environment where positive peer interaction is emphasized. The staff of Sunny Trust consists of team of professionals in the field of medicine, psychology, social work, counseling and assessment. Beside Dr. Sunny is board member of World Federation against Drugs (WFAD) and a prominent resource person at international conferences and seminars. Most recently he represented his organization and country at Russian Parliament.

Bağımlılık Alanında Çalışacak Profesyonellerin Eğitimi

Dr. Munawar Fayyaz Sunny

Pakistan, komşusu Afganistan'da afyon çiçeği ve kenevir yetiştirilmesinden dolayı dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarından bir tanesidir. UNODC (2013) Afganistan'da üretilen uyuşturucuların yaklaşık yüzde 40'ının Pakistan üzerinden taşındığını tahmin etmektedir. Bu, sadece ihracat için değil yerel kullanım için de ciddi düzeyde bir afyon arzı meydana getirmektedir. 200 milyon civarında bir nüfusu olan Pakistan, dünyanın en kalabalık altıncı ülkesidir. UNODC tarafından düzenlenen rapora (2013) göre, Pakistan'da 6,7 milyon uyuşturucu kullanıcısı vardır ve bunların 4,25 milyonunun uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülmektedir. Uyuşturucu bağımlısı olanlar için, yüksek düzeyde bir tedavi ve bakım müdahalesine ihtiyaç vardır.

Pakistan'da yıllık tedavi kapasitesi 300.000 civarında olan 96 Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır ve bu tedavi merkezlerinin tamamı sadece erkeklere yöneliktir. WHO (2009) raporuna göre, Pakistan'da 342 psikiyatri ve 478 psikolog bulunmaktadır. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi ve rehabilitasyon konusunda uzman eksikliği bulunmaktadır. Colombo planı ve UNODC, INL ile iş birliği içinde, bağımlılık profesyonellerine eğitim vermek ve Pakistan'da kapasite inşa etmek için girişimlerde bulunmuştur. Bu sunum, Pakistan'da iş gücüne yönelik eğitim ve öğretime odaklanacaktır.

Capacity Building of Addiction Professionals

Dr. Munawar Fayyaz Sunny

Pakistan is one of the world's largest drug trafficking corridors due to the cultivation of opium poppy and cannabis in neighboring Afghanistan. UNODC (2013) estimates around 40 percent of the drugs produced in Afghanistan are routed through Pakistan. It generates a considerable opiate supply not only for export but also for domestic use. With around 200 million people, Pakistan is the sixth most populous country in the world. According to report by UNODC (2013), there are 6.7 million drug users in Pakistan; 4.25 million are considered to be drug dependent. For those who are drugs dependent there is an overwhelming need for treatment and care interventions. Whereas in Pakistan, there are around 96 Drug Treatment & Rehabilitation Centers in which the annual treatment capacity is around 30,000 and all of these treatment centers are male oriented only. According to WHO (2009) report, in Pakistan there are 342 psychiatrist and 478 psychologists. There is dearth of expertise in the field of drug addiction treatment and rehabilitation. Colombo plan and UNODC in collaboration with INL has taken initiatives to provide training to addiction professionals and build their capacity in Pakistan. This presentation will further focus on education and training of work force in Pakistan.



Prof. Dr. Hakan Coşkunol
Türkiye

Prof. Dr. Hakan Coşkunol
Turkey

Biyografi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini aynı fakülte'deki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamladı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Merkezinde araştırma ve lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Madde Bağımlılığı alanında Bakanlık düzeyinde bir çok Bilim Komisyonunda görev yapmaktadır. Türkiye'de madde kullanımının önlenmesi ve tedavisi konusunda bir çok uluslararası kurumla işbirliği içindedir. 2008 yılında Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünü kurdu ve Kurucu Müdür olarak görev yaptı. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi kurucusudur. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bağımlılık danışmanlığının mesleki tanımının geliştirilmesi, bağımlılıkta çok disiplinliliğin oluşturulması, yaygınlaştırılması, bağımlılık alanında moleküler çalışmalar temel ilgi alanlarıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 150'nin üzerinde makalesi ile yayımlanmış 6 kitabı bulunmaktadır.

Biography

Prof. Coşkunol graduated from the Faculty of Medicine of Ege University, and received his specialty degree in medicine from the Department of Mental Health and Diseases at Ege University's Faculty of Medicine. He is the author of over 150 articles and papers published in national and international journals and presented in scientific conferences, and 6 books.

He was the Founding Manager of Ege University's Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science, established in 2008. He currently conducts research and teaches graduate students at Ege University's Center for Drug Abuse. He serves on many Scientific Committees on drug abuse at the ministerial level. He cooperates with several international organizations to prevent and treat substance abuse in Turkey. He is the founder of Ege University's Center for Child and Adolescent Substance Abuse. His main fields of interest are the development of the job description of addiction counselors, establishing and spreading multidisciplinary in addiction, and molecular basis of addiction.

He currently serves at Ege University's Research and Implementation Center for Drug and Substance Abuse.

Bağımlılık Danışmanlığı

Prof. Dr. Hakan Coşkunol, Ege Üniversitesi
Madde Bağımlılığı Merkezi

Tüm dünyada madde kullanım bozuklukları ve eşlik eden bireysel ve toplumsal sorunları giderek yaygınlaşmaktadır. Son 20 yıl içinde madde kullanım bozukluklarında belirgin bir paradigma değişikliği oluşmuştur. Tedavi, kişisel deneyimlerden kaynaklanan geri kazanımın temelinde ve akran desteği modelinden, halk sağlığına, bilimsel kanıttan elde edilen iyileşme yönetimi yaklaşımına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, mesleki standartların geliştirilmesine, sertifikanın yaygınlaştırılmasına ve mesleki lisansın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bağımlılık danışmanlığı alanının profesyonelleştirilmesinin bir sonucu olarak alkol ve madde danışmanlarında uygulama yöntemleri, eğitim gereksinimleri ve mesleki gelişim de değişmiştir.

Bağımlılık danışmanlığı için standartlaştırılmış bir eğitim gereksinimine ihtiyaç duyulması, bağımlılık bozukluklarının toplumsal etkileri, eşlik eden rahatsızlıkların neden olduğu tedavi komplikasyonları ve bağımlılık danışmanları için standartlaştırılmış hazırlık standartlarının eksikliği ışığında belirgindir. Danışmanlık alanında böyle bir ihtiyacın gerekliliği halen sürmektedir. Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu 2017 yılı içinde Madde Bağımlılığı Danışmanı, Seviye 6 düzeyinde Türkiye Yeşilay Cemiyetinin hazırladığı Ulusal Meslek Standardını doğrulayıp, onaylamıştır. İlgili standart Resmi Gazetede 10.03.2017 tarih ve 30003 sayı ile yayımlanmıştır.

Bağımlılık danışmanlığı alanının profesyonelleşmesine rağmen, devlet personel gereksinimlerinde ve alkol ve uyuşturucu danışmanı olarak sertifika/lisans verme standartlarında büyük farklılıklar vardır. Bu tutarsızlık, alkol ve uyuşturucu danışmanlarının hazırlık durumuyla ilgili endişelere katkıda bulunmuştur. Bu tartışmada dikkate alınması gereken bir diğer kritik faktör, alkol ve uyuşturucu danışmanlarının mesleki kimlik geliştirme ve mesleki gelişim ihtiyaçlarıdır.

Mesleki kimlik gelişimi, kişinin kişisel özelliklerini danışmanlık değerleriyle bütünleştirmeye çabaladığı bir süreçtir. Bağımlılık danışmanlarının mesleki kimlikleri nispeten yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Bu nedenle, bu alandaki bir sonraki adım, sertifikalı bağımlılık profesyonellerinin mesleki kimlik gelişimiyle ilgili verileri toplamak ve analiz etmektir. Bu sunumda bağımlılık danışmanlığı mesleğinin ulusal yeterlilik çalışmaları ele alınacaktır.

Training of Addiction Counsellors

Prof. Dr. Hakan Coşkunol, Ege University's
Center for Drug Abuse

Substance abuse disorders and accompanying individual and social problems are on the increase all over the world. There has been a marked paradigm shift in the last two decades regarding substance abuse disorders. Treatment has shifted away from recovery based on personal experiences and peer support to public health and a recovery management approach supported by scientific evidence. This transformation has contributed to the development of professional standards, widespread use of certification and the emergence of professional licenses. As a result of the professionalization of the field of addiction counseling, practice methods, training needs and professional development of alcohol and substance abuse counselors have also changed.

Given the social effects of addiction disorders, treatment complications caused by accompanying disorders, and the lack of preparation standards for addiction counselors, there is a clear need for a standardized addiction counseling training. This need remains unmet in the field of counseling. In 2017, the Professional Competency Board of Turkey confirmed and approved the National Professional Standard prepared by the Green Crescent as the national proficiency standard for Substance Abuse Counselors (Level 6). This standard was published in the Official Gazette no. 30003 on March 10, 2017.

Despite the professionalization of the field of addiction counseling, there are great discrepancies between the standards for public employees and certification/licensing standards for alcohol and substance abuse counselors. This inconsistency contributes to the concerns about the preparedness of alcohol and substance abuse counselors. Another critical factor that needs to be taken into account in this debate is alcohol and substance abuse counselors' need for professional development and developing a professional identity. Development of a professional identity is a process whereby the individual tries to integrate their personal characteristics with the values of counseling. The professional identity of addiction counselors is a relatively new and developing field. Therefore, the next step in this field is to collect and analyze data on the development of a professional identity among certified addiction professionals. This presentation will focus on national proficiency qualification for the profession of addiction counseling.



Ömer Miraç Yaman
Türkiye

Ömer Miraç Yaman
Turkey

Biyografi

1999 yılında Yunus Emre Süper Lisesinden mezun oldu. 2003 yılında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden, yüksek lisans eğitimini 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde aldı. Doktora eğitimini 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. 2009 - 2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılından beri İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. 2010 yılında “Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 1923-2010”, 2013 yılında “Apaçi Gençlik: Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri İstanbul’da ‘Apaçi’ Alt kültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma”, 2015 yılında “Türkiye Kimyasal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası (1923-2014)” ve “Türkiye Davranışsal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası (1923-2014)” adlı çalışmaları yayınlandı. Gençlik, madde bağımlılığı, göç, kentleşme, aile, altkültür, sosyal hizmet uygulamaları konularında makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.

Biography

Ömer Miraç Yaman was born in Istanbul. He graduated from Yunus Emre Foreign Language High School in 1999. He received his undergraduate degree in 2003 from the Department of Sociology at Istanbul Universitys Faculty of Letters, and his masters degree in 2007 from the Department of Sociology at Selçuk Universitys Faculty of Letters. He was accepted to the PhD program in Sociology at Sakarya Universitys Faculty of Letters in 2008, and received his PhD degree in 2012. Yaman served as a faculty member in the Department of Social Work at Yalova University from 2009 to 2014, and currently serves as a faculty member in the Department of Social Work at Istanbul University. Yaman published Bibliography of Youth Studies in Turkey 1923-2010 in 2010, Apache Youth: Social Behaviors and Attitudes of Young People - A Qualitative Study of the Apache Subculture Groups in Istanbul in 2013, and Bibliography of Chemical Addiction Studies in Turkey (1923-2014) and Bibliography of Behavioral Addiction Studies in Turkey (1923-2014) in 2015. Yaman is the author of various articles and books on youth, substance abuse, migration, urbanization, family, subcultures, and social work applications. Yaman speaks English in addition to his native Turkish, and is married with 4 children.

Madde Bağımlısı Gençler İçin Ebeveyn Tutumları

Ömer Miraç Yaman, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Türkiye toplumu her geçen gün şiddeti artan bir sorun olan madde bağımlılığı ile yoğun bir biçimde uğraşmak durumunda kalmıştır. Özellikle 15-25 yaş arası genç nesil arasında yaygınlığı giderek artan madde bağımlılığı sorununa dair çözüm üretecek proje ve yaklaşımlara da duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda gençler neden madde kullanımına yöneliyor sorusuna odaklanmak, gençlerin özellikle birincil ilişkilerini geliştirdikleri ve bilişsel-davranışsal tutumlarını edindikleri aile ortamlarının daha detaylı bir şekilde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışma en temelde genç uyuşturucu madde bağımlılarına ve aile ilişkilerine odaklanmak suretiyle, İstanbul'da 2010-2018 yılları arasında madde bağımlısı gençlerle yapılmış görüşmelerin nitel bir araştırmayla değerlendirilmesine dayanmaktadır. “Gençlerin madde bağımlılığına yönelmelerinde aile ilişkilerinin ne düzeyde belirleyici olduğu”, “ailelerinin bağımlılık sürecinin gelişmesinden sonra çocuklarına karşı ne tür bir yaklaşımı benimsedikleri”, “en temelde hangi aşamalardan geçerek bağımlı ve aile ilişkisinin şekillendiği” ve “bağımlı gençlerin aileleri ile ilişkilerinde nasıl bir iyileşme öngörülebileceği” soruları çalışmanın cevabını aradığı temalara karşılık gelmektedir.

Parental Attitudes Towards Drug Use

Ömer Miraç Yaman, Department of Social Work at Istanbul University

The Turkish society has had to grapple with the increasingly severe problem of substance abuse, which worsens by the day. The need for projects and approaches that can develop solutions to the problem of substance abuse, which is spreading particularly rapidly among young people aged 15 to 25, is also increasing. In this context, focusing on the question of why young people choose to abuse substances requires studying their family environments in more detail, where young people develop their primary relationships and acquire cognitive and behavioral attitudes.

This study focuses on young substance abusers and their family relationships, based on a qualitative assessment of meetings held with young substance abusers in Istanbul between 2010 and 2018. The study seeks answers to the following questions: How significant is the role played by family relationships in leading young people to substance abuse? What is the attitude adopted by families toward their children after addiction develops? What are the stages that the relationship between an addict and their family goes through? What sort of an improvement can be expected in young substance abusers' relations with their families?





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

OTURUM SESSION 6 SALON HALL B

FARKLI TOPLUM KESİMLERİNDE UYUŐTURUCU KULLANIMI DRUG USE AND CONTROL INITIATIVES IN SECTIONS OF SOCIETY

**Oturum Başkanı Chair
Prof. Dr. Faruk AŐıcioęlu**



Doç. Dr. Rabia Bilici
Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Rabia Bilici
Turkey

Biyografi

1976 yılında Elazığ'da doğdu. 1993'de Elazığ Anadolu Lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 2002-2007 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Erzurum Palandöken Devlet Hastanesinde zorunlu hizmetini yaptıktan sonra Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) kliniği sorumlu hekimi olarak 3 yıl çalıştı. 2012 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde AMATEM kliniğinin kurulmasında görev aldı. Aynı yıl başasistan olarak atandı. 2015 yılında doçent unvanını aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ve Yeşilay Bilim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Ulusal bir dergide editörlük yaptı. 2017 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Yöneticisi olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi kadrosuna katıldı. Üniversite bünyesinde aynı yıl kurulan Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. İlgi alanı alkol ve madde bağımlılığıdır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Biography

Rabia Bilici was born in 1976 Elazığ, Turkey. She graduated from İstanbul University, İstanbul Medical Faculty in 1999. She completed her psychiatric residency at Bakırköy Training and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Diseases between 2002-2007.

After completing her compulsory public service in Erzurum Palandöken Public Hospital, she worked in Elazığ Hospital for Mental Health and Diseases as the head of Alcohol and Drug Addiction Research, Treatment and Education Center (AMATEM) for 3 years. In 2012, she took charge in the establishment of the AMATEM in İstanbul Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Diseases. The same year she was named as assistant professor at the same clinic. In 2015, she became associate professor of psychiatry. She worked in many projects of World Health Organization (WHO) and the Scientific and Technology Research Council of Turkey (TUBITAK). She is member of Psychiatric Association of Turkey, Sexual Education Treatment and Research Association and Green Crescent Science Board. She worked as editor of a *The Turkish Journal on Addictions*. She has interests is Alcohol and Substance Use Disorders. She is married and has 2 children. She has been working as chief physician at The University of Health Sciences, Erenköy Training And Research Hospital for Psychiatry and Neurological Diseases since 2017. Also In 2017 she joined the staff of the University of Health Sciences and was appointed as Director of the Research and Practice Center for Fight against Addiction.

Bağımlı Kadınları Anlamak Üzerine Araştırma Projesi

Doç. Dr. Rabia Bilici, Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Alkol/madde kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erkekler arasında daha yaygın olduğu ancak kadınlar arasında da arttığı dikkat çekmektedir. Kadınlar arasındaki bu artışa rağmen, bağımlılık tedavisi için başvurular arasında kadınların, erkeklerden belirgin derecede daha az olduğu görülmektedir. Kadınlar bağımlılıkla ilişkili tıbbi ve psikososyal sorunlara erkeklerden daha hızlı ve daha şiddetli olarak maruz kalmaktadır. Sosyal çevre tarafından damgalanma, tedavi imkanlarının yetersizliği, erkek bağımlıların yoğun olduğu tedavi ünitelerinde yaşanacak sıkıntılar, eşlik eden diğer ruhsal hastalıkların veya travmatik yaşantıların varlığı, ekonomik güçlükler, barınma problemleri gibi durumlar bağımlı kadınin tedaviye başvurmasında bariyerler oluşturmaktadır. Özellikle gebe bağımlıların, bebeğini kaybetme ya da hakkında dava açılacağı korkusu ve gebelere özgü bağımlılık servislerinin olmayışı gibi nedenlerle tedavi kurumlarına başvurularının az olduğu bilinmektedir. Bu durumlar, annelerin ve anne adayları olan kadın bağımlıların tedavi arayışını engellemekte, ihtiyaçlarının karşılanamamasına neden olmaktadır. Bağımlı kadınlar için ayrı tedavi ve koruma yaklaşımlarının oluşturulması, özellikle gebelik öncesi ve sırasında, alkol ve madde kullanıcılarına yönelik özel programlar geliştirilmesi önemlidir.

A Study on Understanding Women with Addiction

Assoc. Prof. Dr. Rabia Bilici, Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatry and Neurological Diseases

It is noteworthy that alcohol / substance use is more prevalent among men but also increases among women in our country as in all over the world. Despite this increase among women, it is seen that among the applicants for addiction treatment, women are significantly less than men. Women are exposed to medical and psychosocial problems related to addiction more rapidly and more severely than men. Stigmatization by the social environment, lack of treatment facilities, problems in treatment units with intensive male addicts, presence of other psychiatric disorders or traumatic experiences, economic difficulties, and housing problems create barriers for the dependent woman to apply for treatment. It is known that especially for pregnant women fear of being separated or losing their baby and of prosecution as well as lack of specialized treatment are some of the reasons that prevent this particular population from seeking treatment. These conditions prevent mothers and women who are expectant mothers to seek treatment and cause their needs not to be met. For this reason, it is important to develop separate treatment and prevention approaches for dependent women, especially before and during pregnancy, and to develop specific programs for alcohol and substance users.



Prof. Maria Zarza
İspanya

Prof. Maria Zarza
Spain

Biyografi

Doktora derecesini Universidad Autonoma de Madrid'de Klinik Psikoloji alanında aldı (2001). Doktora öncesi deneyimlerini Rutgers Üniversitesi EE. UU'da ve aile içi şiddet ve cinsel taciz kurbanlarını destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan Womanspace'de kazandı. Doktora tezi, IPV'nin tedavisi, önlenmesi ve madde kullanımı, buna eşlik eden davranış bozuklukları, travma ve aile içi şiddet risk faktörlerine ilişkin araştırma üzerinedir. Klinik hizmetler, gelişim/program değerlendirmesi, organizasyonel gelişim, eğitim, EE.UU.'da ve İspanya'da azınlıklar ve kadınların sağlığının iyileştirilmesine yönelik önlemler ve müdahale hizmetleri konusunda deneyim sahibidir. Kadınların sağlık sorunları, IPV, madde kullanımı, HIV/AIDS/STD ve akıl sağlığı ile ilgili projelerde doktor olarak bilgi ve deneyim edindi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), SAMHSA ve ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen projelerde görev aldı. Kadınlara yönelik hizmetleri ve azınlıklara ilişkin araştırmaları ile ödüller aldı. NIDA tarafından finanse edilen Uyuşturucu Kullanımı Ulusal İspanyol Bilim Ağında araştırmacı üyedir. Birçok bilimsel dergide hakem olarak görev almaktadır. UNODC Treatnet projesini başlatan ekibin bir parçası olarak Los Angeles'ta bulunan California Üniversitesinde çalıştı. Halen Bionexum Sağlık Merkezinde Klinik Direktör olarak çalışmaktadır. Berklee College of Music ve Virginia Üniversitesinde öğretim görevlisidir. BM, Organización Panamericana de la Salud/CICAD, Colombo Planı gibi uluslararası kuruluşlara ve İspanya'daki yerel yönetimlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Biography

Dr. Maria J. Zarza obtained her Doctoral degree in Clinical Psychology at Universidad Autónoma de Madrid (2001). Dr. Zarza's pre-doctoral experience was completed in EE.UU. at Rutgers, The New Jersey State University and Womanspace, a non-profit organization dedicated to support victims of Intimate Partner Violence (IPV) and sexual abuse. Dr. Zarza's Doctoral dissertation was on treatment and prevention of IPV and the study of family violence risk factors such as substance abuse, co-occurring disorders and trauma. Dr. Zarza has an extensive experience providing clinical services, development/program evaluation, organizational development, education, prevention and intervention services to improve the health of minorities and women in EE.UU. and Spain. Dr. Zarza has extensive knowledge as a practitioner, trainer and evaluator on projects related to women's health issues, IPV, substance abuse, HIV/AIDS/STDs, and mental health.

Program evaluation and capacity building experience include projects funded by the United Nations Office on Drugs and Crime, SAMHSA, the US Department of Health and Human Services. Dr. Zarza has received awards and recognitions for her services to women and research with minorities. She is a Research Scientist Member of the National Hispanic Science Network on Drug Abuse funded by NIDA and a reviewer for several scientist journals. Dr. Zarza worked at the University of California, Los Angeles as part of the team that started the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Treatnet project which goal was to provide training and capacity building services on substance abuse treatment to an extensive number of resource centers worldwide. Dr. Zarza is currently the Clinical Director of Bionexum Health Center, faculty member at Berklee College of Music and The University of Virginia. Dr. Zarza is an external consultant for international institutions such as the United Nations, Organización Panamericana de la Salud /CICAD, Colombo Plan, and local governments of Spain.

Kadınlar İçin Planlanmış Uyuşturucu Tedavi Programlarının Önemi

Dr. Maria Zarza, Virginia Üniversitesi

Kadınlardaki bağımlılık oranı daha düşüktür ancak madde kullanımından dolayı daha ciddi etkilere maruz kalmakta; daha fazla duygusal zorluk çekmektedirler, daha fazla dışlanmaktadır ve erkeklerle karşılaştırıldığında yardım alma olasılıkları daha düşüktür. Kadınların ayrıca karşılanması gereken başkaca özel ihtiyaçları vardır; örneğin, onlar ailenin (çocuklar, hastalar ve yaşlılar) bakımından sorumlu başlıca kişilerdir, ekonomik açıdan eşlerine/ ailelerine bağılıdır ve cinsiyete dayalı şiddet ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalırlar. Erkeklerde olduğu gibi fazla aile desteği almadıkları için, bu derin dezavantajlar kadınları tedavi esnasında da zayıf ve dışlanmış bir hale getirmektedir.

Kadınların madde kullanımına ilişkin özel tedavi ihtiyaçları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda geçmişte birçok bilgiler edinilmiştir. Ancak, tedavi hizmetlerinin büyük bir çoğunluğu, kadınların özel ihtiyaçları yok sayılarak erkeklere yönelik olarak tasarlanmıştır. Kadınlara yönelik özel, cinsiyete dayalı tedaviye öncelik verilmesi gerektiği fikrini destekleyen Politika Yapıcılar, Araştırmacılar ve Klinisyenler arasındaki uluslararası uzlaşma artmaktadır.

Sadece bağımlılık tedavisi uygulamak yerine kadınların çoğul ihtiyaçlarını ele almak üzere yeni programlar başlatılmaktadır. Kadınlara odaklı bağımlılık tedavisine yönelik öncü çalışmalar, karma gruplar veya sadece erkeklere dayalı tedaviler ile karşılaştırıldığında, akıl sağlığı, sakinme, ilişkiler, ebeveynlik, vs. konularındaki oranların iyileştiğini göstermiştir. Veriler ayrıca özellikle çocukları olmak üzere ailenin tamamında olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, kadınlar için tasarlanan tedavinin başarılı olduğunu ve dolayısıyla da kamu sağlığı açısından bir öncelik olarak görülmesi gerektiğini göstermektedir.

The Importance of Substance Use Treatment Programs Designed for Women

Dr. Maria Zarza, Virginia University

Women show lower rates of addiction however they suffer more serious negative effects from substance use; have more emotional difficulties, are more isolated and less likely to get help in comparison to men. Women also have other special needs to be covered; for instance they are the main caretakers of the family (children, the sick and the elderly), being economically dependent on their partners/families, suffer gender violence and sexism. These deep disadvantages make women more vulnerable and isolated, also when in treatment, since they don't get as much family support as men.

Much has been learned over the past decades about the unique substance use treatment needs and concerns of women. However, the vast majority of treatment services were originally designed for men ignoring the special needs of women. There is an increasing international acknowledgement among Policy Makers, Researchers and Clinicians supporting the idea that special gender-based treatment for women should be prioritized.

New programs are starting to address the multiple needs of women, rather than just providing addiction treatment. Pioneer studies on women-focused addiction treatment have found improved rates on mental health, abstinence, relationships, parenting, etc. compared to mixed-gender groups or treatments that are male-based. Data show that women are more likely to benefit from treatment than men. Data also shows positive outcomes within the entire family, particularly on their children. These results suggest that treatment designed for women are successful and therefore should be considered a priority for public health.



Jim Fell
A.B.D.

Jim Fell
U.S.A.

Biyografi

Chicago Üniversitesi Bethesda, Maryland ofisinde Ulusal Düşünce Araştırma Merkezinde (NORC) baş araştırmacı bilim insanı olarak görev yapmaktadır. 1969 ve 1999 yılları arasında Ulusal Otoyol Trafik Güvenlik İdaresinde (NHTSA) çalıştı. Trafik güvenliği ve alkol politikası araştırmaları konusunda 50 yıllık deneyimi vardır. Kitap bölümleri, bilimsel makaleler ve konferans sunumları dahil olmak üzere 165'in üzerinde yayına imza attı. Buffalo'da bulunan New York Devlet Üniversitesi Beşeri Faktörler Mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. 2013 yılında alkol, uyuşturucu ve trafik güvenliği konusundaki benzersiz katkılarından dolayı Uluslararası Alkol, Uyuşturucu ve Trafik Güvenliği Konseyinden (ICADTS) Widmark ödülü aldı. Şu anda ICADTS'nin seçilmiş Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Karayolu Güvenlik Derneğinden (GHSA), karayolu güvenliğinin önemli ölçüde artırılmasına yönelik çabalarından dolayı göstermiş olduğu üstün liderlikten ötürü James J. Howard Karayolu Güvenliği Öncü Ödülü aldı.

Biography

JAMES C. FELL is currently a Principal Research Scientist with the National Opinion Research Center (NORC) at the University of Chicago in the Bethesda, Maryland office. Before that, Mr. Fell worked at the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) from 1969 to 1999 and has 50 years of traffic safety and alcohol policy research experience. He has authored over 165 publications in book chapters, scientific journals and conference proceedings. He has both a Bachelor's and Master's degree in Human Factors Engineering from the State University of New York at Buffalo. Mr. Fell received the Widmark award in 2013 for outstanding contributions to the field of alcohol, drugs and traffic safety from the International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) and is currently President-Elect of ICADTS. In 2015, Mr. Fell received the James J. Howard Highway Safety Trailblazer Award from the Governors Highway Safety Association (GHSA) for sustained outstanding leadership in endeavors that significantly improve highway safety.

Esrarın Yasallaştırılmasının Trafikte Emniyete Etkisi

Jim Fell, Uluslararası Alkol, Uyuşturucu ve
Trafik Güvenliği Konseyi (ICADTS)

AÇIKLAMA: Dokuz ABD eyaleti ve Columbia Bölgesi 21 yaşındaki ve daha yaşlı yetişkinler için eğlence amacı ile marihuana dağıtılması ve bulundurulmasını meşrulaştırmıştır. 2013-2014 yılında 9000'in üzerinde sürücü ile hafta sonlarında akşamları yapılan bir ulusal araştırma yüzde 12,6'nın tükürük veya kanında marihuana (THC, etken madde) bulunduğunu göstermiştir. Marihuana dikkat, konsantrasyon, koordinasyon ve tepki süresi gibi bir dizi kritik sürüş becerisini etkilemektedir. Mesafelerin ölçülmesi ve trafik işareti ve sinyallerine tepki verilmesini zorlaştırmaktadır. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) için yapılan bir araştırma, çarpma esnasında sistemlerinde marihuana bulunan 3000'in üzerindeki sürücünün yüzde 7,6'sının kaza yaptığını göstermiştir. Bir hafta sonra, haftanın aynı gününde, aynı yerde, yollardaki 6000'in üzerindeki sürücünün yüzde 6,1'inde bulunmuş ancak bunlar sistemlerinde marihuana varken kazaya karışmamışlardır. Sürücü yaşı, cinsiyet ve ırk/ etnik köken değerlendirildiğinde, sistemlerinde marihuana bulunan sürücüler için kaza riskinin 1,05 olduğu belirlenmiş ancak bu oran istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır ve kandaki alkol konsantrasyonu (BAC) ,05 olan bir sürücü için kaza riski 2,07 olarak belirlenmiştir ve bu istatistiksel açıdan daha yüksek bir risktir. Marihuana bazı sürüş becerilerini etkilemediğinden marihuana ile kaza riskinin düşük olduğu anlaşılmıştır.

DEĞERLENDİRME: Yasal olması durumunda marihuananın sürüş üzerindeki etkisi nasıl sınırlandırılabilir? (1) Fiyatın vergi ile kontrol edilmesi. (2) Marihuana reklamının sınırlandırılması veya yasaklanması. (3) Marihuana satış yerlerinin (okuldan uzak) ve yoğunluğunun (imar kanunları ile) sınırlandırılması. (4) Marihuanadaki THC yüzdesinin kontrol edilmesi. (5) Minimum yasal alım yaşının uygulanması. (6) Yol kenarında ağızdan sıvı (tükürük) testi ile uyuşturucu kullananların test edilmesi. (7) Marihuana için standardize edilmiş bir saha ayıklık testi (SFST) geliştirilmesi.

Legalization of Marijuana: Implications for Traffic Safety

Jim Fell, International Council on Alcohol,
Drugs and Traffic Safety (ICADTS)

DESCRIPTION: Nine US states and the District of Columbia have legalized the distribution and possession of marijuana for recreational purposes for adults aged 21 and older. A national survey conducted in 2013-2014 of more than 9,000 drivers on week-end nights showed that 12.6 percent had marijuana (THC, the active ingredient) in either their saliva or blood. Marijuana affects a number of critical driving skills -- including alertness, concentration, coordination and reaction time. It makes it harder to judge distances and to react to traffic signs and signals. A study for the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) showed that 7.6 percent of over 3,000 drivers involved in crashes had marijuana in their system at the time of their crash. A week later at the same time, same day of week, same location, it was found that 6.1 percent of over 6,000 drivers on the roads but not involved in a crash had marijuana in their systems. After adjusting for driver age, gender and race/ethnicity, the risk of a crash for drivers with marijuana in their systems was 1.05, which was not statistically significant yet the risk of a crash for a driver with a blood alcohol concentration (BAC) of .05 was 2.07, a statistically significant elevated risk. It appears that while marijuana does impair some driving skills, the risk of a crash with marijuana is low.

EVALUATION: How can we limit marijuana impaired driving where it is legal? (1) Control the price via a tax. (2) Limit or ban marijuana advertising. (3) Limit marijuana outlet locations (far from schools) and outlet density (via zoning laws). (4) Control the percent of THC in marijuana. (5) Enforce the minimum legal purchase age. (6) Enforce drugged driving using roadside oral fluid (saliva) testing. (7) Develop a standardized field sobriety test (SFST) for marijuana.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

**OTURUM SESSION 7
SALON HALL A**

**UYUŐTURUCU KULLANIMIYLA
MÜCADELEDE ULUSAL
PROGRAMLAR VE TEDAVİ
MERKEZLERİ II
NATIONAL PROGRAMMES AND
SERVICES AGAINST DRUG
ADDICTION II**

**Oturum Başkanı Chair
Prof. Dr. Kültegin Ögel**



Dr. Gökçen Aydın
Türkiye

Dr. Gökçen Aydın
Turkey

Biyografi

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde, yüksek lisans ve doktoraasını aynı üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında tamamladı. 2010-2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisans ve doktora tezi okul danışmanlığı üzerinedir ve okul danışmanlığı alanında dersler vermektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğine ve ACBS'e (Association for Contextual Behavioral Science) üyedir. Araştırma ilgi alanları arasında kabul ve kararlılık terapisi, bilinçli farkındalık, akademik başarı, motivasyon, erteleme, ders çalışma becerileri, önleyici psikolojik danışma hizmetleri, bağımlılık ve çevrimiçi psikoeğitim grup uygulamaları yer almaktadır.

Biography

Gökçen Aydın is a faculty member in the Department of Psychological Counseling and Guidance at Hasan Kalyoncu University's Faculty of Education. She received her undergraduate degree from the Department of English Language Teaching at Middle East Technical University's Faculty of Education, and master's and PhD degrees from the Psychological Counseling and Guidance Division of the Department of Educational Sciences at Middle East Technical University's Faculty of Education. Between 2010 and 2017, she worked as a research assistant at Middle East Technical University's Center for Advancing Learning and Teaching. Her fields of interest include acceptance and commitment therapy, conscious awareness, academic achievement, motivation, procrastination, studying skills, preventive psychological counseling services, addiction, and online psychoeducational group applications. Her master's and doctoral theses were about school counseling, and she teaches courses on school counseling. She is a member of the Turkish Psychological Counseling and Guidance Association and the ACBS (Association for Contextual Behavioral Science).

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın (TBM) Bağımlılıkla İlgili Bilişsel ve Duyuşsal Farkındalığa Etkisi

Dr. Gökçen Aydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerinden uzak, güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunarak tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amacıyla Yeşilay tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, TBM'nin ilkökul, ortaokul ve lise öğrencilerinde bağımlılığa ilişkin bilişsel ve duyuşsal farkındalıklarını geliştirmedeki etkisine ilişkin sonuçların yalnızca lise öğrencileri ve madde bağımlılığı modülüyle ilgili kısmı paylaşılacaktır. Çalışma, Türkiye genelinde, NUTS-1'de yer alan 12 bölgenin her birinden seçilen birer ilde, toplamda 12 ilde uygulanmıştır. Çalışmada karma yöntem uygulanmıştır. Nicel boyutta etki testi için 2x3'lük karışık desen, nitel boyutta ise durum çalışması kullanılmıştır. Örneklem deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 2355 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Deneysel etkinin değerlendirilmesinde karışık desenler iki yönlü ANOVA ve T-Testi, nitel veriler için ise içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada, grup ayrımı yapmaksızın öğrencilerin madde kullanımına yönelik bilgi düzeylerine ilişkin ön test, son test ve izleme testi puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farklılık vardır. Ancak, TBM alan ve almayan grupların madde bağımlılığına ilişkin duyuş durumlarında uygulama öncesinden uygulama sonrasına anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, TBM alan öğrencilerin madde bağımlılığına ilişkin bilgi ve duyuş durumlarındaki uygulama öncesinden uygulama sonrasına olan değişimin de cinsiyete ve sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Çalışmanın nitel kısmında 24 lise öğrencisi ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Öğrenciler madde bağımlılığına yönelik olarak madde kullanımını merak ederek denemenin bağımlılık açısından kesinlikle problem yaratacağını, öğrencilerin arkadaş çevreleri madde kullanımına başlamayı etkileyebildiğini ve TBM eğitiminin madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturduğunun altını çizmişlerdir. Son olarak öğrenciler, yakınlarının madde kullandığını öğrendiğinde uyarma, profesyonel destek almasını sağlama, tedavi yollarını gösterme, teşvik etme, çevresini bilinçlendirme, boş zamanları doldurma, satış yapılan ya da kullanılan ortamı değiştirme, aileye bildirme, zorla destek almasını sağlama gibi yollar önermişlerdir.

Impact of Turkish Addiction Training Programme (TBM) on Cognitive and Emotional Awareness

Dr. Gökçen Aydın, Hasan Kalyoncu University

The Addiction Training Program of Turkey (TBM) was developed by the Green Crescent to raise awareness of tobacco, alcohol, substance and technology addictions among children and youths so that they can lead safe and healthy lives away from the risk of addiction. This study will present findings concerning high school students and substance addiction from a larger project about the effect of TBM on improving the cognitive and affective awareness of addiction among primary school, middle school and high school students. The study was conducted in a total of 12 provinces selected from each of the 12 NUTS-1 regions in Turkey. The study used mixed methods. In the quantitative part, a 2X3 mixed design was used to test for effects, and in the qualitative part, case study methods were used. The sample consisted of a total of 2355 high school students assigned to experimental and control groups. Mixed design two-way ANOVA and T-test were used to evaluate treatment effects, and content analysis was used for qualitative data. In all groups, there were significant differences between students' mean scores for the pretest, posttest and follow-up test measuring knowledge of substance abuse. However, affective awareness levels of groups that received and did not receive TBM did not change significantly after the treatment, compared to pre-treatment levels. In addition, the difference between the pre-treatment and post-treatment cognitive and affective awareness levels of students who received TBM did not vary by gender and class. In the qualitative part of the study, a focus groups meeting was held with 24 high school students. Students emphasized that trying substances out of curiosity would definitely create problems in terms of addiction, friends could affect whether a student starts using, and TBM training raised awareness of substance addiction. Finally, students recommended that friends and family, upon learning of substance abuse, should warn, arrange for professional support, provide information about treatment methods, encourage, raise awareness among peers, provide leisure activities, change the environment where the substance is purchased or used, inform the family, and insist on getting help.



Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu
Türkiye

Assoc. Prof. Esra İşmen Gazioğlu
Turkey

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1993 yılında, doktora eğitimini 1999 yılında tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı, 2010 yılında Doçent oldu. Aile Terapisi, Çocuk İstismarı ve Bağımlılıkta Önleme konuları üzerinde çalışmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Biography

İşmen Gazioğlu graduated from the Department of Educational Sciences of Istanbul University's Faculty of Letters in 1990, received her master's degree in 1993 and her PhD degree in 1999. Gazioğlu was appointed as an Assistant Professor in 2001 in the Psychological Counseling and Guidance Division of the Department of Educational Sciences at Istanbul University's Hasan Ali Yücel Faculty of Education. Gazioğlu became an Associate Professor in 2010, and conducts research on family therapy, child abuse and addiction prevention. Gazioğlu currently serves as a faculty member in the Department of Educational Sciences at Hasan Ali Yücel Faculty of Education of Istanbul University Cerrahpaşa, and as a member of the Green Crescent Scientific Committee.

Yeşilay Yaşam Becerileri Programı Kapsam ve İçeriği

Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Bu çalışmada Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitimi Modeli çerçevesinde 2017 yılında geliştirilen Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı'nın (YYBE) kapsam ve içeriği ele alınacaktır. YYBE, birincil önleme kapsamında, okul temelli, madde kullanımına karşı koruyucu güçlendirici bir programdır. Hedef grubu, alkol ya da diğer maddeleri; denememiş olan ya da denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencileridir. Yeşilay Yaşam Becerileri programının hedefleri, madde kullanımını önlemek, maddeyi deneme/başlama yaşını geciktirmek, madde kullanımıyla ilgili risk faktörlerini azaltmak ve koruyucu faktörleri arttırmaktır. YYBE, yaşam becerilerini üç ana alan çerçevesinde ele almaktadır. Bunlar, olumsuz duygularla baş etme, Öz farkındalık ve beden imajı ve akran ilişkileridir. Olumsuz duygularla baş etme alanı; Öz kontrol becerileri, stres ve öfkeyle baş etme, zorlayıcı/beklenmeyen yaşam olayları ile baş etme, problem çözme ve olumlu düşünme becerilerini içermektedir. Öz farkındalık ve beden imajı alanı, vücudu tanıma, değişen bedenimi destekleme ve sağlıklı yaşam seçimleri yapabilme becerilerini içermektedir. Akran ilişkileri alanı ise, eleştirel düşünme, güvenli olan ve olmayan akran ilişkilerini ayırt edebilme, manipüle edilmeyi önleyici beceriler, güvenli girişkenlik ve hayır diyebilme, reddetme becerilerinden oluşmaktadır. YYBE'nin uzun versiyonu 15 hafta kısa versiyonu ise 7 oturum ve sekizinci sınıf için 5oturumluk takviye edici şekilde planlanmıştır. YYBE'nin eğitim öğretim yaklaşımında, yaşantısal öğrenme, probleme dayalı öğrenme, yansıtıcı öğrenme, iş birliğine dayalı öğrenme, eğitsel oyun, drama, tartışma ve hipotetik vaka tekniklerinden yararlanılmıştır. Oturumlar standart bir şablon çerçevesinde hazırlanmıştır. YYBE, YYBE öğrenci çalışma defteri, YYBE Etkinlik Kitabı, YYBE eğitici Eğitimi Kitabı, YYBE Eğitici Eğitimi Sunumları CD, YYBE Etkinlik sunumları CD ve,YYBE Ölçme Değerlendirme El Kitabından oluşmaktadır.

Programın etkililik çalışması halen planlanmaktadır. Etkililik çalışmasında oturum değerlendirme formları, Yeşilay Yaşam Becerileri Ölçeği, Yeşilay Madde Reddi ölçeği, Ergenlerde Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Ölçeği (Eker, Akkuş ve Kapisız, 2013) ve Bağımlılık Yapan Maddelere Karşı Tutum Ölçeği'nin (Aksoy, 2006) kullanılması düşünülmektedir.

Scope And Content of Green Crescent Life Skills Programme

Assoc. Prof. Esra İřmen Gaziođlu,
Department of Educational Sciences,
Istanbul University

This study will examine the scope and the contents of the Green Crescent Living Skills Training Program (GCLSTP), developed in 2017 within the framework of the Green Crescent Living Skills Training Model. GCLSTP is a school-based protection and strengthening program against substance abuse, and part of primary prevention. Its target audience is 7th grade students who have not tried alcohol or other substances, or who have tried but are not users. Green Crescent Life Skills program aims to prevent substance abuse, delay the age at which the substance is first used/tried, lower risk factors for substance abuse, and strengthen protective factors. GCLSTP approach to life skills is organized around three main areas: dealing with negative emotions, self-awareness and body image, and peer relations. Dealing with negative emotions involves self-control skills, dealing with stress and anger, dealing with challenging/unexpected life events, problem-solving, and positive thinking skills. Self awareness and body image involves getting to know the body, supporting my changing body, and making healthy life choices. Peer relations, on the other hand, involves critical thinking, distinguishing between safe and unsafe peer relations, skills to prevent manipulation, safe sociability, saying no and declining. The long version of GCLSTP is planned to last 15 weeks, and the short version is planned to consist of 7 sessions and 5 reinforcement sessions in the 8th grade. GCLSTP's education and training approach makes use of experiential learning, problem-based learning, reflective learning, cooperative learning, educational play, dramatization, discussion, and hypothetical case techniques. Sessions were designed using a standard template. GCLSTP consists of a GCLSTP student practice notebook, GCLSTP Activity Book, GCLSTP Training of the Trainer Book, GCLSTP Training of the Trainer Presentations CD, GCLSTP Activity Presentations CD, and GCLSTP Assessment and Evaluation Handbook.

A study to examine the effectiveness of the program is being planned. In the effectiveness study, session evaluation forms, Green Crescent Life Skills Scale, Green Crescent Substance Refusal Scale, Self-Efficacy for Protecting Adolescents from Substance Abuse Scale (Eker, Akkuř and Kapisız, 2013), and Attitudes Toward Addictive Substances Scale (Aksoy, 2006) are planned to be used.



Doç. Dr. Azize Nilgün Canel
Türkiye

Assoc. Prof. Azize Nilgün Canel
Turkey

Biyografi

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında başladığı akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası pek çok projede yer aldı, çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. Çiftler ve aile üzerine üzerine yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının (TBM) hazırlanmasında görev aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programında yer aldı. Halen Türkiye'nin çeşitli illerinde uygulanan “Evlilik ve Aile Hayatı” ve “Aile Yaşam Becerileri” eğitim programlarını hazırladı. Modern ve postmodern terapiler üzerine çeşitli çalışmalara imza attı. 2015 yılından beri Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Biography

Azize Nilgün Canel graduated from the Department of Psychological Counseling at Marmara University, began her academic career in the Department Psychological Counseling and Guidance at Istanbul University, and currently serves as a faculty member in the Department of Educational Sciences at Marmara University. She participated in many national and international projects, published articles in national and international journals, and is the author of three books about couples and families. Canel was part of the team that prepared the Addiction Training Program of Turkey, took part in the Family Training Program of the Turkish Ministry of Family and Social Policies, and developed the training programs “Marriage and Family Life” and “Family Life Skill” that are currently in use in various provinces of Turkey. She conducted research on modern and postmodern therapies. Canel has been a member of the Board of Directors of the Turkish Green Crescent Society since 2015, and currently serves as the Vice President of Green Crescent.

Madde Bağımlılığını Önlemede ‘UNODC Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi’nin Türkiye’nin İhtiyaçları Açısından Tartışılması

Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Bu çalışmada, Türkiye’de oluşturulabilecek, bağımlılıkla mücadelede aile beceri eğitimlerine ışık tutması amacıyla, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Madde Bağımlılığını Önlemede Aile Beceri Eğitimi Programları Uygulama Rehberi “United Nations Office On Drugs And Crime, Guide To Implementing Family Skills Training Programmes For Drug Abuse Prevention” incelenmiştir. olarak rehberdeki bilgiler doğrultusunda ülkemizde madde bağımlılığını önlemek için gerçekleştirilecek, aileleri de kapsayan eğitim programlarının yapı, içerik ve işleyişine dair çıkarımlarda bulunulmuştur.

A Discussion of the Suitability of UNODC Life Skills Training Guide For Turkish Context

Assoc. Prof. Azize Nilgün Canel, Department
of Educational Sciences at Marmara University

This study examines the Guide to Implementing Family Skills Training Programmes for Drug Abuse Prevention by the United Nations Office on Drugs and Crime, in the hope that it could inform family skills training programs to be developed in Turkey in the fight against addiction. In light of the recommendations of the guide, it makes suggestions about the structure, content and operation of future training programs that would involve families in the fight against drug addiction in Turkey.



Phaedon Kaloterakis
Yunanistan

Phaedon Kaloterakis
Greece

Biyografi

Phaedon Kaloterakis (MWS), Avrupa'daki en kapsamlı uyuşturucu bağımlılığı tedavisi kurumlarından biri olan KETHEA'nın Yardımcı Direktörüdür.

Phaedon, 1980 yılından beri bağımlılıklar alanında çalışmaktadır ve bağımlılıklar konusundaki uluslararası konferanslarda dünya çapında aranan bir konuşmacıdır ve bu konuda pek çok bilimsel yayını ve makalesi vardır.

Ulusal Hakimler Okulu ve Ulusal Polis Akademisi'nin de dahil olduğu Yunanistan'da ve yurtdışında bulunan çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir.

Phaedon aynı zamanda aralarında Uluslararası Sertifikalandırma ve Mütakabiliyet Konsorsiyumu (ICRC) ve Terapötik Toplulukları Bülteni'nin Uluslararası Editoryal Danışma Grubu'nun da bulunduğu pek çok uluslararası heyette görev yapar. Şu anda Terapötik Toplulukların Avrupa Federasyonu'nun (EFTC) seçilmiş başkanı ve Terapötik Toplulukların Dünya Federasyonu'nun (WFTC) ikinci başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Phaedon, B.M. Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde (ECOSOC) KETHEA'yı temsil eder ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nde (UNODC) bilimsel danışmandır.

Biography

Phaedon Kaloterakis (MWS), is the Assistant Director of KETHEA, KETHEA being one of the largest drug treatment organizations in Europe.

Phaedon has been involved with the addiction field since 1980 and is a much sought after speaker worldwide at international conferences on addiction and has published many articles and scientific papers.

He lectures at various universities in Greece and abroad including the National School of Judges and the National Police Academy.

Phaedon also serves at various international boards such as, among others, the International Certification and Reciprocity Consortium (ICRC) and the Therapeutic Communities Journal's International Editorial Advisory Group. He currently serves as President-elect of the European Federation of Therapeutic Communities (EFTC) and 2nd Vice President of the World Federation of Therapeutic Communities (WFTC).

Phaedon represents KETHEA at the Economic and Social Council (ECOSOC) at the U.N. and is a scientific consultant of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Kültüre Uygun Terapötik Topluluk Modeli Oluşturmak

Phaedon Kaloterakis

Terapötik Topluluklar 20. yüzyılın ortasından beri bağımlılıklar için bir tedavi yöntemi olarak gelişmiştir. Dünya çapında bir çok bilimsel çalışma, terapötik toplulukların tedavi ve rehabilitasyona olan etkisi üzerine odaklanmış, bu çalışmaların bir çoğu tedavinin özel bir kültürel ortamda etkisini ve sürdürülebilirliğini göstermiştir.

Modern Terapötik Toplulukların kökenleri Anglo Sakson olmakla beraber günümüzde tüm dünyada bu method çeşitli formlarda ortaya koyulmaktadır. Bu sunumda Modeli kültürel olarak geçerli kılmak için göz önünde bulundurulması gereken adaptasyon ve değişikliklere odaklanılmaktadır. Bu amaç ile Yunanistan'dan KETHEA deneyimi sunularak incelenicektir.

Creating a Culturally Relevant Therapeutic Community

Phaedon Kaloterakis

The Therapeutic Community as a treatment modality for addictions has evolved since its inception in the mid-20th century. Worldwide, many studies have focused on the therapeutic community approach to treatment and rehabilitation and most of these studies point the effectiveness and sustainability of treatment in a specific cultural environment.

Although the origins of the modern TC are mostly Anglo-Saxon, today we have various manifestations of the TC as method all over the world. The presentation will focus on the necessary adaptations and modifications one should consider in order to make the model culturally relevant. In doing so, examples from the experience of KETHEA in Greece will be presented and explored.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

**OTURUM SESSION 7
SALON HALL B**

**UYUŐTURUCU BAęIMLILIęINI
ÖNLEMENE FARKLI YAKLAŐIMLAR
VE HİZMET MODELLERİ
APPROACHES AND MODELS
OF CARE AGAINST DRUG
ADDICTION**

**Oturum Bařkanı Chair
General Arthur T. Dean**



Dr. Rachel Calam
Birleşik Krallık

Dr. Rachel Calam
United Kingdom

Biyografi

İngiltere’de Manchester Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikoloji ve Ruh Sağlığı Bölümünde Onursal Profesördür. Özellikle zor koşullarda ebeveynlik ve aile becerilerine dair yaklaşımların geliştirilmesi ve test edilmesi ile ilgilenmektedir. Klinik psikologdur ve farklı konularda Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) bünyesinde çalışmalar yapmaktadır. Ebeveynlik ve çocuklara müdahale gereklilikleri, çatışma halindeki gençler ve aileler, yer değiştirme ve yeniden yerleşme, bilgilerin paylaşılmasında düşük maliyetli yeni paylaşım yollarının kullanılması, örneğin, çatışma olan bölgelerde ekmek ile birlikte yazılı materyallerin dağıtılması ve mülteciler arasında bulunan çocuklar ve gençlere yönelik travma onarım yaklaşımları ile bakım becerilerinin birleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Biography

Rachel Calam PhD MClinPsychol is Professor Emerita, Division of Psychology and Mental Health, School of Health Sciences, The University of Manchester, UK. She has a particular interest in developing and testing parenting and family skills approaches for low resource contexts and is working with UNODC on this in different contexts. She works on parenting and intervention needs of children, young people and families who are in conflict, displacement and resettlement contexts, using novel, low cost forms of sharing information, for example distributing written material via bread supplies into conflict zones, and on combining caregiver skills with trauma recovery approaches for children and young people across the refugee journey.

Çocuklar ve Bakım Yapanlar İçin Aile Merkezli Önleme Programları

Dr. Rachel Calam, Manchester Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Madde bağımlılığı riskinin bilinen göstergeleri arasında, şiddet ve suç, ebeveyn desteği ve izleme, çocukların gelişmesi ve psikolojik olarak iyi durumlarını etkileyen güçlü değiştirilebilir etmenleri temsil etmektedir. Ebeveynler ve bakım sorumluları için verilen destek çocukların direncini arttırmakta ve olumlu gelişimsel gidişatı ve uzun vadede sağlığı iyileştirebilmektedir. Kamu sağlığı için, kanıta dayalı aile becerilerine dair müdahalelere olan ihtiyacın riskli davranışlarda bulunma oranının azaltılması ve olumlu zihinsel sağlığın artırılması konusunda dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Uyuşturucu Kullanımının önlenmesine ilişkin Uluslararası Standartlara uygun olarak, düşük kaynaklarla ve zorlu ortamlarda yaşayanlar da dahil olmak üzere hedef ailelere yönelik olarak aile becerileri programlarının geliştirilmesi, kültürel olarak uyarlanması, pilot uygulamasının yapılması ve test edilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu sunum, ailelere basit ile derinlemesine eğitim arasında değişen açık müdahaleler sunmayı amaçlayan bu çok kademeli ebeveyn ve aile becerileri modelinin gelişimi hakkında genel bilgiler verecektir. Önemli amaçlardan bir tanesi de psikolojik müdahalelerde bulunmak konusunda resmi bir eğitim almamış olan farklı uygulayıcılar tarafından kullanılabilir olmasıdır. Sunumda, UNODC tarafından geliştirilen, açık kaynaklı, düşük kaynaklı ortamlarda bulunan zayıf popülasyonlar için aile becerileri üzerine kısa müdahaleler sunan Güçlü Aileler programına değinilecektir. Bu, bakımdan sorumlu olanlar ve çocukları için düzenlenen 3 oturumdan meydana gelmektedir. Gelişim süreci başlangıçta Afganistan ile iş birliği içinde denenmiş ve uluslararası birtakım ortamlara uyarlanmış ve buralarda kullanılmıştır. Göç esnasında Sırbistan'da kalan mülteciler üzerinde denenmiştir. Geliştirilmekte olan yeni bir evrensel UNODC programı anlatılacaktır. Travma deneyimi riske katkıda bulunabileceğinden, travmatik stres altında olan çocuklara yönelik mevcut müdahale ile ilgili kısa "Plus Parenting" programı, İyileşme Teknikleri Öğretimi (TRT+Ebeveynlik) Türkiye'de denenmekte ve Lübnan'da Suriyeli mültecilerle 3 kolu bir RCT olarak pilot uygulama yapılmaktadır ve buna ilişkin bilgiler verilecektir. Bu kaynaklar, yerel kaynaklar ve ihtiyaçlara dayalı olarak yayılacak olan entegre, kolay anlaşılır bilgiler ortaya koyarak, çeşitli ortamlarda kısa, entegre bir destek sağlamaktadır.

Family-Based Preventive Programmes for Children and Caregivers

Dr. Rachel Calam, School of Health Sciences,
The University of Manchester

Among known predictors of risk of substance misuse, violence and crime, parental support and monitoring represent strong modifiable factors influencing children's development and psychological wellbeing. Support for parents and caregivers increases children's resilience and can promote positive developmental trajectories and long-term health. The need for a public health set of evidence-based family skills interventions is recognised in reducing engagement in risky behaviours and promoting positive mental health. In line with the International Standards on Drug Use prevention, the United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) has been working to develop, culturally adapt, pilot and test family skills programmes to target families, including those living in low resource and challenged settings. This presentation will overview the development of this multi-level parenting and family skills model that aims to offer families open-access interventions ranging from simple to in-depth training. An important aim is that these can be used by a wide range of facilitators who do not have formal training in delivering psychological interventions. The presentation will include the Strong Families programme, developed by UNODC, an open sourced, brief family skills intervention for vulnerable populations in low resource settings. This consists of 3 sessions for caregivers and their children. Its development was initially piloted in collaboration with Afghanistan, and has been adapted and used in a number of settings internationally. It has been piloted in Serbia with refugees stranded in transit. A new UNODC universal programme in development, will be described. As experience of trauma can contribute to risk, a brief "Plus Parenting" programme for an existing intervention for children showing traumatic stress, Teaching Recovery Techniques (TRT+Parenting), evaluated in Turkey and piloted through a 3 arm RCT in Lebanon with Syrian refugees will be reported. These resources offer brief, integrated support across a wide range of settings, enabling integrated, coherent information to be disseminated depending on local resources and needs.



Margrét Lilja Guðmundsdóttir
Finlandiya

Margrét Lilja Guðmundsdóttir
Finland

Biyografi

Reykjavik Üniversitesi, Spor Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve 18 yıldan beri İzlanda Sosyal Araştırma ve Analiz Merkezi (ICSRA) ile çalışmaktadır. İzlanda kamu sağlığı modeli konusunda uzmandır ve yıllardır bu modelin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl Viyana'da düzenlenen Yasa Dışı Uyuşturucu Madde Tehdidi ile Savaş ve Kimyasal Hammadde Çeşitleri Konferansına (OSCE) katılarak tanıtım yaptı. İzlanda Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Biography

Margrét Lilja Guðmundsdóttir is an assistant professor at Reykjavik University, Sport Science department, working with ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) for more than 18 years. She is an expert on the Icelandic public health model and been promoting it in Iceland and abroad for years (last Summer she introduced it in Vienna at OSCE - Conference on Combating the Threat of Illicit Drugs and the Diversion of Chemical Precursors). Margrét holds a bachelor and a Master degree in Sociology from the University in Iceland.

Planet Youth Önleme Modeli: Toplum Merkezli, Tabandan Tepeye Bir Yaklaşım

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Reykjavik
Üniversitesi

1990’larda, İzlanda Sosyal Araştırma ve Analiz (ICSRA) Merkezindeki bir grup İzlandalı sosyal bilimci, politika yapımcılar ve uygulayıcılar ile birlikte, ergenlik çağındaki gençler arasındaki madde kullanımını etkileyen toplumsal etmenleri ve önlemeye yönelik muhtemel yaklaşımları daha iyi anlamak amacıyla iş birliği yapmaya başlamışlardır. ICSRA, ergenlik çağındaki gençler arasındaki kullanımı engellemek amacıyla, bu topluma dayalı, sosyal olarak entegre edilmiş ve son derece katılımcı yaklaşım üzerinde birlikte çalışmalar yapan birçok farklı paydaşı bir araya getiren kanıta dayalı bir yaklaşım geliştirmiştir.

Üç temel başarı şartımız şunlardır:

1. Kanıta dayalı uygulama
2. Topluma dayalı bir yaklaşımın kullanılması
3. Araştırma, politika ve uygulama arasında bir diyalog oluşturmak ve bunu devam ettirmek

Yöntem- dört adım

Birinci adımda, sosyal bilimciler ve politika yapımcılardan oluşan bir ittifak, sorunun kapsamını belirlemek ve izlenecek olan yaklaşımın sınırlarını genişletmek amacıyla ulusal verileri kullanmaktadır. 2. adımda, eylemler, ekip üyelerinin ülke genelindeki topluluklar ve mahallelerde ulusal verileri tartışarak ‘yola koyulması’ ile yerel düzeye taşınmaktadır. 3. adımda, birden fazla sahada yürütülen, eylemler ulusal veriler ile bilgiye dayalı hale getirilmekte ancak mahalleler, kasabalar ve bölgelerin birbirinden çok farklı olan özgün ruhu, becerileri ve hayal gücü ile hayata geçirilmektedir. 4. Adım entegrasyona dayalı yansıtmadır; katılımcılar tarafından yerel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, faaliyetlerin tamamının süreç ve çıktı boyutları incelenmekte ve daha sonra yeni ulusal veriler çerçevesinde analiz edilmektedir.

Bilgiler, fikirler, faaliyetler ve analizin dikey ve yatay entegrasyonu doğaldır ve nispeten kolaydır. Sonuç olarak, ergenlik çağındaki gençler arasındaki madde bağımlılığını çözümlenmeyi amaçlayan çalışmalara dayalı olan ancak çok çeşitli acil sağlık sorunlarına uygulanabilen bir müdahale modeli ortaya koyulmaktadır.

The Planet Youth Prevention Model: A Community-Based, Bottom-Up Approach

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Reykjavik University

In 1990s a group of Icelandic social scientists at the Icelandic Center for Social Research and Analysis (ICSRA), along with policy makers and practitioners, began collaborating in an effort to better understand the societal factors influencing substance use among adolescents and potential approaches to prevention. ICSRA developed an evidence-based approach to adolescent substance use prevention that involved a broad range of relevant stake holders who worked together on this community-based, socially embedded and highly participatory effort.

Our three pillars of success are:

1. Evidence-based practice
2. Using a community-based approach
3. Creating and maintaining a dialogue among research, policy and practice

The method - four steps

In the first step, a coalition of social scientists and policy makers use of national data to identify the scope of the problem and the broad outlines of the approach to be pursued. In step 2, action shifts to the local level as team members ‘hit the road’, discussing the national data in communities and neighborhoods throughout the country. Step 3 is local action in multiple sites, informed by the national data but animated by the uniquely different spirit, talents, and imaginations of neighborhoods, towns and regions. Step 4 is integrative reflection; as local activities are reviewed by participants, process and outcome dimensions of the aggregate activity are explored, and then analyzed with the new round of national data.

Vertical and horizontal integration of information, ideas, activities and analysis is natural and relatively easy. The result is a model of intervention that has been grounded in efforts to address adolescent substance abuse but could be applied to a wide range of emergent health issues.“



Dirk Vandavelde
Belçika

Dirk Vandavelde
Belgium

Biyografi

Özel eğitim yüksek lisansına sahiptir. 1992'den beri "De Kiem" Tedavi Topluluğu Genel Müdürüdür. EFTC sekreteri ve saymanıdır. Flaman Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Federasyonunda (VVBV), Doğu Flandra Akıl Sağlığı Hizmetleri Danışma Kurumunda (POPOV GGZ), Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı Federasyonunda (Flaman Önleme Kurulu - VAD) Başkan olarak görev yapmaktadır.

Biography

Master in Special education. General Manager of Therapeutic Community "De Kiem" since 1992. EFTC secretary and treasurer. President of the Flemish Federation of Treatment Centres for Drug Addiction. (VVBV). President of the Mental Health Care Consultative Body of East-Flanders. (POPOV GGZ). Secretary of the Federation of Alcohol and other Drug use (VAD); Flemish Prevention organisation.

De Kiem: Belçika Terapötik Topluluk Modeli

Dirk Vandevelde, Belçika “De Kiem” Tedavi Topluluğu

De Kiem, başvuran “kişiyi” bağımlılığının yanı sıra altında yatan nedenleri de çözümlmek konusunda yoğun bir hastane dışı tedavi programı sunmaktadır. Bu program, kendi kendine yardımcı olma kavramına ve müşterinin pedagojik ve terapiye ilişkin yaklaşımına odaklanmaktadır. Güvenli bir ortam, karşılıklı saygı ve sorumluluğun oluşturulmasına yönelik sürekli çabalar gerçek bir değişime yol açabilir. Programın hastane dışı tedaviyi kapsayan kısmında bir alıştıırma birimi, tedavi topluluğu (T.C.), anne ve çocuk birimi ve yeniden giriş Evi bulunmaktadır. 7

Alıştıırma Birimi, oldun ve saygılı bir şekilde hastane dışı tedavi programına katılmak isteyen herkesi “kabul etmeyi” amaçlamaktadır. Burası, müşterinin özel ve kişisel hedefler belirleyerek kendisini tedavi topluluğunda kalmaya hazırlayabileceği güvenli ve sessiz bir ortam olmalıdır.

Tedavi topluluğuna 20 ila 25 kişi kabul edilebilmektedir. Her bir başvuran aşamalı olarak, kendi davranışları, duyguları ve düşünceleri ve kendi potansiyeli ve kısıtlamaları ile yüzleştirilmektedir. Diğer başvuranların desteği ile aşamalı olarak yeni beceriler öğrenmekte, yeni davranışlar benimsemekte ve kendileri hakkında olumlu bir imaj geliştirmektedirler.

Tipi, T.C’nin yanında bulunan ayrı bir evdir, hamile kadınlar ve bağımlı anneler ve 10 yaşa kadar olan çocuklara yöneliktir. Bu kadınlar Tipi’de kendileri için olan bakım hizmetleri (uyuşturucu ile ilgili sorunlarında) çocuk(lar)ının bakımı ile birleştirebilirler.

Alıştıırma birimi ve T.C. programlarının tamamlanmasından sonra, ilgili kişi yeniden giriş aşamasına geçmektedir. Bu programın üçüncü önemli aşamasıdır. Bu yeniden giriş evi birkaç başvuran tarafından altı ay boyunca paylaşılmaktadır ve aşamalı olarak kendi yaşamlarını inşa etmektedirler.

De Kiem: Belgian Model of Therapeutic Communities for Drug Use

Dirk Vandevelde, Belgium “De Kiem”
Therapeutic Community

De Kiem offers an intense residential programme in which the admitted “resident” will tackle his or her addiction as well as underlying problems. This programme focuses on the concept of self-help and on a pedagogical and therapeutic approach of the client. The continuous efforts to create a climate of safety, mutual respect and responsibility can lead to real change. The residential part of the programme includes an induction unit, a therapeutic community (T.C.), a mother-and-child unit and a re-entry House.⁷

The Induction Unit aims at “welcoming” everyone who wishes to take part in the residential programme in a mature and respectful way. It is meant to be a safe and quiet environment in which the client can set specific and personal goals, thus preparing himself for his stay in the therapeutic community.

The therapeutic community can admit 20 to 25 residents. Each resident is gradually confronted with his or her own behaviour, feelings, and thoughts and with his or her potential and restrictions. They gradually learn new skills, adopt new attitudes and develop a positive self-image with the support of their fellow-residents.

The Tipi is a separated house near the T.C., meant for pregnant women and addicted mothers and their children up to 10 years old. In the Tipi, these women can combine the care for themselves (their drug-related problems) with the care for their child(ren).

After completing the programmes of the induction unit and the T.C., the resident moves on to re-entry. This is the third important mainstay of the programme. Several residents share this re-entry house for some six months during which they gradually rebuild their own lives.



Rita Ferendeles
İtalya

Rita Ferendeles
Italy

Biyografi

Dianova İtalya'da bulunan Palombara Tedavi Merkezinde psikolog ve tedavi koordinatörüdür. Daha önce Kamu Hizmetleri alanındaki farklı kuruluşlarda psikiyatrik rehabilitasyon konusunda (Psikiyatri Cemiyeti, Akıl Sağlığı Merkezi ve Teşhis ve Tedaviye Yönelik Psikiyatrik Hizmet) mesleki deneyimler edindi. 2003 yılından bu yana, Dianova misyonuna uygun olarak bağımlılık alanında çalışmakta ve sistematik ilişkiye dayalı bir yaklaşım uygulamaktadır. Bağımlı hastaların hastane dışında tedavi edildiği tedavi projelerinin denetlenmesi ve tam olarak uygulanmasından sorumludur.

Biography

R.Ferendele psychologist and therapeutic Coordinator of Therapeutic Community of Palombara from Dianova Italy. She had previous professional experiences in psychiatric rehabilitation in different public Services (Psychiatric Community, Mental Health Center and Psychiatric Service of Diagnosis and Treatment).

Since 2003 she is working in the field of addiction according to Dianova Mission, using a systemic relational approach. She is responsible for the supervision and proper application of therapeutic projects of addicted patients within residential structure.

Yatılı Tedavide Terapötik Topluluk Yaklaşımının Önemi

Rita Ferendeles, Dianova İtalya

İtalyan Ulusal Sisteminde, hastane dışı Tedavi Cemiyeti (TC), tedavi zincirinin, bağımlılık alanında faaliyet gösteren diğer sosyal ve sağlık sektörü aktörleri ile güçlü bir entegrasyon içinde olan halkalarından biri olmuştur.

Sağladığı katkı, merkezi bir işlevi olan ve iyi bir tedavi yolu tasarlanmasında özel önem arz eden bir araç olan tedavi amaçlı iş birliğinin değerini vurgulamaktadır: başlangıç için ilişkisel alan ve temel ve rehabilitasyon süreci için gelişim.

Güncel araştırmalar bunu, çözüm ve onarımı takip ettiği, kaçınılmaz kırılma anları ile karakterize, devam eden, dinamik bir özneler arası müzakere süreci olarak tanımlamaktadır.

TC yollarının, kişisel, sosyal, ekonomik veya klinik nedenlerle daha zor, uzak ve ihtilafli bir hale getirilen güncel senaryosunda, sadece tedavi amaçlı önlemleri değil aynı zamanda kendi hikayesi olan, kayıp deneyimleri ve kaynakları olan hastalar düşünülerek hastalar, terapistler, aileler ve hizmet ağları arasındaki ilişkinin kalitesini kapsayan çok boyutlu bir tedavi iş birliğinin yeniden düşünülmesi önemlidir.

Müdahale, hastane dışı ortamda tedaviye yönelik iş birliğinin nasıl inşa edileceğine dair operatif yansımalara odaklanan, zaman ve mekân açısından tanımlanan karmaşık bir organizma ve bakım yolu olarak sunulan TC modelinin devrimsel değişimine dair kısa bir özet ortaya koymaktadır.

Tedaviye yönelik bu faktör hastane dışı ortamda, tedavi serüveninin tüm aşamalarında, yani ilk karşılama aşamasından program sonuna kadar ele alınmakta ve kişi ve terapisti arasındaki tedavi amaçlı iş birliğinde var olan duygusal etkiler dikkatlice incelenmektedir.

Tedavi amaçlı iş birliğinin geliştirilmesi ve bireyselleştirilmiş hastane dışı program ile bireyler, elde edebilecekleri en yüksek derecede özgüven olduğu anlaşılan özerklik ve özgürlüğü elde edebilmektedir.

The Central Role of the Therapeutic Alliance in Residential Treatment

Rita Ferendeles, Dianova Italy

In the Italian National System, the residential Therapeutic Community (TC), has historically been one of the links in the therapeutic chain, with a strong integration with the other social and health sector actors operating in the addiction field.

The contribution highlights the value of the therapeutic alliance, a tool with a central function and a high intrinsic worth in the design of a good therapeutic path: relational terrain and basis for the start and development of the rehabilitation process.

Current research defines it as an ongoing, dynamic process of intersubjective negotiation, characterized by inevitable moments of rupture, followed by moments of resolution and reparation. In the current scenario of TC pathways, made more difficult by aspects – whether personal, social, economic or clinical – distant and conflicting, it is important to rethink the multidimensional construct of the therapeutic alliance, encompassing not only the therapeutic action - considering patients with their own stories, experiences of loss and resources - but also the quality of interactions between residents, therapists, families and the network of services.

The intervention proposes a brief historical digression on the evolutionary change of the TC model, presented as a complex organism and path of care - defined in space and time - bringing the focus of operative reflection on how to build the therapeutic alliance in the residential setting.

This therapeutic factor is addressed within the residential setting, at all phases of the treatment journey: from the initial welcoming stage up to the end of programme, carefully examining the emotional implications, inherent in the therapeutic alliance, between the person and their therapist.

Through the development of the therapeutic alliance, coupled with an individualized residential programme, the person can achieve emancipation and autonomy, understood as the highest degree of self-reliance they can reach.





27 KASIM NOVEMBER 2018

Salı Tuesday

**OTURUM SESSION 8
SALON HALL A**

**MEDYADA UYUŐTURUCU
KONUSUNUN SUNUMU
PRESENTATION OF DRUG
IN MEDIA**

**Oturum Bařkanı Chair
Prof. Dr. Peyami elikcan**



Prof. Dr. Erkan Yüksel
Türkiye

Prof. Erkan Yüksel
Turkey

Biyografi

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisans, 1999'da da doktora eğitimini aynı üniversitede tamamladı. 1995'de Selçuk Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı, 1998'de Anadolu Üniversitesinde göreve başladı. 2004'de Doçent, 2010'da Profesör unvanlarını aldı. 2012 yılından bu yana Basın ve Yayın Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2010-2013 yılları arasında "Medyada Sağlık Konulu Yayıncılık" üzerine kapsamlı bir araştırma projesi yürüttü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Sağlık İletişimi Sempozyumunun kurucusudur. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele İletişim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Yayımlanmış pek çok kitabın yanı sıra 100'e yakın makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Biography

Erkan Yüksel received his undergraduate degree in journalism. He received his master's degree in 1996 and phd degree in 1999 from the same university, with theses on business journalism and agenda setting effects. Yüksel was appointed as a research assistant at Selçuk University in 1995, transferred to Anadolu University in 1998, and received the titles of assistant professor, associate professor and professor in 2000, 2004 and 2010 respectively. He has been serving as the head of the department of journalism since 2012. Yüksel ran a comprehensive research project between 2010 and 2013 on health journalism, and is the founder of the health communication symposium, the fourth of which is to be held this year. Yüksel served as the president of the fight against drugs communication committee at the ministry of health in 2016, and is the author many books and close to a hundred articles and conference presentations.

Medyada Uyuşturucu Konusunun Sunumu: Sorunlar ve Öneriler

Prof. Dr. Erkan Yüksel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Ülkemizde “uyuşturucu”, daha adının ne olması gerektiği konusunda tartışmaların sürdüğü ancak diğer yanda toplumda olumsuz etkileri giderek yayılan önemli sorunlardan biridir. Literatürde “madde bağımlılığı”, “madde kullanımı”, “uyuşturucu madde”, “uyarıcı madde”, “psikoaktif madde” ya da “esrar”, “eroïn” ve “bonzai” gibi pek adlarla tanımlanan mesele, aslında kamuoyunda ve medyada –tamamen doğru olmasa bile- şemsiye bir kavram olarak “uyuşturucu” ile karşılık bulmaktadır. Aslında kavramın İngilizce’deki karşılığının “drug” yani “ilaç” anlamına gelebildiği de düşünülürse ülkemizdeki “yanlışın” o kadar da ileri boyutta olmadığı söylenebilir.

Bu karışıklığa karşın literatürde bağımlılık, madde bağımlılığı, madde türleri, etkileri, nedenleri ve sonuçları konusunda genel bir uzlaşma olduğu ifade edilebilir. Sorunun ülkemizde giderek yaygınlaştığına yönelik raporlara yönelik kimsenin itirazı da bulunmamaktadır. Buna göre son 10 yıl içinde uyuşturucu kullanımının yüzde 200 arttığı ve bu artışın devam ettiği söylenebilmektedir.

“Uyuşturucu ile mücadele” ya da “uyuşturucuyla savaş” konusunda dünyadaki yaygın görüş, bu eylemin topyekûn bir çalışma ile gerçekleştirilmesidir. Yani devletin tüm kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin, aile ve bireylerin toplumsal ve kişisel sorumluluk bilinci ile hareket ederek hep birlikte gereğini yerine getirmeleri arzu edilmektedir. Hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik pek çok boyutu olan mücadelenin “kamuoyunun bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması” noktasında medyaya önemli bir sorumluluk düştüğü ifade edilebilir.

Bu bağlamda uyuşturucuyla mücadelede devletin eylem planının ortaya çıkarıldığı iletişim şuralarında medyada uyuşturucu konusu masaya yatırılmış ve alınabilecek önlemlere ilişkin görüşler dile getirilmiştir. Literatürde de medyanın konuyu sunum şekli, kavramsallaştırma, çerçeveleme, görselleştirme ve anlatım diline dönük bazı eleştiriler mevcuttur. Uyuşturucu konusunun medyada nasıl sunulması gerektiğine ilişkin yabancı literatürde kimi rehberlerden söz etmek mümkünse de ülkemiz şartlarına ilişkin tek eser Tubim ve Türk’ün ortaklaşa hazırladığı “madde ve madde kullanımı ile mücadelede görsel-ışitsel medyanın rolü el kitabı” olarak tanımlanabilir. Bu konudaki lisansüstü tez sayısının ise sorunun büyüklüğü ile kıyaslandığında oldukça az olduğu belirtilmelidir.

Bu bildiriye medyada uyuşturucu konusunun nasıl sunulduğu sorusuna literatür taramasına dayalı olarak yanıt verilecek; medya içeriklerinden hareketle bu içeriklerin kamuoyunda nasıl alınılabileceği (yorumlanacağı) hakkında farklı görüş ve öneriler dile getirilecektir. Çalışmanın amacı medyanın uyuşturucu konusuna ilişkin sunumunda daha dikkatli ve özenli olmaya davet edilmesidir.

Presentation of Drug In Media: Issues And Recommendations

Prof. Erkan Yüksel, Faculty of Communication Sciences, Anadolu University

“Narcotics” (“uyuşturucu”) constitute an important problem in turkey, one that has increasingly widespread negative effects on society, even as debates on how to name the phenomenon continue. The literature uses various names to refer to the issue, including “substance addiction”, “substance abuse”, “addictive substances”, “stimulants”, “psychoactive substances”, “marijuana”, “heroin” and “phenazepam”, but the public and the media prefer the umbrella concept of “narcotics” -even when it is not entirely appropriate. Given that the more widespread term in English is “drugs”, which can have medical uses, the level of misunderstanding in Turkey is arguably not as extreme in comparison.

Despite this confusion regarding naming, there is a general consensus in the literature about addiction, substance addiction, substance types and their effects, and causes and consequences of abuse. Reports about the spread of the problem in turkey are usually not controversial either. According to these reports, drug abuse has increased by 200 percent in the last decade, and continues to increase even further.

The worldwide consensus regarding the “fight against drugs” or “war on drugs” is that this requires an all-out approach. This means that ideally, all government agencies, non-governmental organizations, families and individuals act out of a sense of social and individual responsibility and cooperate to do what it takes. This is a multi-dimensional struggle, including legal, political, economic, sociological and psychological, and the media has an important role to play in terms of “educating the public and generating public support”.

In this context, the government’s action plan in the fight against drugs was laid out in communication forums, where the topic of drugs in the media was also taken up and recommendations were made regarding measures to be taken. The literature directs some criticism at the way the media presents, conceptualizes, frames, visualizes and narrates this issue. Although there are a few guides in the international literature regarding the media coverage of drugs, the only such work in turkey is “handbook on the role of audio-visual media in the fight against drugs and substance abuse”, jointly prepared by TUBİM (the turkish monitoring center for drugs and drug addiction) and rtük (radio and television supreme council). Even the number of master’s theses on the topic are minuscule compare to the size of the problem. This presentation will provide a literature review to answer the question of how the media presents drugs, and focus on media contents to offer views and recommendations about the perception (interpretation) of media contents by the public. The study ultimately aims to invite the media to be more careful and sensitive when presenting drug-related issues.



Doç. Dr. İzlem Vural
Türkiye

Assoc. Prof. İzlem Vural
Turkey

Biyografi

1993 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede tamamladı. “Televizyon Haberciliğinde Bir Mesleki Kişilik Olarak Anchor - Kaynak Kişi Özellikleri Boyutunda Değerlendirilmesi ve Türkiye’deki Uygulama Biçimine Yönelik Durum Saptaması” başlıklı doktora tezi çalışmasıyla doktor unvanı aldı. 2011 yılında doçent oldu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Akademik çalışmalarına televizyon haberciliği, haber yayıncılığı ve izleyici araştırmaları odağında devam etmektedir. Lisans ve lisansüstü programlarda Televizyon Haberciliği, Araştırmacı Habercilik, Televizyon Haber Programcılığı, Televizyonda Haber Anlatışı Çözümlemeleri dersleri vermektedir.

Biography

Assoc. Prof. Dr. İzlem Vural is a faculty member in the Department of Journalism at Anadolu University’s Faculty of Communication Sciences. Following her master’s thesis titled “Institutional Polemics in the Turkish Press: An Evaluation from the Perspective of the Duties of Press”, she received her PhD degree with her dissertation titled “The Evaluation of ‘Anchor’ as a Professional Personality in TV News Making - By Being a Source Person and Its Situational Assessment Through the Applications In Turkey”.

Vural’s fields of interest include television journalism, broadcast news, and audience studies, and she teaches Television Journalism, Investigative Reporting, Television News Programming, and Analysis of Broadcast News Narratives in graduate and undergraduate degree programs.

Madde Bağımlılarının Haber Bültenlerinde Sunumu: Haber Değeri Ölçütleri ve Habercilik Etiği Bağlamında Bir İnceleme

Doç. Dr. İzlem Vural, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Bireysel bir sorun olmasının yanısıra, bugün artık toplumsal sorunların en önemlilerinden biri haline gelmiş olan madde bağımlılığı, bilim insanları tarafından bir tür beyin hastalığı olarak nitelendirilmektedir.

Medya, klasik habercilik misyonlarının ötesinde, özellikle toplumsal sorun olarak nitelendirilen ve geneli ilgilendiren odak konularda bilinç ve farkındalığı arttırma çabasında kuşkusuz en üst düzeyde sorumludur. Üretmiş olduğu içeriklerle toplumda genel algıyı yapılandırabildiği gibi bireyin de günlük yaşamında olaylara ilişkin kanaatleri ve tutumları düzeyinde belirleyici bir role sahiptir. Medyanın haber üretiminde içeriklerin genellikle olaylardaki kötülük ve fenalık gibi sıradışılık haber değeri üzerine inşaa etme içgüdülerinden/refleksinden dolayı sıklıkla, toplumsal bir sorun olan, madde bağımlılığı haberlerinde habercilik etiğini ihlal ederek sorumlu yayıncılık anlayışından uzaklaştığı; olayları ya da olayın merkezinde yer alan kişileri ajite ve dramatize ederek ve bir anlamda etiketleyerek kişi haklarını da ihlal eden bir yaklaşımla içerik ürettiği görülmektedir.

Haber medyasının sözü edilen haberleri sunarken ibretlik bir mizansen yaratmanın ötesine geçemediği; birey ve toplumun bilinç düzeyini arttırma yönünde bir sorumluluğa sahip olmadığına da sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacını; özellikle ikna ediciliği ve inandırıcılığı en üst düzeyde olan televizyonda ve bir üretim alanı olarak habercilikte, madde bağımlılarının/kullanıcılarına ilişkin üretilen haberlerin haber değeri ölçütleri ve habercilik etiği ana çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle incelenmesi; haberde bağımlıların/kullanıcıların metin ve görüntü bütününde yapılandırılması oluşturmaktadır.

Bu ana amaç çerçevesinde, izlenme oranı yüksek olan televizyon kanallarının üç aylık süreyle ana haber bültenleri değerlendirmeye alınmıştır. İçerik analizi; haber sayısı, haber konusu, haberde madde kullanan kişinin/bağımlının sunuluş biçimi, haberde kullanılan görüntü, kişi haklarına yaklaşım, kullanılan sözcükler/sıfatlar ile kişiyi betimleme ve etiketleme; bağımlılıkla mücadelede tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme, tıbbi destek yönlendirmesi konularına ilişkin çözümleme yapılmıştır.

Drug Use in the News: A Review In The Context of News Value and Ethics

Assoc. Prof. İzlem Vural, Faculty of
Communication Sciences, Anadolu University

Substance addiction, which has become one of the most important contemporary social problems in addition to being an individual problem, is described by scientists as a type of brain disease. The media, without doubt, has an important responsibility in the effort to raise awareness regarding social problems that concern everyone, going beyond its traditional mission of delivering news. The media has the ability to shape general perceptions in society, and plays a dominant role with regards to individuals' opinions and attitudes toward events in their daily lives.

Because of its reflex/instinct to build news stories on the oddity of events, such their evil or wickedness, the media often strays from the principle of responsible broadcasting by violating journalism ethics when reporting about the social problem of substance abuse, and produces content by agitating, dramatizing and in some cases labeling persons at the center of the event or events, thus also violating personal rights.

News media often fails to go beyond telling moralist stories when reporting about these events, and shuns its responsibility to raise social or individual awareness. In this context, this study aims to use content analysis to examine new stories about substance addicts/users within the framework of newsworthiness criteria and journalism ethics, focusing on television as a highly persuasive and compelling medium and keeping in mind that news making is a form of production, and to shed light on the construction of addicts/users by combined use of text and images.

To this end, main news bulletins of television stations with high ratings were examined for a period of three months. Content analysis focused on the number of new stories, story topics, presentation of substance addicts/users in the story, images used in the story, attitude toward personal rights, words/adjectives used to describe/label a person, whether the story contains information about treatment methods to fight addiction, and whether it encourages getting medical support.



Öğr. Gör. Dr. Asuman Kaya
Türkiye

Instructor Dr. Asuman Kaya
Turkey

Biyografi

Gazi Üniversitesinde 1997 yılında lisans, 2000’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında doktora eğitimini Anadolu Üniversitesinde tamamladı. “Sağlık Konulu Yayıncılıkta Etik İlkeler” başlıklı tezi ile doktor unvanı aldı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde Sağlık, Bilim ve Teknoloji Haberciliği dersleri vermektedir. Aynı zamanda Eskişehir Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. “Sağlık Haberciliği ve Etik” temalı bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Biography

Asuman Kaya received her undergraduate and master’s degrees from Gazi University, in 1997 and 2000 respectively, and her PhD degree from Anadolu University in 2016. She received the title of Doctor with her dissertation titled “Ethical principles in health publishing”. Kaya teaches Health, Science and Technology Journalism at Anadolu University’s Faculty of Communication Sciences, conducts research on health news/journalism and ethics, and serves as an instructor at Eskişehir Technical University.

Dünyada “Uyuşturucu” Konulu Medya Kılavuzlarının Analizi

Öğr. Gör. Dr. Asuman Kaya, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Giderek artan kullanım oranıyla uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı hem Türkiye’de hem de dünyada önemli sorun alanlarından birisini oluşturmaktadır. Çözüm için ise uluslararası ve ulusal düzeyde politikalar benimsenerek stratejiler geliştirilmekte, uygulamaya konulmaktadır. Bu süreçte politikaları tamamlayıcı olarak “önleme faaliyetleri” de gerçekleştirilmez. Geniş bir yelpazede gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinde medya özel ve önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü medyada yer alan haberlerle, özellikle risk altındaki bireylerin olumsuz etkilenebileceği, toplumun yanlış bilinçlendirilebileceği ve bireylerin toplum içerisinde kaliteli bir hayat sürmesine engel olunabileceği yadsınamaz bir gerçektir.

Bu çalışmada, büyük ölçüde medya ilgisi ve kamu kaygısı oluşturan uyuşturucu ve uyuşturucu ile ilişkili konularda, “Gazeteciler nasıl davranmalı, nasıl haber yapmalı, nelere dikkat etmeli?” sorularının yanıtları, yurtdışında gazetecilere yönelik olarak hazırlanan medya kılavuzlarının analizi ile ortaya konulmuştur. Bu çerçevede gazetecilere yönelik olarak hazırlanan medya kılavuzları doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analizde kullanılan ana temalar: Kılavuzun yayınlanma gerekçesi, uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili verilen bilgiler, gazetecilere yönelik olarak vurgulanan konular ve diğer konular.

Doküman analizi sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında haber yazarken gazetecilerin dikkat etmesi gerekli olan hususların neler olduğu betimlenmiştir.

Analysis Of Drug Related International Media Guides

Instructor Dr. Asuman Kaya, Faculty of Communication Sciences, Anadolu University

With usage rates on the increase, drug abuse and drug addiction constitute an important problem in Turkey and in the world. To solve the problem, policies are developed and implemented at the national and international levels. In this process, “prevention activities” are also conducted to augment these policies. There is a wide range of prevention activities, and media emerges as a special and important field in prevention. This is because media articles have the undeniable power to negatively affect individuals, especially those at risk, hamper social awareness of the issue, and prevent individuals from leading a quality life in society.

This study explores answers to the questions of “how to behave as journalists, how to report, and what to watch for” when covering drugs and drug related issues, which generate a lot of media attention and public anxiety, by analyzing media guides prepared for journalists in different countries. Within this framework, media guides prepared for journalists were examined using document analysis methods. The main themes used in the analysis were the reason for the publication of the guide, information provided on drugs and drug addiction, issues of emphasis for journalists, and other issues.

Based on the findings from document analysis, recommendations were made for journalists as they cover drugs and drug-related issues.



**Yeşim Sert Karaaslan
Türkiye**

**Yeşim Sert Karaaslan
Turkey**

Biyografi

1975’de Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümünde lisans eğitimi aldı. Gazetecilik mesleğine öğrenciyken Sakarya gazetesinde atıldı. Öğrencilik yıllarında yaptığı bazı araştırma haberleri Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde yayımlandı. Kanal D’de staj yaptıktan sonra 2000 yılında Anadolu Ajansında muhabir olarak çalışmaya başladı. Son 13 yıldır sağlık muhabirliğinde uzmanlaştı. Haberleri başta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansı Haber Akademisinde “Sağlık Haberciliği” ve Başkan Yardımcılığı yaptığı Sağlık İletişimi Derneği bünyesinde “Hekimin Medya Kılavuzu” konulu kurs ve seminerler verdi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında TBMM Araştırma Komisyonlarına görüş bildirdi. 2015 yılı Dünya Kansere Gününde “Kansere Kafa Tutanlar” adlı kitabı, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Ayrıca “Obeziteye Meydan Okuyanlar” isimli kitabı bulunuyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcılığı yapıyor.

Biography

Yeşim Sert Karaaslan was born in Ankara. His undergraduate degree from the Department of Journalism at Anadolu University’s Faculty of Communication Sciences. She graduated second of her class, and started her journalism career at Sakarya Newspaper when she was still a student. Some of her investigative reports in these years were published in Cumhuriyet and Radikal newspapers. Sert Karaaslan interned at Kanal D, and started working as a reporter for Anadolu Agency in 2000. Sert Karaaslan currently serves in the same organization, has been specializing in health journalism for 13 years, and has received many awards throughout her career from various government agencies, organizations and professional associations. Sert Karaaslan received the “Best Investigative News Story” award by the Turkish Pharmacists Association, “Press Award” by the Turkish Society of Hematology, “Mental Health Press Award” by the Psychiatric Association of Turkey, “Special Press Award” by the Turkish Anaesthesiology and Reanimation Society, “Press Award” by the Turkish Employer Pharmacists Union, “Press Award” and “Diabetes Awareness First Prize Press Award” by Türk Sağlık-Sen (Trade Union of Health Sector Workers), “Print Journalism Award” by the Turkish Kidney Foundation, and various awards by the University of Health Sciences.

Uyuşturucu İle Mücadelede Basının Rolü

Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Ajansı

Genel bir tanımlamaya göre, sağlık, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan tam iyilik halidir. İyilik halinin korunmasında ise birey ve topluma zarar verecek her türlü bağımlılıktan uzak durulması ve bunun sağlanabilmesi gerekli uygulamaların yapılması olmazsa olmaz bir öneme sahiptir.

Bağımlılığın sadece kişi üzerinde değil, en yakınları olan ailesi başta olmak üzere diğer sosyal çevresi için de tehlike yaratmaktadır. Kişisel bir tercih olmasının ötesinde toplum sağlığını da ilgilendiren bağımlı bir kişi, özellikle madde bağımlılığı gibi bir durumda toplumsal kabul görmediği için dışlanmakta, işini ve ailesini bile kaybedebilmektedir. Bu durum, kişinin psikolojik dengesini bozmakla ekonomik açıdan da ciddi kayıplara yol açmaktadır.

Bağımlı bir kişinin işine gidememesi, iç gücü kaybına neden olmak, hatta eve katkı sağlayan kişinin mesleğini yapamaması durumunda evin ekonomik standartların da düşmesine sebep olmaktadır.

Bunun ötesinde başta madde olmak üzere diğer bağımlılık yapıcı maddeler, terör örgütlerinin de finansman kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Tütün, alkol, teknoloji, internet ve madde kullanımına ilişkin bağımlılıkların her biri ayrı ayrı olumsuzları içinde barındırmakta, kişisel, toplumsal ve ülke çıkarlarını olumsuz etkilemekte, gelecek nesiller için tehdit oluşturmaktadır.

Türü her ne olursa olsun bağımlı kişilerde, sosyal uyumsuzluk, yalnızlaşma, depresyon, öfke, sabırsızlık, dikkat eksikliği gibi kişinin yaşam kalitesini bozan ciddi ruhsal problemlere neden olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.

Bunun dışında bu kişilerde, kanser, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarına olan yatkınlığın da arttığı gösterilmiştir.

İLETİŞİM ve MEDYA

Bu alanda kanun yapımcıların ve güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri alması ve uygulamasının ötesinde birey, grup ve toplumla iletişimi sağlayan en büyük güç olarak tanımlanan “MEDYA” ya büyük görevler düşmektedir.

Doğru iletişimin sağlanması, bilginin hedef kitleye ulaştırılmasında medyanın rolü çok önemlidir.

Role of Press in Fight Against Drug Use

Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Agency

According to a general definition, health refers to a state of complete well-being in physical, social and psychological terms.

To protect well-being, it is important to avoid all sorts of addictions that could harm the individual or the society, and to take all necessary measures to achieve this goal.

Addiction poses a danger not only to the addicted individual, but also to their larger social circle, including, first and foremost, to their family, who are the people closest to the addicted person. Beyond being a matter of individual choice, addiction is also public health issue. In case of substance addiction, in particular, addicted people usually fail to get social acceptance and are outcast, even losing their jobs and being cut off from their families. This disturbs their psychological balance and results in significant economic loss. When an addicted person fails to show up for work, this means loss of labor, and when someone who used to contribute to the household income is unable to work, this means lower economic standards for that household.

In addition, all sorts of addictive substances are used by terrorist organizations as a source of income.

Tobacco, alcohol, technology, internet and substance addictions have their own negative consequences each, hurt the interests of individuals, societies, and countries, and threaten future generations.

Scientific research shows that addicted people, regardless of the object of addiction, suffer from serious mental health issues that lower quality of life, such as lack of social acceptance, isolation, depression, anger, impatience, and attention deficit.

In addition, these people are shown to be at higher risk of developing health issues such as cancer, high blood pressure, cardiovascular diseases, and obesity.

COMMUNICATION AND MEDIA

In addition to legislators and law enforcement agencies taking and implementing all necessary measures, the media, which possesses the power to enable communication between individuals, groups and society, has an important role to play in this field.

The role of media is crucial in enabling proper communication and conveying information to target audiences.

NOT NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOT NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOT NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOT NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

ids-istanbul.com



TC Sağlık Bakanlığı

Medya Sponsoru

